

Weekbericht

Jaargang 24 nummer 7

18 febr. 2018 – 25 febr. 2018



Vandaag 18 febr.
1^e zondag 40 dagen / 9.30 uur

Dinsdag 20 febr.
Avond gebed 19.30

Go(e)d voor elkaar
Zondag 25 febr.
2^e zondag 40 dagentijd

<i>Voorganger</i>	Drs. P.M. van Dam, Houten	Ds. E Bijl	Ds. H.J. van Laren, Den Haag
<i>Ouderling v. dienst</i>	Ageeth Verweij 848851	Ina Hobbel 654382	Ina Hobbel 654382
<i>Diaken v. dienst</i>	Janet Hartenberg		Aad Hobbel
<i>Organist</i>	Jaap Dekker	Gert Seldenthuis	Gert Seldenthuis
<i>Paaskaars</i>	Joost Luijendijk		Ruben de Geus
<i>Lector</i>	Liske Sieben		Marion Warner
<i>Beamen</i>	Ronald v.d. Hoek en Justin v. Oeveren		Kees de Geus en Jordi Leunisse
<i>Collecten</i>	1^e kerk 2^e eredienst, Deurcollecte Diaconieproject		1^e kerk 2^e toerusting Deurcollecte Diaconieproject
<i>Collectanten</i>	Gerrit de Bes en Eline v.d. Hoek		Henk van Velzen en Anna van Velzen
<i>Nevendienst</i>	Jessica van Ruiven en Jesper Sieben		Rianne v.d. Hoek en Govert Beekman
<i>Oppas</i>	Marlies de Geus		Saskia Luijendijk
<i>Welkom</i>	Gerrit de Bes en Coby Kolf	stille week commissie	Henk van Velzen en Frans de Vos
<i>Kerkauto</i>	Martin Luijendijk 680757		Bert Warner 652197
<i>Bloemen wegbr.</i>	Janet Hartenberg		Lijnje Blaak
<i>Koffie-in</i>	Arina van Vliet en Ageeth Verweij		Erna Kraal en Adrie in 't Veld

Kerkbeheer

Piet Vollaard
beheerder.gk@kerknumansdorp.nl

Kerkelijk bureau

Liske Sieben
kb.gk@kerknumansdorp.nl

Weekbericht

Priscilla de Regt en Wim Kleibergen
weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl

Inleveren berichten voor Weekbericht voor donderdag 18.00 uur

Agenda

22 febr. Moderamen

24 febr. Weeksluiting Buitensluis

14.30 uur P.G. afd, dhr. P. Reedijk

15.15 uur Meerzorg afdeling, dhr. P. Reedijk

18.30 uur 1e verdieping, dhr. P. Reedijk

Weekbericht kerktelefoon

24 febr. Rien Groeneweg

Schoonmaak Hoeksteen

Priscilla de Regt en Lijnje Blaak

Rondom eredienst

Schriftlezing zondag a.s.

1^e Exodus 20:1-17, 2^e Johannes 2: 13-22

Uit de gemeente

Bedankt

Graag willen wij bedanken voor alle aandacht en medeleven, die wij in welke vorm dan ook hebben ontvangen tijdens en na onze ziekenhuisopnamen. Dit hebben wij als hartverwarmend ervaren. Het herstel verloopt zeer voorspoedig.

Anja en Henk van Velzen

Pastorale zorg

Verzoeken om pastorale zorg kunt u melden aan ds. Elzo Bijl, Zuidzijdsedijk 90, 3264 LJ Nieuw-Beijerland Tel: 0186-840556

Berichten

Paasproject KinderNevenDienst

Het paasproject komt uit: "Kind op zondag".

Het thema is "Ik zorg voor jou".

18 febr.: Verzoeking in de woestijn (Ik zorg voor jou)

Marcus 1 : 12 - 15

Vorbereidingen naar Pasen 40 dagen tijd.

Het is een goede gewoonte in onze kerk om met elkaar

te leven naar Pasen, ook dit jaar willen we in de 40

dagen tijd elke week bij elkaar komen voor een kort

avondgebed, de opzet zal net als in de Stille Week zijn.

Data: dinsdag 20 febr, 27 febr, 6 mrt, 13 mrt en 20 mrt.

Plaats: in de Hoeksteen. Tijd: 19.30 uur – 20.00 uur

In de stille week is er elke avond een avondgebed.

U bent allen van harte welkom.

Namens de commissie, Ina Hobbel, Arina van Vliet,

Marion Warner, Elzo Bijl en Welma van der Ree

Avondgebeden 40-dagentijd thuis beluisteren

De diensten, die de komende weken op dinsdagavond

om 19.30 u. in de Hoeksteen worden gehouden, zijn op

dezelfde manier als de zondagse diensten thuis te

beluisteren. De diensten worden uitgezonden zonder

beeld. Bijbehorende liturgieboekje worden thuis bezorgd

bij de kerktelefoonluisteraars. Andere belangstellenden

kunnen het aanvragen bij: Arina van Vliet, tel. 652282 of

arinavanvliet@gmail.com.

Paaskaars

De Paaskaars van dit jaar heeft het reliëf

KELK/DUIF/KRUIS. Een vredesduif, laurierblad en kelk,

symbool van de Heilige Geest, afgebeeld op een klassiek rood kruis.

Huispaaskaars bestellen: Dit kan weer via het bestelformulier op de tafel in de hal of telefonisch via Ageeth 06-16789163. Bestellen voor 26 februari

Liturgisch bloemschikken 40-dagentijd.

Ook dit jaar volgen we het KND -paasproject "Kind op zondag". "Ik zorg voor jou".

Eerste zondag: Verzoeking in de woestijn.

40 dagentijd project van de Diaconie

Het 40 dagentijd project, wat de diaconie graag met uw hulp wil ondersteunen, is het project van ds. Bert Scholten en zijn vrouw Margreet. (Ds. Scholten was onze consulent in de tijd dat we vacant waren) Zij ondersteunen het schoolfonds van Beauty for Ashes en het werk van Iteen en stellen het zeer op prijs dat wij als gemeente iets willen betekenen voor deze projecten.

Ook vinden ze het heel fijn dat er aan hun wordt gedacht.

Als u meer wilt weten over het verblijf en de projecten in Nepal kijk dan op hun website: www.berthemargreet.nl

Ook u kunt alles nog eens nalezen in de nieuwe Driehoek. Er zijn dit jaar tijdens de veertigdagentijd geen spaardoosjes, maar er is een derde collecte bij de uitgang. De opbrengsten van de deurcollecten sparen we tot en met 1e paasdag op. Daarna maken we de inhoud van deze collecten over naar de projecten van ds Scholten.

De diaconie beveelt deze collecten van harte bij u aan.

Iedere zondag open

Elke zondag ochtend is de Hoeksteen kerk open, behalve natuurlijk als er een gezamenlijke dienst is. Door de jaren heen lijkt dat allemaal zo gewoon en dat is het eigenlijk ook. Maar we vergeten zo dikwijls dat de koster een essentiële rol vervult in dit geheel! Dat is nog meer duidelijk geworden in dit nieuwe jaar want we zijn op zoek gegaan naar mensen die regelmatig op zondag de deur willen open doen (en alles wat erbij hoort) zodat alles door kan gaan!

Gelukkig hebben zich nu 3 mensen gemeld die alleen of in combinatie het kosteren op zondagochtend willen doen. Twee daarvan zijn "in opleiding", dus die zullen we regelmatig gaan zien: Heel erg FIJN! Hartelijk bedankt daarvoor!

Maar..... Om het allemaal wat beter te verdelen zijn er nog 2 mensen nodig die af en toe koster willen zijn op zondag (of doordeweeks). Meldt u aan, want dit is een zaak voor ieder van ons! We zijn met vele mensen in de kerk en we willen dat alles gewoon doorgaat, maar dat kan alleen als ook u af en toe dit stukje werk op u neemt! Graag melden bij Piet Vollaard die als kerkbeheerder e.e.a. coördineert. Ook voor verhuur kan je bij Piet Vollaard terecht.

Geld moet rollen.

Deze bekende uitspraak is zeker ook van toepassing binnen onze kerk. Maar er moet geld binnenrollen en er wordt geld uitgegeven! Allemaal belangrijk genoeg om te administreren en correct in onze kerkelijke boekhouding op te nemen. Jan de Regt doet dit al vele jaren maar zal een stukje van die taak bij een ander onderbrengen. **Daarom is er iemand nodig die de basis boekhouding (uiteraard met behulp van eenvoudige software) wil gaan bijhouden.** Graag horen we van u dat u dit wilt gaan doen voor uw/onze kerk. Dit kan allemaal door u gedaan worden op momenten dat het u uitkomt en het kan allemaal thuis

gebeuren, dus gemakkelijk in te passen in de bestaande activiteiten. Laat het ons weten en meldt u aan! Graag uw positieve reactie naar Jan de Regt of Jack van den Bosch.

FOEG in de Hoeksteen

FOEG staat voor Film, Ontmoeten, Eten en Gezelligheid. Op 24 februari wordt *I, Daniel Blake* vertoont. Een film waarin humor, warmte en (wan)hoop hand in hand gaan in de zoektocht van naar behoud van waardigheid in een woud aan bureaucratie. De film start om 16.30 uur, en vanaf 16.00 uur is er gelegenheid om iets te drinken en een praatje. Na de film eten we gezamenlijk een eenvoudige maaltijd. Uiteraard bent u ook van harte welkom om deze film te zien zonder aan te schuiven bij de maaltijd. Iedereen vanaf 12 jaar is van harte welkom in 'De Hoeksteen' Roerdompsingel 104 Numansdorp. De toegang is gratis een vrijwillige bijdrage is altijd welkom! Aanmelden mag maar is niet noodzakelijk. Stap op 24 februari eens binnen voor FOEG. Met vragen of voor informatie neemt u contact op met Petra Jongekrijg 06-55 77 69 53

Dialogo aan Tafel

De deelnameformulieren vanuit de actie kerkbalans zijn binnen. Tot nog toe hebben zich 32 gemeenteleden aangemeld voor Dialogo aan Tafel. Maar aanmelden kan nog steeds en u bent van harte uitgenodigd. Opgeven kan bij Hans Brand via mail: habrand@hotmail.com, via het inschrijfformulier op de website www.kerknumansdorp.nl of bij één van de leden van het pastorale team. Onder leiding van ds. Elzo Bijl zullen we na de warme maaltijd met elkaar in gesprek gaan rond het thema 'Go(e)d voor elkaar'. We doen dit d.m.v. een inspiratiespel en b.v. het begrip 'wat raakt jou'.

De avonden zijn do 22 febr., di 27 febr. of wo 7 mrt. De avonden beginnen met een maaltijd om 18.30 uur in De Hoeksteen (welkom vanaf 18.00 uur met een drankje). Rond 21.00 uur sluiten we af. Wij zien ernaar uit u op één van de avonden te ontmoeten.

Het Pastoraal Team (Elzo Bijl, Janina Lodder, Hans Brand, Ina Hobbel en Ageeth Verweij)

Koffieochtend

Woensdag 21 februari is er weer een koffieochtend.

Deze keer staat de koffie klaar in de Hoeksteen.

De koffie staat weer klaar vanaf 10.30 uur.

Als u niet in staat bent om zelf te komen bel dan gerust en we komen u halen.

Lijnie Blaak 575474 of Corrie Dijkman 652635.

Deze ochtend wordt georganiseerd door heel veel verschillende organisaties

Paasmiddag 17 maart 2018

Op zaterdag 17 maart hebben we een gezellige Paasmiddag in de Hervormde kerk. (voor kinderen van 4 t/m 12 jaar). De middag begint om 15:00 uur en om 18:00 uur mag je weer opgehaald worden. We gaan zingen en naar het Paasverhaal uit de bijbel luisteren. En daarna gaan we lekker aan de slag! We gaan o.a. cup cakejes versieren, blikgooien, je kunt geschminkt worden, we gaan met hout en spijkers en wol iets moois maken, een tasje versieren en komt een springkussen, kortom een hele leuke middag! En als afsluiting gaan we in de Voorhof gezellig patat eten met elkaar.

Geef je zo snel mogelijk op om zeker te zijn van een plaatsje bij deze leuke Paasmiddag! Maar doe het uiterlijk voor 10 maart. Mail naar paasmiddag@hotmail.com, en vermeld je naam en je

leeftijd en het mobiele telefoonnummer van je vader of moeder. Tot dan!

Het team van de Paasmiddag

Karin, Kim, Marieke, Maaïke en Lydia

Hulp voor de Paasmiddag 17 maart 2018

Zoals u heeft kunnen lezen, hebben we allerlei leuke activiteiten voor de kinderen op 17 maart. Het is altijd erg mooi om te zien dat er rond de 80 kinderen komen, van wie er heel veel zelden in de kerk komen. Ondanks 2 eerdere oproepen heeft dat maar 1 aanmelding voor hulp opgeleverd. Daarom nogmaals de oproep, **wilt u ons helpen deze middag?**

Indien u niet in de gelegenheid bent die middag te helpen kunt u dit werk ook financieel steunen. Door middel van een gift t.a.v. de Paasmiddag in de collecte zak te doen.

We hopen en bidden om een geslaagde middag waarbij we veel kinderen deze manier mogen vertellen van het verlossend Werk van Jezus.

We wachten uw reacties af! paasmiddag@hotmail.com

Hartelijk groet, De Paascommissie,

Karin, Kim, Marieke, Maaïke en Lydia

Oproep

Afgelopen maandag hebben we de Pluspakketten rond gebracht. We waren nog maar nauwelijks begonnen of we werden binnen gevraagd bij een Syrisch gezin. We waren zeer welkom en er werd gelijk van alles op tafel gezet inclusief Turkse koffie. Ze woonden nog maar 4 dagen in Numansdorp en waren hard bezig hun huis zo mooi mogelijk te maken. Mevrouw zou graag Nederlands leren spreken (ze zullen later Nederlandse les krijgen) en ze willen heel graag in contact komen met Numansdorpers. Dit gezin bestaat uit vader, moeder (beide rond de 60 jaar) en een zoon die hier wonen en nog een oudere zoon en dochter met man en kleinkinderen die in Turkije verblijven. Het zijn Syrische christenen. We zijn op zoek naar iemand en misschien is een echtpaar nog fijner om dit gezin een beetje wegwijs te maken met onze gebruiken. Mijnheer spreekt goed Engels mevrouw spreekt alleen Arabisch. Bel naar Lijn 06-57330927 of Corrie 0186-652635. *De diaconie*

Polderbroeders.....

Heren. Vanuit een ervaring in een andere gemeente willen wij u/jullie uitnodigen voor een wandeling, gesprek, korte overdenking, gebed en bemoediging. We leven nu in de 40-dagen tijd. Een periode waarin we stil staan bij en ons bezinnen op het lijden en sterven van onze Heiland op Goede Vrijdag. Daarna vieren we dat Hij is opgestaan, het graf is leeg: Hij leeft!

Daartussen ligt Stille Zaterdag.

WANNEER: zaterdag 31 maart.

HOELAAT: 06.45uur verzamelen, 07.00uur wandelen.

We hopen rond 09.00uur weer terug te zijn.

WAAR: verzamelen op de parkeerplaats APL-polder (nabij Buitendijk 2, rechts van de ophaalbrug in Strijen-Sas)

MEENEMEN: Koffie voor jezelf, en voor de persoon die je meevraagt natuurlijk. (Voor iets erbij wordt gezorgd).

Waarom zo vroeg? 'In de stilte van de morgen.....'

(lied van LEV). En daarnaast zijn we dan weer op tijd terug voor eventuele andere verplichtingen. Opgeven of aanmelden is niet nodig. Wij gaan... Gaat u/jij mee???

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Lennart (06-53648051).

Bas van der Burgh en Lennart van der Oost

PCOB Cromstrijen

PCOB Cromstrijen nodigt u uit voor de bijeenkomst op dinsdag **20 februari a.s. om 14.00 uur**. De middag vindt plaats in De Hoeksteen, Roerdompsingel 104, Numansdorp.

Deze middag zal er een presentatie worden gegeven door mevrouw Stanny den Houter. Zij zal ons vertellen hoe het leven en werken als schippersvrouw is op de binnenvaart. Wij verwachten dat dit weer een interessante middag zal worden en rekenen op uw komst. Vervolgens zal aan het einde van de middag de jaarvergadering plaats vinden.

Data voor de Koffieochtenden

21 febr. Hoeksteen 21 mrt Voorhof

18 april Alerimus 20 juni Gemeentehuis

19 sept. Cavent 17 okt. Hoeksteen

21 nov. Pandje-20 19 dec. Hendrikshoeve

Aan / Afmelden digitale weekbericht:

Ger. kerk: weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl

Herv. Kerk: weekbrief.hk@kerknumansdorp.nl

Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK