

Weekbericht

Jaargang 23 nummer 52

24 dec. 2017 – 31 dec. 2017 Aanvang 9.30 uur

Zondag 24 dec. 2017 Maandag 25 dec.

4^o Advent

Kerstfeest

Kerstnachtdienst

22.00 uur Herv. Kerk



Go(e)d voor elkaar
Zondag 31 dec.
19.00 uur oudejaars
avonddienst

<i>Voorganger</i>	Ds. A.S.J. Smilde, Dordrecht Kerstnacht: Ds. C. van Alphen	Ds C.D. van Alphen	Ds. Mw C. Bartelink v.d. Doel, Pernis Avond: Ds. E Bijl
<i>Ouderling van dienst</i>	Janina Lodder 06- 12397419 Kerstnacht: Ageeth Verweij 848851	Ina Hobbel 654382	Janina Lodder 0612397419 Avond: Hans Brand 652246
<i>Diaken van dienst</i>	Jan Wolfs Kerstnacht: Lijnie Blaak	Aad Hobbel	Jan Wolfs Avond: Janet Hartenberg
<i>Organist</i>	Jaap Dekker	Jaap van Gils	Jaap van Gils Avond: Paul Rotscheid
<i>Paaskaars</i>	Tijmen Luijendijk	Esmee v.d. Hoek	Ruben de Geus
<i>Lector</i>	Marion Warner	Welma v.d. Ree	Gertjan de Regt Avond: Arina v. Vliet
<i>Beamen</i>	Ruud en Jesper Sieben	Ronald vd Hoek en Justin van Oeveren	Priscilla de Regt en Jordi Leunisse
<i>Collecten</i>	1 ^o Kerk 2e Diaconie Kerstnacht: 1e kerk 2e Kinderen in de knel	1e kerk 2e kinderen in de knel	1e kerk 2e eindejaarcollecte Avond: 1e kerk 2e eindejaarcollecte
<i>Collectanten</i>	Eddy van Holten en Justin van Oeveren	Yanick Leunisse en Jesper Sieben	Henk van Velzen en Anna Van Velzen Avond: Gerrit de Bes
<i>Nevendienst</i>	Anita en Wendy Prooi	Allen	Rianne en Rosanne v.d. Hoek
<i>Oppas</i>	Marlies de Geus	Wendy Prooi en Rosanne vd Hoek	Arnoud van Velzen
<i>Welkom</i>	Eddy van Holten en Netty van Holten	Yanick Leunisse en Joost Kolf	Henk van Velzen en Coby Kolf Avond: Gerrit de Bes en Frans de Vos
<i>Kerkauto</i>	Martin Luijendijk 680757	Bert Warner 652197	Guus Hartenberg 652264
<i>Bloemen weg</i>	Arina van Vliet	Janet Hartenberg	Lijnie Blaak
<i>Koffie-in</i>	Heleen Mosselman en Arina van Vliet	Ageeth Verweij	

Koster

Cor Leijdens

beheerder.gk@kerknumansdorp.nl

Kerkelijk bureau

Liske Sieben

kb.gk@kerknumansdorp.nl

Weekbericht

Priscilla de Regt en Wim Kleibergen

weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl

Berichten voor het Weekbericht inleveren voor donderdag 18.00 uur

Agenda

30 dec. Oudejaarsbijeenkomst Buitensluis 15.00 uur

Weekbericht kerktelefoon

30 dec. Agatha vd Meer

Schoonmaak Hoeksteen

Ida Meijer en Alie Luijendijk

Rondom eredienst

Collectes van zondag

1^o Kerk € 100,35, 2^o Eredienst € 89,00

Bloemengroet

Leen Batenburg

Schriftlezing zondag a.s.

24 dec. 1^o 2 Sameul 7: 4-16, 2^o Romeinen 16: 25-27,

3^o Lucas 1: 26-38

24 dec. Kerstnachtdienst Lucas 2:1-20

25 dec. 1^o Jesaja 1:2-3 en 16-18, Lucas 2:1-20

Uit de gemeente

Bedankt

We willen u bedanken voor de belangstelling rond en na het overlijden van mijn vrouw/onze moeder Jo Jansen van Andel. Het geeft steun als je merkt dat er zoveel mensen bij betrokken zijn. Hartelijke groet Fam. Jansen.

Pastorale zorg

Verzoeken om pastorale zorg kunt u melden aan ds. Elzo Bijl, Zuidzijdsedijk 90, 3264 LJ Nieuw-Beijerland Tel: 0186-840556

Berichten

Kerstproject kindernevendienst

24 december-Jona 4 : Gods liefde voor iedereen

Gods liefde geldt voor alle mensen en is onvoorstelbaar groot. Vandaar is het symbool een wit hart, wit als de symbolische kleur voor God. Stralend helder.

Het hart is gevuld met schelpen. Schelpen zijn kleine schatten uit de zee. Elk steeds weer anders van kleur, allemaal uniek en bijzonder . Soms aan de buitenkant donker en grijs maar schitterend aan de binnenkant . De schelpen staan voor alle mensen in de wereld. God houdt van ons allemaal, we zijn als kleine schatten uit de zee. Ieder uniek maar zo bijzonder, zo waardevol! Ook Jona mag ervaren dat God van hem houdt maar ook van alle andere mensen. Iedereen is door God geliefd. Juist door Gods Liefde te delen en ook aan de ander te gunnen, stralend en mooier. Samen vormen we een schitterend geheel.

25 december-Lucas 2: Gods liefde wordt geboren.

Jona heeft veel van Gods liefde mogen leren en mogen voelen dat God ondanks zijn fouten, van hem Houdt. Hem wil vergeven en dat hij opnieuw mag beginnen. Met Kerst mogen we belijden dat de Redder van de wereld is geboren, hoop voor de toekomst! Het leven van de hele wereld zal veranderen voor iedereen die in Hem wil geloven, voor ieder die de reddingsboei wil grijpen die God aan de wereld geeft. De reddingsboei is gemaakt van touw, als teken van de verbondenheid van God met de wereld, als teken van Gods trouw.

De beloofde Redder is geboren. De witte schelpen vullen de reddingsboei naast het touw. De witte schelpen staan voor alle mensen die door de Redder wit gewassen mogen worden op Paasmorgen. Uit liefde vergeeft God de fouten van de wereld . Zijn liefde is oneindig groot, Hij heeft zijn enig geboren Zoon naar de wereld gestuurd om ons te redden van zonde en schuld.

Kerstdienst

In de gezamenlijke Kerstdienst hopen we veel dorpsgenoten en andere gasten te ontvangen. Kerst vier je immers samen! Wie neemt u mee? We zullen veel klassieke kerstliederen zingen, begeleid door onze plaatselijke muziekvereniging Wilhelmina. Het thema van de overdenking is 'Kerst is...' Vooraf is er vanaf 20.30 uur gelegenheid om elkaar te ontmoeten in 'de Voorhof', met iets lekkers erbij. Buiten is er een vuurkorf om op te warmen. De kerk gaat open om 21.15 uur en de dienst begint om 22.00 uur. De commissie: Coks Seldenthuis, Yannick Leunisse, Jan-Willem de Graaf, Leontien van der Burgh en ds Coen van Alphen

Plexat en andere tieners gaan naar de

Kerstdienst

Je bent weer welkom zondag 24 dec vanaf 20.00 uur bij Pieter van der Meer, Beneden Molendijk 6a. We drinken gezellig wat met elkaar, doen spelletjes en gaan dan gezamenlijk naar de Kerstdienst. Natuurlijk wordt er gezorgd voor wat lekkers! Ben je nog niet bij Plexat geweest, maar vind je het leuk om met ons mee te gaan naar de Kerstdienst, ben je ongeveer tussen de 12 en 17 jaar? Kom dan ook naar de Beneden Molendijk. Je kunt ook een appje sturen voor meer info of om je aan te sluiten bij de Plexat Whatsapp groep. Pieter van der Meer, Hanja Slabbekoorn, tel. 06-200 55 013

De 2e collecte van de 1e kerstdag is voor kinderen in de knel.

Geef hoop aan een kind op de vlucht. De oorlog in Syrië duurt al meer dan zes jaar. Kinderen groeien er op met de dagelijkse angst geweld, of hebben op de vlucht alles achter moeten laten. Naast al het leed dat deze

kinderen doormaken staat ook hun toekomst op het spel. Door al het geweld zijn duizenden scholen verwoest en gesloten. In relatief veilige gebieden zijn klassen door de grote toestroom van vluchtelingen juist overvol en is lesgeven bijna onmogelijk. Ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Met het project "Geen verloren generatie" helpt de Raad van Kerken in het Midden Oosten (MECC) vluchtelingenkinderen in Syrië met onderwijs. MECC geeft bijles aan leerlingen met onderwijsachterstand, helpt kinderen uit arme gezinnen met schooluniformen, boeken, knapt schoolgebouwen op, traint docenten om te midden van deze oorlog toch les te kunnen geven, en ondersteunt ouders en kinderen met traumaverwerking. Deze collecte wordt vandaag op een wat andere manier opgehaald, de kinderen van de kinderevendienst zijn de collectanten. Ook ziet de "collecte-zak" er anders uit. Geef de Syrische kinderen hoop, juist met kerst en geef aan de collecte.

Tafels van hoop voor vluchtelingen

Maandag 18 december was de landelijke actie Tafels van hoop voor vluchtelingen , maar ook voor iedereen die maar komen wilde. We zijn heel blij dat we de tafels konden dekken voor veel van onze mede burgers uit Numansdorp e.o. Er zijn ruim 60 mensen geweest + 21 kinderen. Er werd Hollandse pot gegeten maar er waren ook verrukkelijke buitenlandse gerechten. Iedereen heeft er van genoten. Er deden ruim vijftig kerken/organisaties en drieduizend deelnemers mee aan de landelijke actie en opgeteld is dat liefst 3.000 meter tafels. Met een groet van Lijnie, Ria en Janet.

FOEG in de Hoeksteen

FOEG staat voor Film, Ontmoeten, Eten en Gezelligheid. Donderdag 28 december wordt de animatiefilm De kleine prins vertoont. Een verhaal naar de klassieker uit de Franstalige literatuur(1943 Een verhaal vol wijze lessen, avontuur, humor, ontdekking en spanning. De film start om 16.30 uur, vanaf 16.00 uur is er gelegenheid om iets te drinken en voor een praatje. Na de film eten we gezamenlijk een eenvoudige maaltijd en wordt met elkaar de film nabesproken. Op deze manier is er alle tijd en gelegenheid om elkaar te ontmoeten en voor gezelligheid. Deze decemberfilm is voor jong en oud dus iedereen is van harte welkom bij FOEG in 'De Hoeksteen' Roerdompsingel 104 Numansdorp. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is altijd welkom! Aanmelden mag maar is niet noodzakelijk wij schuiven graag een stoel bij! Met vragen of voor informatie/vervoer neemt u contact op met Petra Jongekrijg 06-55 77 69 53 of Petra van der Haar 0186- 65 26 43. Tot ziens op donderdag 28 december!

Afscheid Petra Jongekrijg

In de kerkdienst van zondag 31 december zal Petra Jongekrijg als pastoraal werker/jeugd en jongerenwerk afscheid nemen van onze gemeente. Petra heeft een tijdelijk dienstverband op basis van een toegekend budget. Dit budget is nu op en dus nemen we volgens afspraak afscheid van elkaar. Petra heeft onze gemeente vanaf oktober 2014 gediend als pastoraal werker in de tijd dat onze gemeente vacant was. Zij heeft ons op voortreffelijke wijze bijgestaan in deze voor de gemeente moeilijke periode. Nadat de predikantsplaats weer was ingevuld is heeft Petra in januari 2016 een nieuw contract gekregen als pastoraal werker met bijzondere opdracht voor het jeugd en

jongerenwerk. Een taak die zij ook uitstekend heeft uitgevoerd. Zij heeft een veranderingsproces in gang gezet over de plaats van de jeugd in de gemeente en in de eredienst. Dit 'essentietraject' geeft ons een basis waarop wij nog lange tijd kunnen voortbouwen. Petra bedankt namens de gehele gemeente en de Kerkenraad.

Verslag Kinderkerstmiddag: "Ik mag een lichtje zijn"

Wat was het geweldig om met 84 kinderen afgelopen zaterdag de Kinderkerstmiddag te vieren. Na het welkom en gebed in de kerk, zijn we begonnen met het zingen van een aantal kerstliedjes. Daarna heeft Matthijs Vlaardingerbroek een fantastische kerstvoorstelling gegeven, de kinderen hebben hierom vaak hartelijk gelachen. In de tussentijd was de tafel gedekt in de Voorhof en konden ze gaan smullen van pannenkoeken. Alle bakkers/baksters heel erg bedankt, ze waren heerlijk! Na het eten zijn we teruggegaan naar de kerk waar de kinderen hebben geluisterd naar het kerstverhaal, er worden hierbij mooie plaatjes getoond op de beamer. Na het zingen van nog een aantal kerstliedjes was het tijd voor knutselen in de Voorhof. Iedereen een mooie kerstkleurplaat ingekleurd, die vervolgens op een kaars werd gelijmd. Het resultaat was prachtig, iedereen op zijn eigen manier met verschillende kleuren, geen één kaars was hetzelfde! Ds. Elzo Bijl heeft met ons in de kerk gedankt voor deze fijne middag en we zongen als afsluiting: "Vrolijk Kerstfeest iedereen". Na afloop kregen de kinderen nog een verrassingstasje mee naar huis. Al met al was het een geslaagde middag! Hulpleiding, gulle gevers, iedereen die op wat voor manier heeft meegeholpen heel erg bedankt hiervoor! Bent u nieuwsgierig geworden naar de foto's? Kijk dan via deze link naar de foto's: <https://www.myalbum.com/album/U7nZIIA8YgJH>. Gezegende feestdagen!

NOODOPROEP aan alle gemeenteleden

Onze koster Cor Leijdens heeft aangegeven dat hij op korte termijn het kosterschap & beheer van de kerk gaat beëindigen. Na een periode van circa 34 jaar kunnen wij dat goed begrijpen. De werkzaamheden die Cor vaak samen met echtgenote Adrie hebben verricht zijn enorm en heel divers. Al deze taken kunnen beslist niet even overgedragen worden aan één of twee vrijwilligers.

Hoe dan verder?

Allereerst zijn wij voornemens het kerkbeheer en kosterschap te scheiden. Piet Vollaard had gereageerd op een eerdere oproep van het College van Kerkrentmeesters en heeft nu zitting genomen in deze commissie. Hij zal per 1 januari a.s. de taak van kerkbeheer onder zijn verantwoording nemen. Wij zijn met spoed opzoek naar de navolgende vrijwilligers:

- Drie koster (zondag, trouw en begrafenisdiensten)
- Drie weekbeheerders (opvolging wekelijks voor verhuur zalen) - Administrateur- voor boekhouding. Wij willen U graag nader informeren wat bovengenoemde taken inhouden. Meld je aan, want alleen dan kan onze kerk voortbestaan! We gaan uit van een positieve respons want u weet dat het "bouwen" aan de kerk in deze warme gemeente een continue proces is dat nooit stopt! Laat a.u.b. zo spoedig mogelijk iets van je horen. Elke bijdrage in het kerkenwerk is welkom., want we kunnen en willen het werk niet op de schouders van een relatief kleine en merendeel oudere groep leggen. College van Kerkrentmeesters.

Kerstdiner

Uitnodiging kerstdiner 2e kerstdag, dinsdag 26 december. Evenals voorgaande jaren organiseert de diaconie van De Open Hof in Oud-Beijerland op 2e kerstdag een kerstdiner. Dit kerstdiner is bedoeld voor een ieder die er tegen op ziet om deze dag alleen door te brengen en het fijn vindt om juist op deze dag samen met anderen een gezellige middag en avond te hebben. Het diner zal plaatsvinden tussen 16.15 en 21.00 uur in de Huiskamer van De Open Hof aan de W. van Vlietstraat 2a. Wij verwachten van iedereen een bijdrage van € 7,50 en als u iets meer kan bijdragen, vinden wij dat heel erg fijn! Woont u niet in Oud-Beijerland? Ook u bent hartelijk welkom! Indien nodig, kan er dan voor vervoer gezorgd worden. Geeft u dit aan als u zich aanmeldt. Graag opgeven voor 20 december. Tijd: dinsdag 26 december 16.15 uur; zaal open 16.00 uur. Aanmelden bij Piet Gootjes : 0186 - 616711 of 06-51272041

Kerstzang in "De Buitensluis"

De eerste kerstdag viel in 1987 op vrijdag. Ab Reedijk was toen de directeur van het huis en stelde de kerstzang op de vroege morgen van 1e kerstdag in. Nu, 30 jaar later, 1e kerstdag is maandag hebben we nog steeds op de vroege morgen de kerstzang. De dagen wisselen maar het feest niet!! Zangers en zangeressen van toen en van nu u bent weer van harte welkom om de bewoners wakker te zingen. Ook het kerstontbijt wordt al 30 jaar als dank voor u geserveerd. Wees welkom. We beginnen zoals gewoonlijk om 7.30 uur. Namens de bewoners onze dank. Theo Speelman (vz Identiteit Commissie)

Sparen voor Pluspakketten

We kunnen weer sparen voor Pluspakketten. We willen deze pakketten net als vorige jaren geven aan mensen die minder te besteden hebben. Vorig jaar konden we ca. 5- pakketten uitdelen. Een heel mooi resultaat. Met uw hulp hopen we dit jaar weer zoveel bij elkaar te krijgen. Spaart u weer mee? De diaconie

Aan / Afmelden digitale weekbericht:

Ger. kerk: weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl

Herv. Kerk: weekbrief.hk@kerknumansdorp.nl

Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK