



Weekbericht

Jaargang 23 nummer 38

17 sept. 2017 – 24 sept. 2017

Vandaag 17 sept. 2017 Aanvang 10.00 uur Zondag 24 sept.

10.00 uur STARTDIENST DORPSKERK en om 15.00 uur GEZINSDIENST HOEKSTEEN

Voorganger		Drs. P.M. van Dam, Houten
Ouderling van dienst	Janina Lodder 845871	Petra v.d. Haar 652643 (Waarnemer)
Diaken van dienst	Janet Hartenberg	Jan Wolfs
Organist		Chris Melles
Paaskaars		Joost Luijendijk
Lector		Welma v.d. Ree
Beamen		Ronald v.d. Hoek en Jordi Leunisse
Collecten	1 ^e kerk 2 ^e vredeswerk	1 ^e kerk 2 ^e toerusting
Collectanten		Bert Warner en Colin van Oeveren
Nevendienst	Judith van Oeveren	VACANT *)
Oppas	Michelle de Regt	Liske Sieben
Welkom		Bert Warner en Guus Hartenberg
Kerkauto	Guus Hartenberg 652264	Ruud Sieben 653767
Bloemen wegbrengen		Janet Hartenberg
Koffie-in		Dianne v.d. Berg en Marion Warner

Koster

Cor Leijdens

beheerder.gk@kerknumansdorp.nl

Kerkelijk bureau

Liske Sieben

kb.gk@kerknumansdorp.nl

Weekbericht

Priscilla de Regt en Wim Kleibergen

weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl

Berichten voor het Weekbericht inleveren voor donderdag 18.00 uur

Agenda

20 sept. Kerkenraad

23 sept. Weeksluiting Buitensluis

14.30 uur P.G. afd., dhr. P. Reedijk

15.15 uur Meerzorg afdeling, dhr. P. Reedijk

18.30 uur 1e verdieping, dhr. P. Reedijk

24 sept. 14.30 uur 1^e verd. Heilig Avondmaal, ds. E. Bijl

6 okt. Als kanker je raakt

27-29 okt. Jubileum 40 jaar Hoeksteen

Weekbericht kerktelefoon

23 sept. Arina van Vliet

Schoonmaak Hoeksteen

Gerti v.d. Stel en Annie Gillesse

Rondom eredienst

Collectes van zondag jl.

1e Kerk € 91,95, 2e Heilig Avondmaal € 147,95

Wij kregen dit **bedank briefje** van de zusters van moeder

Teresa. De avondmaalcollecte van de vorige keer is naar hun toegegaan.

Beste vrienden van de diaconie Gereformeerde kerk, wij danken u van harte voor de gift die wij van u mochten ontvangen als blijk van uw liefde voor de armste der armen. Moge Onze Lieve Heer u zegenen met Zijn vrede en vreugde. Moge u gedragen worden door een vast geloof in God's liefde voor u en uw leven vol vertrouwen in God's handen leggen. Met vriendelijke groet, Missionaries of Charity

Bloemengroet

Cor Leijdens en Fam. Hokke ivm 50 jarig huwelijk

Uit de gemeente

Pleun Leeuwenburgh naar huis?

De positieve vooruitgang in het proces van de revalidatie van Pleun leidde tot de beslissing in Elburg om Pleun op 15 sept. naar huis te laten gaan. Maar.... dit zag hij nog niet zitten omdat er in zijn woning nogal wat drempels e.d. als struikelblokken zijn. Grote kans dat hij weer zal vallen. De familie, dochter in Elburg en zwager in de Hoeksche Waard, zijn druk bezig om dáár of hier in de buurt een geschikte plaats te zoeken waar hij voorlopig of voorgoed veilig zal kunnen wonen. De vertrekdatum uit Elburg is nu definitief vastgesteld op 22 sept. a.s. Hopelijk is er dan een oplossing gevonden. Voor nu dus hartelijke groet van Jo Leeuwenburgh

Pastorale zorg

Verzoeken om pastorale zorg kunt u melden aan ds. Elzo Bijl, Zuidzijdsedijk 90, 3264 LJ Nieuw-Beijerland Tel: 0186-840556,

Berichten

Gezamenlijke Startdienst

Vandaag gaan we als zustergemeenten, in een gezamenlijke startdienst, weer een nieuw seizoen beginnen. Het mag er een dankbaar signaal van zijn dat we als beide kerken op allerlei gebieden kunnen en willen samenwerken, zowel binnen als buiten de officiële kerkmuren van Numansdorp. Jezus Zelf bad voor een dergelijke eenheid voor zijn leerlingen en we mogen er dus vanuit gaan dat Hij ook ons zo wil vergezellen. Dat mag ook vertrouwen geven voor samenwerking in de toekomst. Meer en meer blijkt die samenwerking tussen onze beide kerken te groeien, zowel in concrete activiteiten, als in het daadwerkelijk met elkaar meeleven. Tegelijkertijd mag daarbij ook gezegd worden dat elk van onze beide kerken vooralsnog haar eigen karakter zal blijven behouden. Op dit moment is er geen plan of directe noodzaak om ook bestuurlijk met elkaar te versmelten in een federatie of fusie. We behouden beiden onze eigen autonomie. Binnen de samenwerking kunnen we alle creativiteit, alle zorg, alle activiteit en alle saamhorigheid ontplooiën die ons als gezamenlijke kerken is gegeven. Laten we dat in een nieuw seizoen dan ook, met enthousiasme en bezieling, met elkaar samen gaan doen.

Namens de kerkenraden, Coen van Alphen, Elzo Bijl en Jan den Braber

Vanmiddag zal om 15.00 uur de eerste aangepaste gezinsdienst van het nieuwe seizoen gevierd worden in De Hoeksteen

Piet Gootjes zal deze dienst leiden en samen met het koor en band van Keruchma o.l.v. Wim Schelling zal er weer heerlijk gezongen gaan worden.

Ouderling van dienst : Janina Lodder 845871

Diaken van dienst : Janet Hartenberg

Houdt u van zingen? Kom ook! U bent hartelijk welkom.

1 oktober is het Israël zondag. De 2e collecte willen we bestemmen voor: ALEH waarom voor ALEH?

Omdat ALEH het leven koestert en kwetsbaar leven beschermt! Omdat bij ALEH voor iedereen wordt gezorgd, Jood, Moslim en Christen! Omdat ALEH een plek is van

verzoening tussen verschillende bevolkingsgroepen in Israël die samen voor meervoudig gehandicapte kinderen zorgen! Omdat ALEH uw hulp nodig heeft de benodigde zorg te bieden die de kinderen nodig hebben! Omdat ALEH ook denkt aan andere organisaties die in moeilijke omstandigheden verkeren en assisteert deze met haar eigen kennis en ervaring in de zorg, w.o. organisaties in de Palestijnse Gebieden en Oost-Europa.

Dank namens de diaconie, Groet Janet

Noodhulp overstromingen Zuidoost Azië

Door de zware moessonregens in Zuidoost-Azië zijn hevige overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Miljoenen mensen zijn hun huis ontvlucht naar een veilige plek. Dit jaar zijn de moessonregens zwaarder dan andere jaren. De Diaconale collecte tijdens het startweekend is bestemd voor Kerk in Actie die met uw bijdrage het rampgebied van noodhulp pakketten voorziet, elk pakket bestaat uit ingrediënten, waarmee een familie van 5 personen een maand vooruit kan.

Namens beide diaconieën, hartelijk bedankt!

Van de kerkenraad

Het verheugt de kerkenraad dat de volgende gemeenteleden het ambt hebben aanvaard.

Mevr. Christine van der Raaf als scriba

Mevr. Ina Hobbel als ouderling

Mevr. Ageeth Verweij als ouderling

Dhr. Aad Hobbel als diaken

Dhr. Bert Morsink als ouderling-kerkrentmeester

Mits er geen wettelijke bezwaren zijn zal de bevestiging plaatsvinden in de morgendienst van 8 oktober 2017 waarin voor zal gaan onze eigen predikant ds. Elzo Bijl.

We wensen Christine, Ina, Ageeth, Aad en Bert Gods zegen toe bij dit zo belangrijke werk in onze kerk.

Gemeenteavond 5 oktober

Op de gemeenteavond wil de kerkenraad u bijpraten over o.a. de ontwikkelingen in het jeugdwerk en pastoraat. Zo u weet is er in het afgelopen jaar hard gewerkt aan het essentietraject jeugdwerk o.l.v. Petra Jongekrijg en Martin de Groot (gemeenteadviseur PKN/JOP). Graag willen wij u de uitkomst vertellen en vooral: 'hoe nu verder'.

In het pastorale team wordt al enige tijd gewerkt aan een 'nieuwe vorm van pastoraat'. We maken een omslag van verzorgingskerk naar ontmoetingskerk en natuurlijk veel meer. Ook hier willen we u informeren over de stand van zaken en de vorm waarin we ook u kunnen betrekken bij het pastoraat. Naast deze onderwerpen praten we ook over het wel en wee van onze gemeente. We hopen u te mogen begroeten op 5 oktober om 20.00 uur in de Hoeksteen.

De kerkenraad

Cursus 'leren bijstaan van rouwenden'

Zoals in de laatste editie van de Driehoek reeds vermeld zal op dinsdag 26 sept. in de Hoeksteenerkerk de eerste avond worden gehouden van de cursus "Leren bijstaan van rouwenden". Op dit moment zijn er minder dan tien aanmeldingen. Om deze cursus doorgang te laten vinden is dit minimum aantal deelnemers wel vereist. Vandaar dat ook op de weekbrief nog melding wordt gemaakt van deze cursus. Van de opkomst op deze avond zal afhangen of de cursus daadwerkelijk doorgang kan vinden. Mocht u willen deelnemen aan deze cursus dan bent u dus welkom op dinsdag 26 sept. Aanvang 20.00 uur in de Hoeksteen. Inloop vanaf 19.45

***) Uitleg van de term VACANT KND**

Aangezien er nog maar 3 leiding geven aan de kindernevendienst hebben we besloten dat er 3 zondagen achter elkaar knd is. De 4^e zondag.

Meer info zie de laatste Driehoek.

Plexat

Op 7 oktober gaat Plexat weer van start! Plexat is er voor de tieners van 12 tot ca 16/17 jaar. We komen zo eens in de 3 weken bij elkaar op vrijdag- of zaterdagavond van 20.00 uur tot ca 22.15 uur.

Inmiddels is er een vaste groep van zo'n 15 personen die meedoet. We hebben het erg gezellig met elkaar. Wat doen we zoal? Spelletjesavond, zwemmen, speurtocht, bowlen,

Kerstnachtdienst, film, strandje, enz. Voor het komende seizoen staan ook weer nieuwe activiteiten gepland! We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met wat de jongens en meiden leuk vinden. Vaak iets actiefs. Voor een hapje en een drankje en vervoer wordt gezorgd. Wil je meedoen en/of op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de groeps-app bij Hanja 06 – 200 55 013 of via iemand die al bij Plexat zit. We hebben weer zin in het nieuwe seizoen! Je bent welkom om met ons mee te doen. Neem gerust iemand mee! Pieter van der Meer en Hanja Slabbekoorn

Koffieochtend

Woensdag 20 sept. is er weer een koffieochtend. Deze keer staat de koffie klaar in de ruimte bij de oma's in Alerimus. De koffie staat weer klaar vanaf 10.30 uur.

Als u niet in staat bent om zelf te komen bel dan gerust en we komen u halen. Deze ochtend wordt georganiseerd door heel veel verschillende organisaties

Lijnie Blaak 575474 of Corrie Dijkman 652635.

Samen sterk op burendag

23 sept. staan onze kerkdeuren ook op zaterdag open.

Het is dan burendag en dat willen we graag in onze "kerkbuurt" vieren.

Van 10.00 tot en met 13.00 staat de koffie klaar.

Nu willen wij daar graag ook iets lekkers bij.

Daarom 2 vragen voor u en voor jou:

1e Vraag: Wie wil er iets lekkers bakken voor bij de koffie?

2e Vraag: Komen u en jij een bakkie doen?

Er is van alles te doen, er worden verhalen verteld, een schilderes is aan het werk en u kunt haar werk bekijken.

Het orgel wordt bespeeld, voor de kinderen zijn er spelletjes en iets lekkers om te snoepen. Wij hopen op een gezellige en druk bezochte koffieochtend, zodat de buurtbewoners weten dat de Kerk behalve een gebouw ook een goed buur kan zijn. Meer informatie vindt u in de laatste Driehoek.

De Diaconie.

FOEG Zaterdag 30 sept. FOEG in de Hoeksteen

FOEG staat voor Film, Ontmoeten, Eten en Gezelligheid. Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde aan de deur van de slotkerk te Wittenberg. Deze gebeurtenis en de uitwerking daarvan wordt vaak gezien als het begin van de Reformatie en van wat we nu het 'Protestantisme' noemen. De film uit 2003 over het leven van Maarten Luther wordt op zaterdag 30 september vertoond. De film start om 16.30 uur, en vanaf 16.00 uur is er gelegenheid om iets te drinken en een praatje. Na de film eten we gezamenlijk een eenvoudige maaltijd, welke deze keer bestaat uit de lievelingsgerechten van Luther. Tijdens FOEG zal er alle tijd en gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten en voor gezelligheid. Iedereen vanaf 12 jaar is van harte welkom in 'De Hoeksteen' Roerdompsingel 104 Numansdorp. De toegang is gratis een vrijwillige bijdrage is altijd welkom! Aanmelden mag maar is niet noodzakelijk. Stap op 30 september binnen voor FOEG. Met vragen of voor informatie neemt u contact op met Petra 06-55 77 69 53

Viftig jaar Buitensluis

Het zal u niet ontgaan zijn dat in de week van 9 - 14 oktober we met elkaar het heugelijke feit mogen vieren Viftig jaar Buitensluis.

Die week willen we besluiten met een bijzondere viering van de weeksluiting op 14 oktober. De aanvang van dit samenzijn is om drie uur. Vanaf half drie bent u van harte welkom. U wordt ontvangen met koffie en thee.

Muzikale medewerking is ervan het koor Keruchma.

We zingen in dit samenzijn de liederen die tijdens de eerste viering in 1967 ook zijn gezongen. We lezen met elkaar uit psalm 118 : 19 - 23 en 1 Petrus 2 : 4-6 dat waren ook de eerste schriftlezingen.

U allen bent van harte uitgenodigd om dit met ons mee te vieren. Misschien hebt u vervoer nodig, dan kunt u zich hiervoor aanmelden alleen bij ondergetekende.

U kunt zich aanmelden tot 11 oktober.

Mijn telefoonnummer is 06 - 12881916.

Met vriendelijke groeten, Piet Reedijk.