

## Weekbericht

Jaargang 22 nummer 27

3 juli 2016 – 10 juli 2016



Vandaag 3 juli      Aanvang 9.30 uur      Zondag 10 juli 2016

Voorganger	Ds. E. Bijl	Ds. E. Bijl
Ouderling v. dienst	Jack v.d. Bosch 654258	Jack v.d. Bosch 654258
Diaken v. dienst	Jan Wolfs	Anja van Velzen
Organist	Jaap van Gils	Jaap van Gils
Paaskaars	Ruben de Geus	Joost Luijendijk
Lector	Yannick Leunisse	Arina van Vliet
Beamten	Aad Meijer en Justin van Oeveren	Ronald v.d. Hoek en Justin v. Oeveren
Collecten	1e kerk 2e jeugdwerk	1 <sup>e</sup> kerk, 2 <sup>e</sup> eredienst
Collectanten	Ton Hoffers en Eline v.d. Hoek	Henk van Velzen en Lise van Velzen
Nevendienst	Lenny van Velzen en Jesper Sieben	Janina Lodder en Govert Beekman
Oppas	Liske Sieben	Saskia Luijendijk
Welkom	Ton Hoffers en Gerrit de Bes	Henk van Velzen en Guus Hartenberg
Kerkauto	Ruud Sieben 653767	Bert Warner 652197
Bloemen wegbrengen	Lijnie Blaak	Janet Hartenberg
Koffie-in	Anneke van Duin en Ageeth Verweij	Christien v.d. Raaf en Ria Wolfs

### Kaarten

#### Koster

Cor Leijdens

[beheerder.gk@kerknumansdorp.nl](mailto:beheerder.gk@kerknumansdorp.nl)

**Inleveren berichten voor Weekbericht voor donderdag 18.00 uur**

### Ageeth Verweij

#### Kerkelijk bureau

Piet Verbaas

[kb.gk@kerknumansdorp.nl](mailto:kb.gk@kerknumansdorp.nl)

### Weekbericht

Priscilla de Regt en Wim Kleibergen

[weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl](mailto:weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl)

## Agenda

2 juli Weeksluiting Buitensluis

14.30 uur P.G. afd, dhr. P. Reedijk

15.15 uur Meerzorg afdeling, dhr. P. Reedijk

18.30 uur 1<sup>e</sup> verdieping, dhr. P. Reedijk

### Weekbericht kerktelefoon

9 juli Lia v.d. Meer

### Schoonmaak Hoeksteen

Adrie Leijdens en Jannie Leijdens

## Random eredienst

### Collectes van zondag jl.

1e Kerk €64,80, 2<sup>e</sup> Toerusting €58,80

### Bloemengroet

Mw. Leeuwenburg

### Schriftlezing zondag a.s.

Lukas 15: 1 - 32

## Uit de gemeente

### Pastorale zorg

Verzoeken om pastorale zorg kunt u melden aan

ds. Elzo Bijl, Zuidzijdsedijk 90, 3264 LJ Nieuw-

Beijerland Tel: 0186-840556,

[predikant.gk@kerknumansdorp.nl](mailto:predikant.gk@kerknumansdorp.nl)

### Jarig:

7 juli: Mw. A. de Groot-Prinsen, Nassaustraat 43,

3281BP

## Berichten

### Bedankt

Lieve catechisanten, heel hartelijk BEDANKT voor de gezellige high tea / spelletjesavond. Iedereen die er was heeft zich prima vermaakt. Veel spelletjes en veel lekkere hapjes ! Geweldig en voor herhaling vatbaar.

Een blij bezoekster.

## Vluchtelingen

Er is op dit moment veel te doen over de komst van vluchtelingen naar ons land. Ook in onze burgerlijke gemeente Cromstrijen is daarover zo het één en ander in beweging gekomen. De meningen hierover zijn zeer verdeeld en ook is er de nodige ongerustheid. Temidden van dit alles hebben wij als voorgangers van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te Numansdorp, na samenspraak met beide diaconieën, het initiatief genomen om een brief te schrijven aan het college van Burgemeester en Wethouders én alle fracties van de gemeente Cromstrijen waarin we hen oproepen hun verantwoordelijkheid te nemen. Ook doen wij in deze brief het beroep op hen allen om zich te laten leiden door barmhartigheid. Wij hebben gemeend dit initiatief te moeten nemen op grond van het Bijbels getuigenis dat omtrent de omgang met vreemdelingen duidelijke taal spreekt. Recent is ons gebleken dat er voornamelijk in de Hoeksche Waard geen nieuwe noodopvang komt. Evengoed hebben we gemeend de brief te moeten versturen, om de direct betrokken bestuurders en volksvertegenwoordigers te wijzen op de verantwoordelijkheid die we blijvend hebben. Wij zijn er ons terdege van bewust dat over deze zaak ook binnen de kerken verschillend wordt gedacht. In de brief hebben we dat ook een plek willen geven. Toch hebben we gemeend dat nú het moment is om vanuit de Bijbelse oproep tot barmhartigheid duidelijk stelling te nemen. In de bijlage vindt u de betreffende brief.

Elzo Bijl, Petra Jongekrijg, Jan den Braber, Coen van Alphen

### **Startweekend**

Zet het alvast in uw agenda: Het gezamenlijke startweekend is op 17 en 18 september!

Met natuurlijk op zaterdag een kindermiddag, op zondag als start een ontbijt en daarna de startdienst.

Het thema is 'Deel je leven'.

Verdere informatie volgt na de zomervakantie.

De startcommissie

Elles en Pieter van der Meer, Marieke de Graaf, Meta van der Mark en Thea IJdo

### **Aanmelden Jeugdkamp!**

Jullie hebben het vast al gelezen in de Driehoek of op de persoonlijke uitnodiging: **WIJ GAAN OP KAMP!!** Iedereen vanaf groep 3 tot 18 jaar kan mee. Samen met de jeugd uit de Gereformeerde Kerk in Strijen maken we

er een gezellig weekend van! Petra v/d Graaf zal vanuit Numansdorp als leiding van het kamp meegaan. Datum: **24 en 25 september** Locatie: Scoutterrein in Capelle a/d IJssel. Kosten: 27,50 (maar deze mogen geen belemmering vormen! overleg is altijd mogelijk). Wij hebben al een aantal aanmeldingen binnen!! Maar jij kunt er nog makkelijk bij!! Laat het **voor 20 juni** weten aan Petra van der Graaf Bartholomeus Boschsingel 2 Numansdorp. 0186-651974 [.fam.graaf@gmail.com](mailto:fam.graaf@gmail.com).

### **Aan / Afmelden digitale weekbericht:**

**Ger. kerk:** [weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl](mailto:weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl)

**Herv. Kerk:** [weekbrief.hk@kerknumansdorp.nl](mailto:weekbrief.hk@kerknumansdorp.nl)

**Informatie Hervormde kerk:** zie weekbrief HK

Aan de gemeenteraad van Cromstrijen,  
cc het college van Burgemeester en Wethouders

Betreft: opvang vluchtelingen in de Hoeksche Waard

Numansdorp, 27 juni 2016

Geachte raadsleden,

In de afgelopen maanden zijn de mogelijkheden onderzocht naar een noodopvanglocatie voor vluchtelingen in de Hoeksche Waard en wellicht ook in Cromstrijen. Net als elders in Nederland leidt de mogelijke komst van asielzoekers naar onze regio tot veel discussie. De meningen over dit onderwerp zijn verdeeld en de emoties lopen daarbij hoog op.

Uit het persbericht van 23 juni bleek dat er op dit moment geen overeenstemming is tussen de Hoeksche Waardse gemeenten en het COA en dat er dus geen noodopvang voor vluchtelingen komt. In het persbericht spreken de colleges ook uit dat de verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de noodopvang van vluchtelingen nog steeds van kracht is. Bij dit laatste aspect sluiten wij aan in deze brief, waarmee wij als kerken onze stem in het debat willen laten horen.

In de eerste plaats maken wij ons zorgen over de felle toon waarop het gesprek over de opvang van vluchtelingen vaak gevoerd wordt. Het maatschappelijke en politieke klimaat is aan het verharden. Soms is een open gesprek niet eens mogelijk, omdat mensen niet meer naar elkaar willen luisteren.

Op de achtergrond spelen vaak angstgevoelens een rol. Vrees voor een andere cultuur of godsdienst, met mogelijk andere normen en waarden. Of vrees voor een onbekende situatie: wat gaat er in ons dorp gebeuren? Deze gevoelens zijn reëel en moeten serieus genomen worden. Angst sluit ons echter ook af voor de ander. Het staat het zoeken van een constructieve oplossing in de weg.

Wij roepen u als raad - en daarmee ook de samenleving - op om u niet te laten leiden door angst of vooroordelen, maar om te komen tot een eerlijke en respectvolle dialoog, waarin met elkaar gezocht wordt naar een passende wijze van handelen.

In de tweede plaats dringen wij er bij u op aan om uw politieke verantwoordelijkheid te nemen als leden van een samenleving die groter is dan alleen 'onze' regio. Als Nederlandse samenleving hebben wij mensen in nood opgenomen. Ook van ons in de regio Hoeksche Waard mag verwacht worden dat we daaraan onze bijdrage leveren. Als christenen geloven we, dat wij mensen worden opgeroepen tot gastvrijheid voor de ander en barmhartigheid voor mensen in nood. Juist in deze situatie komt deze oproep sterk naar voren.

Natuurlijk hebt u in uw overwegingen rekening te houden met praktische mogelijkheden, met draagvlak onder de bevolking, en met veiligheidsaspecten. We hoeven niet naïef te zijn: de komst van grote aantallen mensen uit een andere cultuur stelt de samenleving soms ook voor problemen.

Wij vragen u echter om in dit alles de compassie met 'de ander' niet te vergeten. Het gaat, hoe je er ook over denkt, om *mensen*. In de meeste gevallen gaat het om mensen die alles kwijt zijn geraakt en hier zijn gekomen in de hoop op een beter leven. Zij doen een beroep op ons als samenleving. Wij zijn er van overtuigd dat we in deze situatie niet weg mogen kijken.

Uiteraard zijn wij graag bereid om over dit onderwerp verder met u in gesprek te gaan.

Wij bidden u wijsheid toe in uw overwegingen en wensen u Gods zegen toe op uw werk.

Hoogachtend,

De kerken van Cromstrijen:

Gereformeerde Kerk (PKN) Numansdorp  
Hersteld Hervormde Gemeente Numansdorp  
Hervormde Gemeente (PKN) Klaaswaal

Hervormde Gemeente (PKN) Numansdorp  
Kerk van de Nazarener Hoeksche Waard  
Protestantse Gemeente Nieuwland

Namens deze:

Ds C.D. (Coen) van Alphen, predikant Hervormde Gemeente Numansdorp  
[cdvanalphen@hotmail.com](mailto:cdvanalphen@hotmail.com) / 0186 684505

Ds E. (Elzo) Bijl, predikant Gereformeerde Kerk Numansdorp  
[predikant.gk@kerknumansdorp.nl](mailto:predikant.gk@kerknumansdorp.nl) / 0186 840556