

Weekbericht

Jaargang 21 nummer 26
28 juni 2015 – 5 juli 2015



Vandaag 28 juni Aanvang 9.30 uur Volgende week 5 juli

<i>Voorganger</i>	Ds. L.J. Scholten, Poortugaal	Ds. M.M. Kwant, Bodegraven
<i>Ouderling v. dienst</i>	Dhr. J. v.d. Bosch 654258	Dhr. F. Mosselman
<i>Diaken v. dienst</i>	Mw. J. Hartenberg	Mw. A. van Velzen
<i>Organist</i>	Chris Melles	Jaap van Gils
<i>Paaskaars</i>	Tijmen Luijendijk	Anna van Velzen
<i>Lector</i>	Roely Warner	Christine v.d. Raaf
<i>Beamen</i>	Priscilla de Regt	Gertjan de Regt
<i>Collecten</i>	1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. toerusting	1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. jeugdwerk
<i>Collectanten</i>	Bert Warner en Krista Sieben	Henk van Velzen en Lize van Velzen
<i>Nevendienst</i>	Janina Lodder en Govert Beekman	Anita Prooi en Elianne Cazander
<i>Oppas</i>	Saskia Luijendijk	Arnoud van Velzen
<i>Welkom</i>	Bert Warner en Joost Kolf	Henk van Velzen en Guus Hartenberg
<i>Kerkauto</i>	Ruud Sieben 653767	Pieter v.d. Meer 651642
<i>Bloemen wegbrengen</i>	Janet Hartenberg	Arina van Vliet
<i>Koffie-in</i>	Janet Hartenberg en Coby Kolf	Anneke van Duin en Marlies de Geus

Kaarten

Koster

Cor Leijdens
beheerder.gk@kerknumansdorp.nl

Kerkelijk bureau

Piet Verbaas
kb.gk@kerknumansdorp.nl

Wilna

Weekbericht

Priscilla de Regt en Wim Kleibergen
weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl

Inleveren berichten voor Weekbericht tot donderdag 18.00 uur

Weekbericht per e-mail ontvangen? Meld u aan via weekbericht.gk@kerknumansdorp.nl

Agenda

4 juli Weeksluiting Buitensluis 15.15 uur: Meezorg afd. en 18.15 uur: 1e verdieping.

Voorganger dhr. P. Reedijk

Weekbericht kerktelefoon

4 juli Thea in 't Veld

Schoonmaak Hoeksteen

Alie Luijendijk en Gerti v.d. Stel

Rondom eredienst

Collectes van zondag jl.

1^e Kerk € 98,57

2^e Rooseveltthuis € 89,35

Bloemengroet

Martin Notenboom

Schriftlezing

1^e Psalm 103: 1-13 2^e Mattheüs 18: 22-35

Uit de gemeente

Berichten

Pastorale zorg

Verzoeken om pastorale zorg kunt u melden aan Hans Brand, Mendelssohnstraat 27, 3281VH Tel: 652246 pastoraalteam-vz.gk@kerknumansdorp.nl of aan Jack van den Bosch, Tel 0186-654258 scriba.gk@kerknumansdorp.nl

Hallo jongens en meiden van de

Kindernevendienst

Het Kindernevendienst seizoen zit er bijna en ook dit seizoen gaan we afscheid nemen van twee kinderen te weten Rosanne en Jesper dit zal zijn in de dienst van 28 juni.

Verder begint over een paar weken de zomervakantie en, zoals jullie dat van ons gewend zijn, organiseren wij ook dit jaar weer een gezellige afsluiting voor jullie. Wat gaan we doen? We gaan net als een aantal jaar geleden een nachtje slapen in de kerk. We doen dit in de nacht van 4 op 5 juli a.s. Jullie zijn vanaf 19.30 uur welkom in De Hoeksteen, waar we er met elkaar een gezellig slaapfeestje van gaan maken. Op zondagochtend ontbijten we in de kerk.

Omdat we graag willen weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen tijdens de overnachting en bij het ontbijt, vragen we jullie om je in ieder geval op te geven uiterlijk 21 juni bij de leiding van de kindernevendienst. Mailen mag ook naar: renrvdhoek@live.nl.

Stukje Beroepingscommissie

Er werd ons gevraagd of we een stukje wilde schrijven over de beroepingscommissie. Dit leek ons een leuk idee en we willen jullie graag wat meer vertellen over de beroepingscommissie en onze ervaringen. We zitten in de beroepingscommissie met 11 andere mensen. Het begon allemaal op een avond toen we werden gebeld door Peter Bloem of we bij de beroepingscommissie wilden. We hadden geen idee wat ons te wachten zou staan, maar het leek ons wel leuk om betrokken te zijn bij de keuze van onze nieuwe dominee. De eerste vergadering wisten we nog niet echt hoe het allemaal zou lopen en hoe de groep zou zijn. Na een voorstel rondje

bleek al snel dat we met een hele gezellige, maar ook serieuze groep zaten. Tijdens de vergadering werd ons uitgelegd wat voor dominee de gemeente zoekt (profiel schets), de procedure en tenslotte moesten we ook nog een geheimhoudingsplicht tekenen. Dus al denkt u dat u in dit verhaaltje al de naam van een potentiële dominee krijgt te horen, kunt u beter hier stoppen met lezen, want dit gaat niet gebeuren. Er is toen een advertentie geplaatst en de sollicitaties stroomde na deze vergadering binnen. Hierna hebben we een verdeling gemaakt en met verschillende groepen hebben we meer informatie gezocht op internet over potentiële dominees. Op de eerstvolgende vergadering hebben we een paar favorieten uitgezocht en deze benaderd om live te ontmoeten. We gingen dus op pad met de beroepingscommissie. We hebben stad en land afgereisd om dominees te bezoeken. In onze ogen was dit het leukste gedeelte. Je zag hier goed hoe gemeentes verschillen met onze gemeente en dat onze gemeente eigenlijk best wel leuk is :) Het was niet alleen interessant om wellicht een toekomstige dominee al wat beter te leren kennen en te horen preken, maar het was ook nog eens heel erg gezellig om met elkaar op pad te gaan. Na verschillende dominees te hebben gehoord, is de beroepingscommissie voorlopig klaar. We hebben namelijk een advies gegeven aan de kerkenraad. We gingen er totaal blanco in, maar we hebben er veel van geleerd. Vooral het leren kennen van mensen die je voorheen alleen maar op zondag zag en nu beter leert kennen vonden wij erg leuk. Groetjes van Michelle en Gertjan de Regt

ZWO

Opheffing Stichting "Zie de mens" Roemenië. Vanaf nu is het niet meer mogelijk kleding voor Roemenië af te geven aan de door u bekende personen. Mocht u zich afvragen waar u in het vervolg uw kleding kunt brengen dan kan dat bij de Stichting Hands of Mercy. Deze stichting doet identiek werk. Kijk op www.handsofmercy.nl Kleding kan ingeleverd worden elke dinsdag van 9.00 tot 13.00 uur in de schuur aan de Oud Heinenoordseweg 2, Heinenoord, of op afspraak via 06 52452123. Ook bij Mevr. A. Snijders, Wilhelminastraat 32, tel. 0186-652639 kan kleding afgegeven worden voor de Interkerkelijke Stichting Ethiopie/Eritrea. In de komende Driehoek krijgt u wat meer informatie over de opheffing van Stichting "Zie de mens"

Praktische Diakonale Hulp

Misschien heeft u het gehoord, maar sinds enige tijd zijn er 2 zwervende mensen in onze gemeente. Op dit moment is hun verblijfsplek een caravan. Welnu, ze moeten rond komen van 50 euro in de week en u begrijpt dat is niet veel. Vandaar dat de diakonie van de gereformeerde

kerk en de hervormde kerk het idee hebben opgepakt hun van een warme maaltijd te voorzien. Als u mee wilt helpen dan kunt u zich melden bij Elles van der Meer (06-44880577). De bedoeling is een schema van om de week per kerk. Wanneer uit elke kerk 7 mensen zich melden, betekent dit dat u 1 keer per 2 week aan de beurt bent. In eerste instantie is het de bedoeling het eten bij de caravan te brengen. Meer info volgt na aanmelding. Helpt u mee?

De diakonie

Zin-g-in: 28 juni – 17:00 uur

Al in het Oude Testament worden we opgeroepen om God te prijzen met muziek en zang: Psalm 146: "Prijs de Heer met blijde galmen" Psalm 96: "Zing de Here een nieuw lied..." U bent daarom van harte welkom op de Zin-g-in! We hebben weer een gevarieerde verzameling liederen uitgezocht welke we graag samen willen zingen onder leiding van onze vertrouwde muzikanten! We kijken er naar uit u te ontmoeten en samen God groot te maken. Om half vijf bent u welkom in de Voorhof voor een koffie, thee en limonade. Om 17:00 begint de dienst. Hartelijke groet, De Zin-g-in commissie, Erik Olslagers, Wim Schelling, Jeanet van Holten, Debbie van Driel, Femke Verstijnen

Theologische vorming gemeenteleden

en geïnteresseerden; driejarige basis cursus en korte cursussen In het seizoen 2015-2016 starten er weer driejarige basis cursussen theologische vorming: één op maandagavond 31 augustus en parallel daaraan één op dinsdagochtend 1 september a.s. Tevens zijn er diverse korte cursussen (2-3 dagdelen) Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met: Mw. M. Bezemer-Rietveld, Constantijn Huygenslaan 209, 3351 XB te Papendrecht. e-mail: tvrotterdam@online.nl of bij mw. Koole, tel. 0167-536671 dan wel kijk op: www.protestantsekerk.nl/tvg, onder Rotterdam.

BED, BAD BROOD EN ... BIJBEL!

De missie van de Bijbelvereniging bestaat uit het gratis plaatsen van Bijbeluitgaven in zoveel mogelijk overnachtingsplekken in Nederland: in hotels, vakantiebungalows, bed & breakfast locaties, op schepen, in zieken- verpleeg- en verzorgingshuizen, in hospices en gevangnissen. Ook onder vluchtelingen blijkt grote behoefte aan Bijbeluitgaven! Op de website van de Bijbelvereniging staan veel mooie reactie van lezers, evenals een aantal inspirerende filmpjes van ambassadeurs: www.bijbelvereniging.nl.

Informatie over onze kerk zie ook:

www.kerknumansdorp.nl/gereformeerdekerk

Informatie Hervormde kerk: zie weekbrief HK