

DIENSTEN in de 40-DAGENTIJD en de STILLE WEEK

Organist:
Gert Seldenthuis

Datum:	Avondgebeden		Voorganger:
Dinsdag	3 maart	19.30 u	Arina van Vliet
Dinsdag	10 maart	19.30 u.	Welma v.d. Ree
Dinsdag	17 maart	19.30 u.	Marion Warner
Dinsdag	24 maart	19.30 u.	Willemijn Burik
Dinsdag	31 maart	19.30 u.	ds. Elzo Bijl
Maandag	6 april	19.30 u.	Arina van Vliet
Dinsdag	7 april	19.30 u.	Jan Wolfs
Woensdag	8 april	19.30 u.	Jack v.d. Bosch

Datum:	De Drie Dagen van Pasen		Voorganger:
Donderdag	9 april	19.30 u.	ds. G. Kwakkel
Vrijdag	10 april	19.30 u.	ds. G. Kwakkel
Zaterdag	11 april	21.30 u.	ds. G. Kwakkel

Paasmorgendienst			
Zondag	12 april	09.30 u.	ds. G. Kwakkel

Op weg naar Pasen 2020

Sta op!



Avondgebeden in de Veertigdagentijd en Stille Week

Gereformeerde Kerk 'De Hoeksteen' te Numansdorp

Aanvang 19.30 u.

dinsdag 3, 10, 17, 24 en 31 maart,
maandag, dinsdag en woensdag 6, 7 en 8 april

In u alleen
kunnen wij vallen
en weer opstaan.

Door u alleen
staan wij sterk.

Met u alleen
zullen wij leven
in uw koninkrijk!

Aanvangslied bij elke dienst:

Zingen: NLB 1005 : 2 en 5

Vers 2

Zoe-kend naar rust zijn wij vol zor-gen
zoe-kend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdruk-ten,
zo wordt uw stem ge - hoord.

refrein:

Chris - tus, ons licht
schijn door ons heen, schijn door het dui-ster.
Chris - tus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Vers 5

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.

refrein:

Matteüs 6 : 1-6 en 16-18

Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo'n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.

Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is.

En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Dinsdag 3 maart 2020

Het vuur brandt als teken van Gods aanwezigheid.

Stilte

Woorden ter inleiding...

Zingen: NLB 1005 : 2 en 5 (*tekst voorin – pag. 3*)

Gebed

Aansteken van de Paaskaars

Schriftlezing: Matteüs 6 : 1-6 en 16-18

Stilte

Woord van Verstillling

Stilte

Gebed: *Voorganger...*

..... Geef ons de kracht en het geloof om op te staan voor U:

Zingen: 
Doe ons op--staan en help ons Heer.

Gedicht

Zingen: Ionaliëd 40 : 1 en 2 (*tekst achterin – pag.22*)

In stilte verlaten wij de kerk.

Matteüs 4: 1-11

Jezus in de Woestijn

Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei:

‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ Maar Jezus gaf hem ten antwoord:

‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’

Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel.

Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’

Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven:

“Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’

De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.

Dinsdag 10 maart 2020

Het vuur brandt als teken van Gods aanwezigheid.

Stilte

Woorden ter inleiding...

Zingen: NLB 1005 : 2 en 5 (*tekst voorin – pag. 3*)

Gebed

Aansteken van de Paaskaars

Schriftlezing: Matteüs 4: 1-11

Stilte

Woord van Verstillling

Stilte

Gebed: *Voorganger...*

..... Geef ons de kracht en het geloof om op te staan voor U:

Zingen: 
Doe ons op--staan en help ons Heer.

Gedicht

Zingen: Ionalied 40 : 1 en 3 (*tekst achterin – pag.22*)

In stilte verlaten wij de kerk.

Matteüs 17 : 1-9

Een stem uit de hemel

Zes dagen later nam Jezus - Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen waren.

Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht.

Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren.

Petrus nam het woord en zei tegen Jezus:

‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’

Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.

Luister naar hem!’

Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.’

Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen.

Toen ze van de berg afdaalden, gebod Jezus hun:

‘Praat met niemand over wat jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’

Dinsdag 17 maart 2020

Het vuur brandt als teken van Gods aanwezigheid.

STILTE

Woorden ter inleiding...

Zingen: NLB 1005 : 2 en 5 (*tekst voorin – pag. 3*)

Gebed

Aansteken van de Paaskaars

Schriftlezing: Matteüs 17 : 1-9

STILTE

Woord van Verstillig

STILTE

Gebed: *Voorganger...*

..... Geef ons de kracht en het geloof om op te staan voor U:

Zingen: 
Doe ons op--staan en help ons Heer.

Gedicht

Zingen: Ionaliëd 40 : 1 en 4 (*tekst achterin – pag.22*)

In stilte verlaten wij de kerk.

Matteüs 6 : 19-23

Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde:
mot en roest vreten ze weg
en dieven breken in om ze te stelen.
Verzamel schatten in de hemel,
daar vreten mot noch roest ze weg,
daar breken geen dieven in om ze te stelen.
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Het oog is de lamp van het lichaam.
Dus als je oog helder is,
zal heel je lichaam verlicht zijn.
Maar als je oog troebel is,
zal er in heel je lichaam duisternis zijn.
Als het licht in jezelf verduisterd is,
hoe groot is dan die duisternis!

Dinsdag 24 maart 2020

Het vuur brandt als teken van Gods aanwezigheid.

Stilte

Woorden ter inleiding...

Zingen: NLB 1005 : 2 en 5 (*tekst voorin – pag. 3*)

Gebed

Aansteken van de Paaskaars

Schriftlezing: Matteüs 6 : 19-23

Stilte

Woord van Verstillig

Stilte

Gebed: *Voorganger...*

..... Geef ons de kracht en het geloof om op te staan voor U:

Zingen: 
Doe ons op--staan en help ons Heer.

Gedicht

Zingen: Ionaliëd 40 : 1 en 5 (*tekst achterin – pag.22*)

In stilte verlaten wij de kerk.

Johannes 4: 5-26

Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: 'Geef mij wat te drinken.' De vrouw antwoordde: 'Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!' Jezus zei tegen haar: 'Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u h m erom vragen en dan zou hij u levend water geven.' 'Maar heer,' zei de vrouw, 'u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? 'Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,' zei Jezus, 'maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.' 'Geef mij dat water, heer,' zei de vrouw, 'dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.' Toen zei Jezus tegen haar: 'Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.' 'Ik heb geen man,' zei de vrouw. 'U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt,' zei Jezus, 'u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.' Daarop zei de vrouw: 'Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent! Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.' 'Geloof me,' zei Jezus, 'er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.' De vrouw zei: 'Ik weet wel dat de Messias zal komen; wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar: 'Dat ben ik, die met u spreekt.'

Dinsdag 31 maart 2020

Het vuur brandt als teken van Gods aanwezigheid.

Stilte

Woorden ter inleiding...

Zingen: NLB 1005 : 2 en 5 (*tekst voorin – pag. 3*)

Gebed

Aansteken van de Paaskaars

Schriftlezing: Johannes 4: 5-26

Stilte

Woord van Verstillig

Stilte

Gebed: *Voorganger...*

..... Geef ons de kracht en het geloof om op te staan voor U:

Zingen: A musical staff with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The melody consists of the following notes: G3 (quarter), A3 (quarter), B-flat3 (quarter), C4 (quarter), D4 (quarter), E4 (quarter), F4 (quarter), G4 (quarter), A4 (quarter), B-flat4 (quarter), C5 (quarter), D5 (quarter), E5 (quarter), F5 (quarter), G5 (quarter), A5 (quarter), B-flat5 (quarter), C6 (quarter), D6 (quarter), E6 (quarter), F6 (quarter), G6 (quarter), A6 (quarter), B-flat6 (quarter), C7 (quarter). The lyrics 'Doe ons op--staan en help ons Heer.' are written below the staff.
Doe ons op--staan en help ons Heer.

Gedicht

Zingen: Ionalielied 40 : 1 en 2 (*tekst achterin – pag.22*)

In stilte verlaten wij de kerk.

De veertigdagentijd
is een tijd van verstilling en inkeer;

de laatste week
neemt een bijzondere plaats in op weg naar Pasen:

In de

Stille Week

vervolgen we de serie avondgebeden:

stap voor stap,

naar de

“Drie dagen van Pasen”

Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag.

Johannes 9: 1-7, 13-14 en 26-39

In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen: 'Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?' 'Hij niet en zijn ouders ook niet,' was het antwoord van Jezus, 'maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld.' Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder, hij streek die op de ogen van de blinde en zei tegen hem: 'Ga naar het badhuis van Siloam en was u daar. De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien.

Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de Farizeeën. De dag dat Jezus modder gemaakt had en zijn ogen geopend had, was namenlijk een sabbat.

Ook de Farizeeën vroegen hoe het kwam dat hij weer kon zien en drongen aan: 'Wat heeft hij met je gedaan? Hoe heeft hij je ogen geopend?' 'Dat heb ik u toch al verteld,' zei hij, 'maar u luistert niet! Wat wilt u nog meer horen? Wilt u soms leerling van hem worden?' Nu vielen ze tegen hem uit: 'Je bent zelf een leerling van hem! Wij zijn leerlingen van Mozes. Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft, maar van deze man weten we niet waar hij vandaan komt.' De man antwoordde: 'Wat vreemd dat u niet begrijpt waar hij vandaan komt, terwijl hij mijn ogen geopend heeft. We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet. Dat de ogen van iemand die blind geboren is geopend worden – dat is nog nooit vertoond! Als die man niet van God kwam, zou hij dit toch niet hebben kunnen doen?'

Maandag 6 april 2020

Het vuur brandt als teken van Gods aanwezigheid.

Stilte

Woorden ter inleiding...

Zingen: NLB 1005 : 2 en 5 (*tekst voorin – pag. 3*)

Gebed

Aansteken van de Paaskaars

Schriftlezing: Johannes 9: 1-7, 13-14 en 26-39

Stilte

Woord van Verstillig

Stilte

Gebed: *Voorganger...*

..... Geef ons de kracht en het geloof om op te staan voor U:

Zingen: 
Doe ons op--staan en help ons Heer.

Gedicht

Zingen: Ionaliëd 40 : 1 en 3 (*tekst achterin – pag.22*)

In stilte verlaten wij de kerk.

Johannes 11 : 1-4 en 17-30, 32

Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster Marta woonden – dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; de zieke Lazarus was haar broer. De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ Toen Jezus dit hoorde zei hij: ‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden.’

Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. Betanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadie, en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was.

Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef. Marta zei tegen Jezus: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.’ Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ ‘Ja,’ zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’ Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ ‘Ja Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat u de messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’

Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zuster Maria apart en zei: ‘De meester is er, en hij vraagt naar je.’ Zodra Maria dit hoorde ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Marta hem tegemoet was gekomen. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!’

Dinsdag 7 april 2020

Het vuur brandt als teken van Gods aanwezigheid.

Stilte

Woorden ter inleiding...

Zingen: NLB 1005 : 2 en 5 (*tekst voorin – pag. 3*)

Gebed

Aansteken van de Paaskaars

Schriftlezing: Johannes 11 : 1-4 en 17-30, 32

Stilte

Woord van Verstillling

Stilte

Gebed: *Voorganger...*

..... Geef ons de kracht en het geloof om op te staan voor U:

Zingen: 
Doe ons op--staan en help ons Heer.

Gedicht

Zingen: Ionaliëd 40 : 1 en 4 (*tekst achterin – pag.22*)

In stilte verlaten wij de kerk.

Matteüs 26 : 1-16

Toen Jezus deze laatste rede had uitgesproken, zei hij tegen zijn leerlingen: 'Over twee dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden.' Ondertussen kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hogepriester, Kajafas. Daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en hem te doden. 'Maar niet op het feest,' zeiden ze, 'want dan komt het volk in opstand.' Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden – aanlag voor een maaltijd, kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd.

De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden: 'Wat een verspilling! Die olie had immers duur verkocht kunnen worden, dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven.' Jezus hoorde het en zei: 'Waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. Ik verzeker jullie: waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.' Daarop ging een van de twaalf, die met de naam Judas Iskariot, naar de hogepriesters en zei: 'Wat krijg ik van u als ik hem aan u uitlever?' Ze betaalden hem dertig zilverstukken. Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om hem uit te leveren.

Woensdag 8 april 2020

Het vuur brandt als teken van Gods aanwezigheid.

Stilte

Woorden ter inleiding...

Zingen: NLB 1005 : 2 en 5 (*tekst voorin – pag. 3*)

Gebed

Aansteken van de Paaskaars

Schriftlezing: Matteüs 26 : 1-16

Stilte

Woord van Verstillig

Stilte

Gebed: *Voorganger...*

..... Geef ons de kracht en het geloof om op te staan voor U:

Zingen: 
Doe ons op--staan en help ons Heer.

Gedicht

Zingen: Ionaliëd 40 : 1 en 2 (*tekst achterin – pag.22*)

In stilte verlaten wij de kerk.

Zingen: Ionaliëd 40 - vers 1 + wisselend ander vers (2,3,4 of 5)
(zie de aanwijzing bij de desbetreffende datum)

Vers 1.



Wil je op-staan en Mij vol-gen als ik noem je naam?
Wil je die-nen in 't ver-bor-gen, zon-der roem of faam?
Wil je le-ven op de wind, broos en kwets-baar als een kind?
Zul je ge-ven wat Ik vind van jou en jij in Mij?

2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?
3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?
4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?
5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

Het gedicht gelezen in deze dienst
wordt u bij het uitgaan
aangeboden.

Gedichten gelezen in eerdere diensten
vindt u op de tafel in de hal.