

De DRIEHOEK

Contactblad

Gereformeerde kerk

Numansdorp





De DRIEHOEK

Contactblad van de

Gereformeerde kerk Numansdorp

Verschijnt vier keer per jaar voor de leden en andere belangstellenden

Inhoudsopgave:

- 1 Inhoudsopgave
- 2 Van de Redactie
- 2 Meditatie: Jij bent het vijfde evangelie
- 3 Even voorstellen
- 5 Beroepingswerk
- 5 Terugblik Stille week 2015: "Met open handen"
- 6 ZWO
- 8 Kerk voor Jou
- 9 Financiële situatie Gereformeerde Kerk Numansdorp
- 15 Notulen kerkenraadsvergadering van 18 maart 2015
- 17 Huldiging Frans de Vos
- 17 Uitzending naar Mali
- 20 India 2014 / 2015
- 23 Herinnering aan de oorlogstijd door Mw. E.D.W Verboon-Mobach
- 26 De samenleesbijbel
- 27 Zuurstof
- 28 Protestantse kerk lijkt steeds meer keuzekerk
- 30 Alleen God doet groeien
- 32 Kleurplaat
- 33 Boekbeschrijving
- 34 Kerkelijk Bureau / Mutaties
- 34 Rooster kerkdiensten
- 38 Informatie over redactie en kerk
- 38 Heeft u nog iets te melden

Kopij voor de volgende Driehoek kunt u inleveren tot uiterlijk:
8 augustus 2015

Inleveren bij:

Per e-mail of bij de redactieleden

E-mail adres: driehoek.gk@kerknumansdorp.nl



VAN DE REDACTIE

Vindt u de tijd nou ook zo hard gaan? Is het ineens alweer half mei en tijd voor de zomer Driehoek.

Bekend is dat er binnen onze kerk mensen uitkijken naar een nieuwe Driehoek, dus voor hen kan de tijd niet hard genoeg gaan.

En ook deze keer wordt u allen niet teleurgesteld. Opnieuw is het een informatief maar zeker ook een contact blad geworden waarin persoonlijke gedichten, liederen zijn opgenomen.

We maken 'kennis' met Lijnie Blaak.

De beroepingscommissie schrijft dat er hard wordt gewerkt, dit lezen we terug in de weekbrieven maar ook op de website. (Bekijkt u die wel eens, zeker de moeite waard.)

Natuurlijk is de ZWO weer een trouwe kopij leverancier. Daar zijn we zeker erg blij mee.

Ook de financiële situatie heeft een belangrijke rol in deze Driehoek.

Verder vragen wij uw speciale aandacht voor het verslag van Erwin Hartenberg.

Hij is weer uitgezonden naar Mali. Boeiend om te lezen.

De kinderen hebben ook in deze Driehoek een plaatsje, middels een kleurplaat.

Al met al biedt de Driehoek weer genoeg stof voor een paar fijne momenten.

Rest ons nog u allen een goede zomer te wensen. Als u (ver) weg gaat of misschien thuis blijft deze zomer, voor ons allen geldt:

"Ga met God en Hij zal met je zijn.

Jou nabij op al je wegen,

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn."

JIJ BENT HET VIJFDE EVANGELIE!

Mattheüs 5: 14-16

Jullie zijn het licht der wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.

Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.

Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Bestrijd de duisternis niet, maar wees een licht! Soms zou je je als christen het liefst terug willen trekken in je eigen (kerkelijke) wereldje. Want dat is zo veilig. Optrekken met eigen soort mensen die de zelfde taal spreken is fijn, maar niet in de lijn met het volgen van Jezus.

Je burens en collega's kennen de Bijbel misschien niet. Dus ook de evangeliën niet. Maar bij hen ben jij het evangelie. Naast Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes, het vijfde evangelie. En doordat ze jou 'lezen' zullen ze het evangelie zien. Trek je daarom niet terug in je huis. Trek je niet terug in je kerk. Trek je niet terug in je christelijke werk. Want dan blijf je verborgen en zien ze je niet.



Een lamp zet je niet onder een korenmaat, maar op een standaard. Jezus was onder de mensen, at en dronk met ze en vierde feest met ze. Hij gaf Zijn leven aan ze. En nu jij. Ben je bereid om Jezus daarin te volgen? Wil je net als Hij helemaal onderdeel worden van die wereld waar Hij Zijn leven voor gaf? De vraag is niet of je toeschouwer wilt worden, iemand die vanaf de zijlijn aangeeft hoe het zit. Die af en toe wat tips aanreikt voor hoe je religieus of christelijk kunt leven. Wil je christen zijn? Als Christus zijn? Leef dan je leven midden in de wereld. Dat is vaak een duisternen wereld. Je hoeft de duisternis niet te bestrijden, maar wees een licht!

'Opdat ze je goede daden zien en eer bewijzen aan je Vader in de hemel'.

Uit: Zet de deur naar je huis open. Van Arjen en Annemarie ten Brinke.

O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven, vervul ons hart,
dat wij altijd ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
Uit: liedboek 838

EVEN VOORSTELLEN

Toen mij werd gevraagd om een stukje in de rubriek even voorstellen te schrijven, wilde ik dat graag doen.

Laat ik beginnen met voorstellen: ik ben Lijnie Blaak en getrouwd met Arie. Wij hebben 2 dochters. De oudste, Saskia is getrouwd met Martin Luijendijk en nadat ik gestopt ben met werken, zijn Saskia en Martin nu samen eigenaar van de supermarkt.

Saskia en Martin hebben 3 kinderen: Lieke van 9 jaar, Tijmen van 7 jaar en Joost van 5 jaar. Onze kleinkinderen zijn vaak bij ons, blijven regelmatig slapen. Ze vinden het erg leuk om opa mee te helpen met het verzorgen van de dieren en om met oma mee te tuinieren. Wij genieten van ze en treffen het dat ze zo dicht bij ons wonen.

Onze jongste dochter Willeke, is met Ian van der Jagt getrouwd. Willeke is fysiotherapeut en heeft zich gespecialiseerd als kinderfysiotherapeut. Ian werkt als vertegenwoordiger bij Berkman. Zij wonen in Oud-Beijerland en verwachten in oktober hun eerste kindje. Daar kijken Willeke en Ian, en wij natuurlijk, heel erg naar uit.

Maar nu eerst een stukje geschiedenis: Arie en ik zijn 16 juli 1974 getrouwd. Wij deden dat op een dinsdag, want de winkel was dan 's middags gesloten. De woensdag na ons trouwen direkt aan het werk in onze winkel die we van Arie zijn vader en moeder hadden overgenomen. Dat was in Heinenoord, waar Arie ook is geboren. Na een jaar zijn we verhuisd naar een grotere supermarkt in de zelfde plaats. Deze winkel is afgebrand in 1986, dat was een nare periode, maar ook dat is weer helemaal goed gekomen.



In 1996 hebben wij de supermarkt aan de Bernhardstraat in Numansdorp overgenomen en nu 5 jaar geleden is de winkel verhuisd naar het Rehobothplein. Sinds 1999 wonen wij in Numansdorp en zijn hier ook gaan "kerken". Wat een warm welkom kregen wij, wat voelden we ons hier gelijk thuis. Inmiddels wonen wij aan de schenkeldijk in Klaaswaal, maar blijven we "Numansdurpers".

Er is nog een reden waarom ik graag dit stukje wilde schrijven. Nadat ik gestopt ben met werken, is er meer tijd voor het werk van de kerk. Wat was ik verrast door het vele werk dat er moet gebeuren en gebeurt om alles in goede banen te leiden. Het gezegde "vele handen maken licht werk" gaat zeker voor onze kerk op.

De werkgroep herinrichting bijzaal, daar is het voor mij mee begonnen. Misschien hebt u daar al iets van mee gekregen. Wij hopen door het organiseren van activiteiten geld in te zamelen om de bijzaal op te knappen. Er zijn nu 2 workshops achter de rug en wat was het leuk en gezellig en wat waren er veel mensen. U kunt alvast weer een nieuwe workshop in de agenda zetten 11 juni a.s. Meer informatie hierover volgt via de weekbrief.

Ook ben ik gevraagd voor de werkgroep kerk. Dat doe ik met Wilna, Loni en Ageeth. Daar gebeurt ook van alles, van het verzorgen van de liturgische stukken, tot het verzorgen van de boodschappen. En alles wat daar tussen zit.

De ouderen in de wijk breng ik een bezoek als bezoekmedewerkster. Dat kan ik iedereen aanraden, even een praatje, even zitten, even luisteren, naar mensen die soms eenzaam zijn, op leeftijd zijn, veel hebben meegemaakt en vaak nergens meer heen gaan of heen kunnen gaan. Daar krijg ik energie van, ga dan blij naar huis, omdat ik even voor iemand wat heb kunnen betekenen.

In januari ben ik bevestigd in het ambt als diaken. Deze bevestigingsdienst heb ik als heel bijzonder ervaren. Ik dacht altijd dat het heel 'veel' werk zou zijn, maar het is heel mooi werk en het 'veel' dat valt alles mee. Ook mag ik mee werken in de beroepingscommissie op zoek naar een predikant voor onze gemeente. Zo mag en kan ik een steentje bijdragen, in onze kerk en aan het werk van God. Graag wil ik dit stukje afsluiten met een lied wat voor ons als gezin belangrijk is.

Geest van hier boven,
Leer ons geloven,
Hopen liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,
Deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen
als wij ontvangen
al ons verlangen
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheids-leven
zal hij ons geven
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voor gegaan. Halleluja.



BEROEPINGSCOMMISSIE

De Beroepingscommissie verzet op dit moment veel werk. Wilt u van hun voorgang op de hoogte blijven lees daarover de weekberichten of kijk op de website.

Zie voor:

Weekberichten www.gereformeerdnumansdorp.nl/index.php/weekbrief

Beroepingscomm. www.gereformeerdnumansdorp.nl/index.php/beroepingswerk

TERUGBLIK STILLE WEEK 2015: "MET OPEN HANDEN".

De Stille Week was ook dit jaar weer een goede tijd met elkaar.

Net als eerdere jaren kozen we ervoor het thema van het project uit de veertigdagentijd door te laten lopen in de Stille Week: vandaar het thema "Met open handen".

De afbeelding van het thema welke op de liturgieboekjes stond:



En het gedicht die in de liturgieboekjes was opgenomen.

God
is niet zomaar
te vinden.

Soms
is het enige
dat je kunt doen

stil

worden
en gaan naar
die plaats waar God
jou kan vinden.

De voorbereiding zo zonder eigen dominee was anders dan andere jaren. Met de hulp van Petra – pastoraal medewerkster van onze gemeente – en de inbreng van de gastpredikanten kijken we als commissieleden met een tevreden gevoel terug op het resultaat. Ook van gemeenteleden mochten we positieve geluiden horen over hun beleving van de diensten.

Als commissie hadden we besloten deze avonden de liederen, schriftlezingen en overige teksten niet te laten beamen maar een papieren 'orde van dienst' te



gebruiken. Er blijft dan altijd een boekje over om te bewaren en we weten dat dat op prijs wordt gesteld.

De enkele momenten waarop wel gebeamd werd – tijdens de stilte een afbeelding – kreeg daardoor een meerwaarde. We denken hierbij aan de "Open handen" tijdens de Avondgebeden en de "Kruiswegstaties" op Goede Vrijdag. Op wat kleine dingen na, waar we volgend jaar aandacht aan zullen schenken, zijn alle avonden goed verlopen.

Onze dank aan iedereen die bijgedragen heeft aan deze diensten: Welma die zich aanbood om in de voorbereiding en uitvoering mee te helpen. Christien voor het afdraaien van de boekjes, alle gemeenteleden die hielpen bij het vouwen, het welkom heten,

het lezen van de schriftlezingen en het klaarzetten en wegdragen van de tafels voor de viering op Witte Donderdag. Het beamteam voor het voorbereiden van de door ons gekozen afbeeldingen en het vertonen tijdens de diensten. Ageeth en Loni voor hun bijdrage aan het thema door de passende liturgische bloemschikkingen. Ook dank aan de voorgangers van de avondgebeden en de andere drie diensten voor Pasen,

de (gast)organisten/pianisten voor hun passende spel en niet te vergeten Cor, die als koster met allerlei kleine – onmisbare - dingen er aan bijdroeg dat alles in de diensten tot zijn recht kwam.

Heeft U nog suggesties voor ons of opmerkingen, of wilt u volgend jaar meedoen aan de voorbereiding, laat het even weten aan een van ons:

De commissie Stille Week: Arina, Marion, Ina (Petra)

ZWO

De afgelopen maanden hebben wij de volgende stichtingen met een gift kunnen ondersteunen.

– Stichting Nieuwe Generatie Brasil met een gift van € 500. Wij kregen van bovengenoemde stichting de volgende brief:

"Recent mochten wij van u het mooie bedrag ad € 500,= ontvangen. Wij willen u hier heel hartelijk voor bedanken. Uw hulp is van wezenlijk belang om onze missie te realiseren. Het doet ons goed dat u onze stichting een warm hart toedraagt. Het geld dat wij hebben ontvangen zullen wij besteden aan het bouwrijp maken van het terrein. Hier willen wij een mooie plek creëren waar kinderen/jongeren zich veilig en geliefd voelen, waar ze kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen. Een plek waar ze kunnen groeien.

Met vriendelijke groet

Stichting Nieuwe Generatie Brasil"

– Stichting Zie de mens met een gift van € 1000,=, als bijdrage in de kosten voor het transport van kleding naar Roemenië.

– Margriet en Bas Roubos met een gift van € 500,= voor het weeshuis SADHAN



in Phulbani, India. (Zie ook het verhaal over hun bezoek aan India in deze Driehoek)

– Victory4All met een gift van € 500,= voor Rainbow Day-Care Centre.

Collecte Kerk in Actie Pinksteren. Op zondag 24 mei is de tweede collecte bestemd voor de zending.

Op de Krim, een Oekraïens schiereiland in de Zwarte Zee, wonen ruim 300.000 Krim Tataren. Bijna vijftig jaar leefden ze in ballingschap in andere gebieden van de Sovjet Unie. Een deel van de Krim Tataren heeft de islam losgelaten en is in ballingschap christen geworden. Maar ze hebben geen Bijbel in hun eigen taal, alleen in het Russisch, de taal van hun overheerser. De afgelopen jaren is, met steun van Kerk in Actie, door het institute for Bible Translation, hard gewerkt aan een vertaling in het Krim Tataars. Eindelijk is die bijbelvertaling klaar. Een aantal bijbelboeken is al gedrukt. Maar nu is het tijd dat de hele Bijbel wordt gedrukt, zodat die gebruikt kan worden in de kerken op de Krim en door de Krim Tataren thuis. Een Bijbel in eigen taal kost slechts 9 euro. Kerk in Actie zet zich in om 2000 stuks te laten drukken. O.a. daarvoor vragen wij uw bijdrage in deze collecte.

Helpt u mee?

Laat de aarde het u vertellen. De zwijgende maar machtige boodschap van planten in het land van de Bijbel.

De Doornstruik (deel 1)

Het eerste wat opvalt, als men de plantengroei in Israël bestudeert, is de geweldige hoeveelheid planten met dorens, stekels en prikkels. Dit komt omdat eeuwenlang al de planten zijn opgegeten door de schapen en de geiten, waardoor alleen de planten die gewapend zijn met stekels, hebben kunnen overleven. Plantkundigen maken onderscheid tussen dorens, stekels en haren. Dorens zijn vergroeide takken, stekels zijn vergroeide bladeren en haren zijn uitstulpsels van de huid van de plant. De Bijbel leert ons dat vanaf de zondeval de aardbodem vervloekt is en doornen en distels voortbrengt (Gen.3: 18). In het Vrederijk, als de vloek over de schepping opgeheven is, zal er voor een doornstruik een cipres opschieten en voor een distel een mirt (Jes.55: 13). De gewone doornstruik is een laag groeiende heester die zich verspreidt tot een ondoordringbare massa (Nahum 1: 10). Hij hoort tot de familie van de rozen, die bekend staan om veel gekweekte bloemen zoals de roos en vruchtbomen zoals de appel, de peer en de kers. In tegenstelling tot deze verwante struiken en bomen heeft deze doornstruik kleine en onopvallende bloemen en vruchten. Het meest opvallende van deze doornstruik zijn de dorens, die ongeveer 5cm lang zijn.

De plant is buigzaam en wordt veel gebruikt op het platteland om er primitieve bezems van te maken die gebruikt worden om de stallen schoon te maken. In het droge seizoen verliest hij zijn bladeren en is daardoor aan het begin van de winter zonder bladeren. De droge takken worden wel verzameld en gebruikt voor brandstof. Ze branden ook als ze niet helemaal droog zijn. Rondom huizen en tentenkampen worden de struiken vaak verbrand om daardoor de schorpioenen en slangen te verdrijven. 's Zomers ziet men vaak wolken witte rook van de heuvels opstijgen, wanneer de doornstruiken worden verbrand. De Prediker vergelijkt het geknetter van dorens onder een pot met het lachen van een dwaas



(Pred.7:6) De Israëliet wordt gewaarschuwd voorzichtig te zijn als hij doornstruiken in brand steekt. Het gevaar bestaat namelijk dat de brand overslaat op het veld van zijn buurman (Ex.22:6).

In de volgende Driehoek deel 2 van De Doornstruik

Lied van de twijfel

Waarom Heer, zo wil ik vragen,
is er oorlog en verdriet,
moeten zoveel mensen lijden
is uw Almacht er dan niet?

Ja, soms ben ik vol van twijfel
en verlang dan naar een dag
waarop Thomas ongelovig
uw doorboorde handen zag.

Heer, zo wil ik U nu bidden:
sterk mij in mijn klein geloof,
opdat Satan nu eens ophoudt
met het scheppen van een kloof.

Geef dat ik steeds mag vertrouwen
op de woorden van uw Zoon,
dat wie in Hem blijft geloven
eens zal zitten naast uw troon.

Dan zal ieder zeker weten
wat zelfs Job geloven kon
dat U nimmer op zult houden
wat uw eigen hand begon.

Met vriendelijke groet,
Namens de ZWO
Ton Hoffers

KERK VOOR JOU

De Kerk voor Jou dienst 10 mei is al weer voorbij. We hebben met elkaar gehad over regels. Regels die wij elkaar bewust en onbewust opleggen. We hebben gehoord dat er wel regels nodig zijn maar dat het vooral gaat over goed doen. Ook bleek het uiteindelijk wel mee te vallen met alle regeltjes in de kerk. De sketch gaf aan dat we in het dagelijks leven ook nog al eens tegen regels aanlopen.

We hebben de volgende 10 regels gelezen, wat een feest om zo te mogen geloven:

1. De Heer vind het fijn als ik met mijn hele hart van hem houd en niet bijgelovig ben of andere goden eer.



2. De HERE wil graag, dat ik van Hem geen afbeelding maak om Hem door die afbeelding te vereren.
3. De HERE vindt het geweldig als ik voor Zijn grote naam opkom en Zijn naam altijd heel eerbiedig gebruik. En als ik ook zelf niet vloek of onnodig zweer.
4. De HERE gunt mij rust na zes dagen werken, zoals Hijzelf gerust heeft na Zijn scheppingswerk. Ik mag bij hem tot rust komen op de zondag.
5. De HERE geniet ervan als ik respect toon voor mijn ouders en geduld heb met hun zwakke punten.
6. De HERE komt op voor mijn leven en voor dat van mijn naaste; zo mag ik ook het beste zoeken voor mijn naaste. Daar past geen moord, jaloezie, wraak en haat bij maar vriendelijkheid, geduld en het zoeken naar vrede.
7. De HERE ziet graag, dat ik mijn gedachten mijn lichaam zuiver en rein bewaar. En als ik getrouwd ben; dat ik mijn man of vrouw trouw blijf.
8. De HERE geniet ervan als hij ziet, dat ik niet steel en roof en daar ook geen plannen voor maak. Dat ik niet hebberig ben maar juist goed omga met de gaven, die ik van Hem gekregen heb.
9. De HERE vindt, dat ik op de goede weg ben als ik over mijn naaste de waarheid spreek in alle eerlijkheid en opkom voor de goede naam van mijn naaste.
10. De HERE ziet graag, dit ik mijn verlangens en begeertes onder controle houd. Dat is goed voor mij en iedereen.

De HERE houdt van mij. Hij zoekt voor mij het goede. Ik mag van Hem houden. En zo kan ik ook van anderen houden en voor hen het goede zoeken

We hopen dat jullie de dienst ook mooi vonden en genoten hebben van het muzikale talent van onze jeugd. Na de zomer gaan we starten met de voorbereiding van de volgende Kerk voor Jou dienst op 8 november 2015.

Namens de Kerk voor Jou Commissie een fijne zomer vakantie

Jacintha v/d Mark, Anne-Marie & Edwin Mallegrom , Arnoud van Velzen.

FINANCIËLE SITUATIE GEREFORMEERDE KERK NUMANSDORP

Baten en lasten 2014 toont een klein overschot van € 1294.

Door omstandigheden die niet aan onszelf zijn toe te schrijven is er voor het jaar 2014 geen tekort maar een klein overschot ontstaan. Het overschot voor 2014 bedraagt € 1294 ten opzichte van een begroot tekort van € 7000. Het positieve verschil van bijna € 8300 is ontstaan doordat Ds. Marjo den Bakker op 1 september 2014 naar Roosendaal is vertrokken.

Naast deze lagere kosten mbt het predikantstraktement valt de hoge kostenbijdrage voor het GHJR op, maar dat wordt veroorzaakt doordat in 2013 abusievelijk geen enkele kosten bijdrage is geboekt. De andere kosten vertonen kleinere variaties die elkaar compenseren.

De opbrengsten zijn ruim € 1400 hoger, voornamelijk door de hogere rente die geboekt kon worden. Een groot deel van onze reserves zijn ondergebracht bij de SKG (Stichting kerkelijke Gelden in Gouda en onderdeel van de PKN), en zijn voor langere termijnen vastgezet. Ook deze inkomsten zullen verminderen als de



rentemarkt neerwaarts blijft bewegen. De andere inkomsten zijn redelijk stabiel. Hierbij moet worden aangetekend dat de collecte inkomsten uit de kerkdiensten aan het verminderen zijn. De in december gehouden "Eindejaars collecte actie" heeft gelukkig bijna € 1500 opgebracht zodat de collecte opbrengsten bijna op het begrootte niveau kwam.

Eind 2014 zijn er acties gestart voor de herinrichting van de bijruimten. Een kleiner deel kan uit de Onderhoudsreserve worden gefinancierd, maar de rest zal uit het Herinrichtingsfonds dienen te worden betaald. Dit fonds zal worden gevuld met de actie opbrengsten. Eind 2014 was de stand € 356, maar daar komen de bedragen van de Kerst actie en de Paas actie nog bij, zodat er nu (april 2015) totaal € 1256 beschikbaar is. Een goed begin en dank aan de "actievoerders"!

De zeer grote inzet van de vrijwilligers is essentieel voor ons kerkenwerk. Zeer zeker ook in het klein en groot onderhoud van ons gebouw en de bijbehorende installaties. Zoals ieder jaar ook nu weer: onze hartelijke dank!

Balans 31 december 2014.

Uiteraard is het kapitaal met hetzelfde bedrag als het jaaroverschot nu toegenomen en bedraagt nu ruim € 346.000.

De onderhouds- en herinrichtingsreserves bedragen nu ruim € 20.000 en zullen, mits onvoorziene zaken zich melden, weer verder worden opgebouwd. Als er voldoende geld is om de herinrichting uit te voeren zal deze ter hand worden genomen, maar zeker niet eerder.

Financiële reserves zijn nodig!

Aan de financiële positie van onze kerk wordt ieder jaar iets afgeknabbeld, nu met de vacante predikantsplaats is dat niet het geval, maar dat is geen ideale situatie. We willen zsm weer een eigen (50%) predikant in ons midden zien. De verwachtingen voor de jaren na 2015 laat zien dat we met tekorten zullen kampen tenzij iedereen in onze kerk er een schepje bovenop doet. De jaarlijkse toekomstige tekorten die zich voordoen kunnen alleen worden verminderd door minder uit te geven, hogere vrijwillige bijdragen (VVB), hogere collecte opbrengsten en giften/legaten van alle gemeenteleden! Ook zullen we meer de aandacht gaan vestigen op de fiscale voordelen van giften en de mogelijkheden van legaten.

Conclusie:

We verwachten voor de toekomst een jaarlijks tekort op de exploitatie. Het huidige vermogen en de interest inkomsten hiervan zijn belangrijk voor de exploitatie. Een strak financieel beleid in combinatie met speciale acties om bepaalde extra activiteiten te financieren zal hard nodig zijn.

Met dank aan Jan de Regt die weer alle financiële administratie voor diakonie en kerkrentmeesters heeft bijgehouden, zoals Jan al vele jaren doet!

Jack van den Bosch / Penningmeester
College van Kerkrentmeesters.

**Balans Gereformeerde Kerk Numansdorp per 31 december**

Activa	2014	2013	2012
	€	€	€
<u>Vastgelegde middelen</u>			
Kerkgebouw	5445	5445	5445
Grond kerkgebouw			
Pastorie			
	<u>5445</u>	<u>5445</u>	<u>5445</u>
<u>Vorderingen op korte termijn</u>			
Transitorische activa	4795	3604	2054
A	<u>4795</u>	<u>3604</u>	<u>2054</u>
<u>Liquide middelen</u>			
INGbank	326	4686	4911
ABN-AMRO: bestuurrekening	0	0	55
internetplusspaarekening	0	0	382319
Rabobank: rekening courant	3821	9252	4954
Telesparenrek.	32	331	6537
SKG	392925	380058	
	<u>397105</u>	<u>394327</u>	<u>398776</u>
Totaal activa	<u>407345</u>	<u>403376</u>	<u>406275</u>
Passiva	2014	2013	2012
	€	€	€
<u>Kapitaal</u>	345408	349342	363284
Saldo v/h jaar	1294	-3934	-13942
	<u>346702</u>	<u>345408</u>	<u>349342</u>
<u>Voorzieningen</u>			
Onderhoudsreserve	B1 19934	17557	14834
Orgelfonds	B2 59	-8	467
Herinrichtingsfonds	B3 361	0	0
Collectebonnen	2282	2648	1888
Werkgroep	W 1791	1405	
Verjaardagsfonds	0	0	188
	<u>24427</u>	<u>21601</u>	<u>17377</u>
<u>Schulden op korte termijn</u>			
Rek.courant zending/diakonie	28611	28364	28726
Transitorische passiva	C 7605	8003	10830
	<u>36216</u>	<u>36367</u>	<u>39556</u>
Totaal passiva	<u>407345</u>	<u>403376</u>	<u>406275</u>



Staat van baten en lasten van de Gereformeerde Kerk te Numansdorp

	2015 Begroo t €	2014 werkelijk k €	2014 Begroo t €	verschil l €	2013 werkelijk k €	2012 werkelijk k €
Ontvangsten						
V.V.B.	46000	45821	45000	821	47792	46029
Collecten en giften	D 8000	8793	9000	-207	8190	10636
Oogstcollecte	1400	1814	1000	814	1709	1074
Speciale Acties	2000	361	2000	-1639	69	7526
Legaten	0		0	0		
Solidariteitskas leden	1600	1665	1500	165	1700	1515
Huur zalen	4000	3735	3500	235	4475	3700
Bijdrage driehoek	1000	922	800	122	1191	655
Energiebelasting teruggave	700	853	700	153	848	666
Interest	7400	7500	6500	1000	5170	7644
Totale inkomsten	72100	71463	70000	1463	71143	79444
Uitgaven						
Salarissen *	E 50022	39102	48000	-8898	48451	46346
Solidariteitskas	1150	1025	1150	-125	1050	1145
Kerkrentm. Quotum en kerkverb	3000	3272	3200	72	3259	3167
Energie	5000	5036	5000	36	3319	4764
Admin software en Onderhoud website	850	350	850	-500	530	432
Assurantie	G 2400	2151	2200	-49	2134	1873
Toevoeging onderh. res.	7000	7000	7000	0	7000	15700
Toevoeging orgelfonds	0		0	0		
Toevoeging herinrichtingsfonds	0	361	0	361		7185
Klein onderhoud	1500	747	2000	-1253	944	1869
Diverse kosten	F 4800	6680	5000	1680	7140	7565
Kopieermachine, papier etc	1500	1546	1500	46	1250	2156
G.H.J.R. en Kindernevendienst	1500	2900	1100	1800	0	1184
Totale kosten	* 78722	70169	77000	-6831	75077	93386
Exploitatie saldo (-/= tekort)	-6622	1294	-7000	8294	-3934	-13942
	72100	71463	70000	1463	71143	79444

* Begroting 2015 is gebaseerd op 50% predikant voor het gehele jaar.
Iedere vacante maand resulteert in ong 2000 euro lagere kosten.

**Jaaroverzicht diaconie.**

	begroot 2015 €	werkelijk 2014 €	begroot 2014 €	werkelijk 2013 €	werkelijk 2012 €
Inkomsten					
Collecten	600	783	600	1353	719
Periodieke bijdragen VVB	4850	5095	4900	5220	4851
Interest	100	45	100	43	290
Giften				60	50
Collecten Avondmaal	750	817	800	925	955
	<u>6300</u>	<u>6738</u>	<u>6400</u>	<u>7601</u>	<u>6864</u>
Uitgaven					
Quotum Diaconie	700	623	750	693	715
Abonnementen		27			26
Assurantiepremie		55		55	49
Diverse kosten	1150	740	1250	771	984
Bijzondere giften	A 4500	5451	4500	7278	5900
Kerktelefoon		245		281	193
	<u>6350</u>	<u>7140</u>	<u>6500</u>	<u>9078</u>	<u>7867</u>
Jaarlijkse saldi	-50,00	-402	-100,00	-1478	-1003
Kapitaal per 01 januari		15744		17222	18225
Saldo v/h jaar		-402		-1478	-1003
Kapitaal per 31 december		<u>15342</u>		<u>15744</u>	<u>17222</u>
Specificatie kapitaal per 31 december		15159		15855	17052
Vordering kerk per 31 december					
Vordering u/g				-111	169
Kapitaal per 31 december		<u>15159</u>		<u>15744</u>	<u>17222</u>
	begroot 2015 €	werkelijk 2014 €	begroot 2014 €	werkelijk 2013 €	werkelijk 2012 €
<u>Specificatie bijzondere giften</u>					
Dorkas		500		0	0
Samenwerkende Hulporg. Filipijnen				1000	0
Commissie Aangepaste Gezinsdiensten				406	0
Wijkpastoraat Crooswijk				500	750
Leger des Heils				250	750
Stichting Lilianefonds				750	250
Zusters Missionaires of Charit				0	250
St. Fermaler For Fermale				0	500



Stichting Inloophuis		0	250
Hospice Hoeksche Waard	750	500	750
Stichting de Hoop		0	50
IKV Pax Christi		0	100
Cavent Hulp	250	0	0
Diac. Havenproject Rotterdam		750	250
Gevangenzorg Nederland		0	250
Buddy Netwerk		0	250
Stichting House of Hope		0	250
Corr balanspost 2012		-74	0
Workshop		127	0
Kia Diaconaat		69	0
Stichting Dia Centrum Pauluskerk		500	250
Sinterklaasactie		750	0
Kinderhospice de Glind		500	0
Kerstpakkettenactie	451	500	0
Liliane Fonds	750		
Nieuwe Roosevelthuis	750		
St. Dia Centrum Pauluskerk	750		
Wijkpastoraat Rotterdam West	250		
Samenwerkende Hulporganisatie	500		
Missionaries of Charity	500		
Voedselbank		750	1000
A	5451	7278	5900

Overzicht zendingscommissie en werelddiaconaat

	begroot 2015 €	werkelijk 2014 €	begroot 2014 €	werkelijk 2013 €	werkelijk 2012 €
Inkomsten					
Collecten	1000	673	1100	950	668
Kerkbusjes	650	609	550	518	627
Periodieke bijdragen	4700	4529	4500	4457	4269
Giften					
Interest	150	45	250	-5	197
	<u>6500</u>	<u>5856</u>	<u>6400</u>	<u>5921</u>	<u>5760</u>
Uitgaven					
Diverse kosten	50		50	20	0
Abonnementen		14	0	13	31
St. Victory4all		500	0	0	500
Stichting Zie de Mens		1000	0	1000	1000
Kerk in Actie Thailand			0	0	99
Diverse projecten Kerk in Actie	4950		4850	0	0
Missionair Aandeel	1500	1500	1500	1500	3000
Stichting de Zaaier		1000	0	1000	1000



Kerk in Aktie Pakistan		0	0	327
Werelddiaconaat	127	0	567	342
Kerk in Aktie Cuba		0	0	150
Kerk in Aktie zomerzending	81	0	0	110
Kerk in Aktie najaarszending		0	0	100
Hulp voor kinderen in India		0	0	500
Stichting Aroon		0	550	0
Voorjaarszendingswerk		0	98	0
Kia Totaal		0	78	0
Zendingswerk Kenia		0	93	0
Zomerzending		0	88	0
Kerk in Aktie		0	79	0
Kerk in Aktie pinksterzendingsweek	123	0	0	200
St. Females for Females		0	0	500
Moldavie	135			
Weeshuis Sadhan	500			
Najaarszendingsweek	116			
Totaal	6500	5095	6400	5086
				7859
Jaarlijkse saldi	0	760	0,00	835
				-2099
<u>Kapitaal zendingscommissie</u>	12509		11673	13773
Saldo v/h jaar	760		835	-2099
Kapitaal per 31 december	13269		12509	11673
<u>Aansluiting administratie</u>				
Kapitaal diaconie	15342		15855	17052
Kapitaal zending	13269		12509	11673
	28611		28364	28726

SAMENVATTING KERKENRAADSVERG. 18 MAART 2015

1. De voorzitter opent de vergadering met een lezing uit Geloof, hoop en liefde: "Optimisme en hoop" en gaat voor in gebed.
2. Alle Notulen worden ongewijzigd goed gekeurd.
3. Geen vragen / opmerkingen over de ingekomen en uitgaande stukken.
4. Agendapunten.
Beroepingswerk. Rapport van de Beroepingscommissie: Er zijn 5 namen uit de lijst geselecteerd en er zijn 2 reacties op de advertentie. Daarnaast waren er ook directe sollicitaties. Er is een groslijst gemaakt van de tot nu bekende reacties. Er zijn 2 groepen gevormd die verder info verzamelen op basis van algemeen bekende gegevens (bv internet). Communicatie aan de gemeenteleden. Alles wordt steeds op de weekbrief gemeld. Ook op onze website is dit te lezen.
Lopende activiteiten: Stille week wordt aan gewerkt door de commissie.



Contacten met GK Strijen mbt activiteiten die we samen zouden kunnen doen .

Ideeën zijn: film voor de jeugd, geloofsopvoeding avond, Taizee reis samen met andere kerken, Pesach maaltijd, Schilderen, wandelen . Ook zaken zoals "happen en trappen " etc. Eea wordt verder uitgewerkt en we zullen bekijken wat evt zou passen.

Dialogoog aan tafel: Er zijn 2 avonden geweest waar totaal 40 mensen aan deelnamen. Mooie avonden geweest! Pastoraal team zal eea evalueren, maar er is een goed gevoel mbt de avonden

Pasen en Pinksteren: Voor Paasdienst doet het Kanjerkidz koor mee aan de dienst. Voor Pinksteren is er het accordeon orkest.

Financiële zaken 2014: De voorlopige financiële zaken van de kerk worden uitgereikt en besproken. Waarschijnlijk net een positief resultaat voor 2014 door wegvallen van predikanten salaris. Ook diaconie en ZWO zien er goed uit. Voor alles wordt toestemming verleend om af te ronden.

Indien mogelijk is er een Presentatie in de mei vergadering voor de gemeenteleden. Kerkbalans 2015 is goed uitgevallen..

Visitatie bezoek: Na wat correspondentie is deze verzet van 20 mei naar 18 november. Paaskaarsen worden besproken.

Vacaturebank /ambtsdragers: Verder even zo laten tot er een nieuwe predikant is, hopelijk aan begin van nieuwe seizoen.

5. Rapportage door het College van Kerkrentmeesters.

Veel al besproken mbt de kerkbalans 2015 en resultaten 2014. Project van de bijzaal en de geldwervingsacties hebben nu de meeste aandacht.

6. Rapportage door de Diaconie

De mogelijkheid om samen met HG een ZWO dienst te houden wordt besproken.

Er worden 20 kleine HA bekertjes bijgekocht omdat er telkens te kort zijn. Het tekenen van de kaarten mbt Pasen voor de soldaten in Mali wordt besproken, dat moet a.s. zondag gebeuren ivm het bezorgen ervan.

7. Rapportage door het Pastorale Team en de Jeugdouderling.

Het protocol doopdienst is aangepast.

Avond geloofsopvoeding jongeren nog bespreken en een datum vaststellen

Kindernevendienst vraagt anderen afsluiting einde seizoen (overstapdienst ?)

Kerk te koop: Dienst voor jongeren in Strijen stukje in de weekbrief plaatsen.

Cirkelslag (van Protestantse Kerk) is heel leuk misschien volgend jaar oppakken.

8. Rondvraag

Johan den Hoed houdt weer een concert in onze kerk in najaar. Meer bekendheid geven om meer mensen te trekken.

Jammer van de Kinderdienst: erg mooi maar erg weinig belangstelling: ong 30 personen incl de 15 kinderen die er waren. Waarom geen ochtend dienst hiervoor gebruiken?

Na de paasdienst wordt er een bloesemtak met kaart aan alle mensen in de kerk uitgereikt ism de catechisanten.

9. Sluiting. De vergadering wordt afgesloten met een gedicht.



HULDIGING FRANS DE VOS



Op Vrijdag 24 april was de landelijke lintjesregen. In de Gemeente Cromstrijen waren maar liefst 6 mensen onderscheiden. Eén daar van is voorgedragen door Muziekvereniging Prinses Juliana en de Gereformeerde Kerk te Numansdorp. Frans de Vos is deze dag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft deze onderscheiding gekregen voor zijn inzet als vrijwilliger bij de muziek waar hij al vele jaren de inkoop van de bar, het onderhoud van het gebouw, het ophalen van oud-papier en lid van het bestuur van de fanclub is. Bij de Gereformeerde Kerk is Frans behulpzaam bij het onderhoud van de kerk, kopieerwerk van het weekbericht en bij het welkom heten bij binnenkomst. Kortom genoeg voor een koninklijke onderscheiding. We zijn trots op onze vrijwilliger!

UITZENDING NAAR MALI

De eerste 3 weken zitten er op.

Na 5 jaar niet op uitzending geweest te zijn is het weer zo ver. Ik ben weer op uitzending en dat is toch weer even wennen. Een uitzending begint eigenlijk al ver voordat ik afscheid neem op Eindhoven. We delen de groepen in in wie met wie wanneer gaat. Daarna volgt een periode waarin we gericht gaan trainen voor de missie.

Wat is de missie hier eigenlijk ???

Het is anders dan voorgaande uitzendingen. Dit is mijn eerste keer op uitzending voor de VN. De voorgaande keren waren voor NL zelf of voor de NAVO. VN, ja dat was altijd een ver van mijn bed show. Mensen die voor de VN op uitzending zijn geweest waren in mijn ogen altijd de mensen die een missie lang geleden in Libanon gedaan hadden. Die met blauwe baretten op 4 en 5 mei op tv zijn. Nu kreeg ik bij mijn kleding pakket voor deze missie ook een blauwe baret. Voor welke taak wilde de VN nu zo graag Nederland hebben. Eigenlijk moet ik zeggen Koenders. Want voordat minister Timmermans het stokje over gaf aan Koenders was de huidige minister speciaal gezant van de VN hier in Mali. Dus een klein politiek tintje zit er wel aan. Maar goed waar wilde de VN ons nu zo graag voor hebben. Voor de missie Minusma. Daar zijn wij als Nederlanders een klein onderdeelje van. De hele missie Minusma moet zorgen voor stabiliteit in Mali. Wat is er hier aan de hand. Eigenlijk hetzelfde als in een hoop andere landen. Er is een bevolkingsgroep die een eigen land wil hebben. Welke groep is dat??? Een groep waarvan ik de naam altijd bijna exotisch vond klinken en auto's naar vernoemd worden namelijk de toereg's. Op zich nog niet eens een



heel groot probleem. Echter de onrust in noord afrika sloeg over naar het onstabiel geworden noord Mali. De fransen hebben daarom grootschalig ingegrepen. Tot zover nog geen werk voor ons kleine kikkerlandje. De VN had alleen geen idee wat er in dat noord Mali gebeurde nadat de Fransen daar orde op zaken had gesteld. De VN wil het land stabiel houden en stuurde troepen van allerhande landen naar Mali om het rustig te houden. Allemaal nog geen werk voor Nederland. Maar, de VN had nog steeds geen idee wat er in dat noorden gebeurde. Daar kwam het werk voor Nederland. Wij als Nederland hebben namelijk goede verkenneren en hebben in Afghanistan bewezen dat we de lokale bevolking willen begrijpen en met die methode best een hoop voor elkaar kunnen krijgen.

Dus de hoofd taak voor Nederland is het in kaart brengen wat er hier eigenlijk gebeurt.

Daar zijn die helikopter waar de zoon van de familie Hartenberg bij werkt toch niet voor???

Klopt helemaal.

Waar kwam die grote chinook helikopter dan in beeld??? Wat wil het geval toen de missie voorbereid werd was er een vlieger van onze helikopter mee om te kijken wat er voor faciliteiten in Mali voor handen waren. Na wat gespreken kwam hij erachter dat er een groot tekort is aan juist grote transport helikopters. Nederland had aan de VN al wel apache gevechthelikopters toegezegd. Vechten ??? nee maar de camera's op die helikopter zijn wel goed te gebruiken om de boel hier in de gaten te houden. Alleen hebben we in Nederland een regel bij defensie dat we de mannen op de grond de garantie willen geven dat als ze gewond raken ze zo snel als mogelijk en het liefst binnen een uur in een ziekenhuis willen hebben. Over de grond gaat dat nooit lukken. Nog niet misschien. Want we zitten hier echt in de woestijn. Daar kwam die helikopter in beeld en het mooie is dat we zelfs basis levens reddende handelingen in de helikopter kunnen doen. Daarvoor rusten we de helikopter uit met medische apparatuur en medici.

De hoofd taak is dus de afvoer van gewonden. Omdat we hier voor de VN zijn doen we dit dus voor alle VN militairen. Dat zijn soms landen die ik op de kaart niet eens kan aanwijzen. We maken hier een scheiding in de landen. We hebben het soms over de nonskiing nations. Oftewel landen waar ze niet kunnen skieen. Nu kunnen we nog meer dan gewonden vervoeren. Vooral spullen vervoeren. Daar komt de VN nu ook steeds meer achter.

Ik dwaal af van mijn verhaal. Na het trainen voor de missie komt het afscheid in zicht. Maar eerst nog iets heel belangrijks. Ik kan namelijk mijn neefje Olaf in mijn armen houden. Wat een droppie. Ik zal hem en Emmie zeker missen. De week voor vertrek nog een weekje vrij. Is wel lekker en toch ook weer niet. Lekker bij iedereen nog even langs maar ook te veel tijd om na te denken. Want 3,5 maand is wel lang en ik zal mijn vriendin en familie zeker gaan missen.

Dan komt het afscheid toch echt in zicht. Mijn vriendin kan me niet wegbrengen die moet naar college. Dus komen pa en ma om me weg te brengen. Daarvoor



vloeien toch echt bij deze op dat moment niet zo stoere vent wat tranen. Mag toch eigenlijk best wel als je iemand waar je van houdt zo'n tijd moet missen. Na een bakje koffie thuis gaan we dan toch maar naar Eindhoven waar we vandaan vertrekken. We komen gelukkig op tijd aan. Alleen de poort zit nog op slot. Na een half uur "want tijd is tijd" gelukkig verder door naar de vertrek hal. Staan we daar met onze groep nog wat onwennig in ons bruine camouflage pak. Het zal snel ons gewone kloffie worden. Uit ervaring zal het straks weer wennen worden om "normale" kleren te dragen. Na een toespraak van een generaal en de kleffe cake met koffie (die ik altijd associeer met vertrekken voor een uitzending) komt het afscheid van vaders en moeders. Daar gaan we weer. Een maal een uurtje onderweg in het grote transport vliegtuig van de luchtmacht blijkt er een oud collega aan boord te zijn als bemanning. Samen met een collega krijgen we een rondleiding in de cockpit. Ideaal want het duurt toch even voor we in Bamako de hoofdstad van Mali zijn.

Het uitzicht vanuit de cockpit zal een bekend beeld worden de komende maanden. Er is hier vooral veel zand te zien.

Eenmaal aangekomen in Bamako wachten op de bagage en wachten op vervoer naar de slaap plaats. Want we gaan morgen pas verder. Met busjes naar het kamp voor vannacht. Dit is al een hele ervaring want de stad bruist nog ondanks dat het ondertussen donker is. Het is alleen niet te vergelijken met een westerse stad. Veel eet tentjes mensen die echt op straat leven. Barretjes waar soms wel 50 mensen buiten om 1 tv heen zitten of garages waar het sleutelen eigenlijk op de weg gebeurt. This is Africa. De nacht was prima maar we wilden allemaal door want nu we er toch zijn willen we aan de slag. Dus nog een uur of 2 vliegen verder in een klein vliegtuigje komen we aan waar we de komende maanden zullen leven namelijk Gao.

De vlucht gaf net zo'n uitzicht als het grote transportvliegtuig. Zand. Aankomst op Gao was hartelijk. Als militair moet je door de nodige plichtplegingen heen. Praatje van de bijna vertrekkende commandant pasjes krijgen om bepaalde werkplekken binnen te mogen en de rondleiding over het kamp. De temperatuur was hoog. Althans dat vonden wij. De temperatuur toen vinden we nu aangenaam. Het einde van de rondleiding was een rij met tenten welke onze slaapplek zou worden voor een week. Er is namelijk niet genoeg ruimte voor 2 detachementen in de slaap containers waar we nu zitten. Dus nog een weekje in een tent slapen. Dus leven uit mijn tas en slapen in een klamboe. De Niger rivier is hier niet ver vandaan dus we nemen de gok niet vanwege malaria. Het is best een prima tent met een dubbel zeil om de temperatuur wat buiten te houden en een airco. Alhoewel die de temperatuur overdag in de tent niet onder de 30 graden krijgt. Maar s'nachts is het eerst nog warm dus ik slaap eerst onder een lakentje en halverwege de nacht trek ik een slaapzak over mee heen. Douchen doen we in tenten. Maar schoon de klamboe in is wel zo prettig.

De eerste week duurt lang. We zitten hier nog met onze voorgangers die ons wegwijs maken in de manier hou zij hier de afgelopen maanden gewerkt hebben. Waar alles te vinden is en wat ze allemaal meegemaakt hebben. Dit is alleen na een dag of twee wel rond. Wij willen aan het werk en zij willen naar huis. O en wij willen heel graag in de containers waar zij nog slapen. Daarnaast is het druk bij de eetzaal omdat er doordat er een dubbele groep is ineens 125 man extra op het kamp zijn. Maar goed na een week gaan zij weg en nemen wij het stokje over voor ruim drie en een halve maand.



Dan komt Pasen in zicht. Door de lieve kaartjes uit te delen tijdens de overdenking van de Humanist (we hebben geen aalmoezenier hier) voelde het goed voor de mensen hier. Op deze manier komen ze terecht bij mensen die er steun aan ondervinden. We zijn allemaal toch een tijd van huis en post en kaartjes zijn dingen waar hier echt naar uit wordt gekeken.

Het werd zeer gewaardeerd.

Een paar dagen later mochten we aan het werk voor het echie. We draaien hier standby voor de medische evacuatie. Hierbij verzorgen wij als helikopter bemanning het transport. Maar de medische mensen zijn wel een echt onderdeel van onze bemanning. We doen dus echt het werk samen.

Ik als plaatsvervangende baas van alle bemanning die achterin de helikopter werken heb hiervoor een schema opgesteld. Er kwam 2 dagen nadat de vorige club weg was een bericht binnen dat er gewonden waren gevallen. Ikzelf stond niet op het schema maar heb volledig vertrouwen in de jongens en daar gingen ze. Toch apart. In het operatie centrum hoorde ik dat er over de radio gemeld was dat er ook kinderen bij betrokken waren. Dan word het toch allemaal weer anders. Mag natuurlijk niet maar gewonde spelende kinderen is anders dan smokkelaars die op elkaar schieten. De jongens hebben super werk gedaan en waren snel weer terug en hebben de gewonden waaronder dus 3 kinderen overgedragen aan een frans VN ziekenhuis. Ze herstellen allemaal goed hebben we van de week gehoord.

Dit geeft een goed gevoel. We maken dus verschil in dit land, het is niet voor niks dat we hier zijn.

We zijn nu 3 weken onderweg. We werken hard. Daar worden we ook voor betaald. We wennen aan de temperatuur. Maar we zoeken als het 's middags heel warm is ook onze slaap container op die een betere airco heeft dan de tent.

Er zijn een hoop dingen die ik nog kan vertellen maar er moeten nog verhalen overblijven voor een volgende keer.

Nogmaals dank voor de kaartjes vanuit Mali.
Als het werk het toelaat zal ik U allen proberen te blijven informeren.

Met vriendelijke groet,
Erwin Hartenberg

INDIA 2014/2015

Traditiegetrouw is hier ons verslag over India in de In Eendracht en leest u hieronder niet alleen iets over onze wederwaardigheden maar ook hoe wij uw geld naar onze mening, op een verantwoordde manier hebben uitgegeven.

- In deze Driehoek staat een eerste deel van het verslag. In de volgende Driehoek zal het vervolg staan.



Allereerst willen we namens velen in India jullie allemaal bedanken voor alles wat wij van jullie hebben ontvangen en daar mochten uitgeven. Geld, waar we veel mee hebben kunnen doen, ook al kregen we dit jaar bij het wisselen op de bank, minder rupees voor al die Euro's. Ballonnen, 2000 stuks en ze zijn allemaal uitgedeeld. Jullie zouden eens moeten zien hoe blij de kinderen daar zijn met een gewone ballon. Dan de mutsen die veel dames hebben gebreid voor de kinderen in India. De helft van de 90 mutsen hebben we meegenomen de andere helft gaat binnenkort op reis daarheen, samen met de zelfgebreide truitjes. Ook heel veel loom elastiekjes hebben we van jullie meegekregen en dat was een geweldig succes, net als in Nederland. Als er nog elastiekjes bij u thuis liggen te slingeren, erger u niet maar geef ze aan ons. Wij willen er volgend jaar weer kinderen blij mee maken. Nu onze reis, deze begon ook dit jaar in de metropool KOLKATA (voorheen Calcutta) met zijn 22 miljoen inwoners. Dag en nacht is het daar spitsuur, overdag meer dan 's nachts maar toch... We zijn er maar 2 dagen gebleven, dan heb je het wel gehad met die drukte.

Met één van de vele en overvolle lokale treinen zijn we naar Canning getogen waar Sr. Alo ons op stond te wachten om ons te begeleiden naar het nog 12 km verder gelegen RANIGARH. Dit landelijke dorp ligt niet zo ver van de grens van Bangladesh en is omgeven door veel water. Een schitterende omgeving met een eenvoudige en vriendelijke bevolking. Sinds afgelopen jaar kunnen ze hier pas genieten van de gemakken van de moderne tijd, zoals elektriciteit, computer en mobiele telefoon. Niet voor te stellen toch? Daar zijn we bijna 1 week bij de zusters geweest en meegedraaid in hun dagelijkse ritme. Hun terrein is bijna helemaal met een stenen muur omgeven, dit is nodig voor ongewenste bezoekers die in de nacht op bezoek komen en iets meenemen. Er is een gedeelte, bij de visvijver, waar nog geen muur is en waar nogal eens vis uit verdwijnt. De zusters wilden heel graag ook daar een afscheiding hebben en bij navraag over de kosten, wat redelijk was, hebben wij besloten hier geld voor te doneren. Deze zusters hebben een school op hun terrein en ze zorgen voor kinderen die tijdelijk bij hen wonen, vandaar dat wij het wel zinvol vonden om die muur te realiseren.

Van daar zijn we terug gegaan naar Kolkata en later doorgereisd naar KHARAGPUR. Deze stad ligt centraal voor bezoeken aan verschillende projecten van Stichting Kinderhulp India, die we ook dit jaar weer voor ze hebben bezocht. Daar komen we ook al verschillende jaren en hebben intussen leuke contacten opgebouwd in diverse plaatsen. In KESHIARY zagen we de mutsen opduiken van de Zuid-Beijerlandse dames, heel leuk en in KEARCHAND beloofden we de volgende partij heen te sturen met de truitjes. Zo dames, dan weet u tenminste waar alles heen is gegaan en nog moet gaan. In KEARCHAND is ook een partij rijst en dahl gekocht voor de 50 jongens van het internaat in dat dorp. Bij de zusters in RANGAMATIA zijn er 3 trapnaaimachines gekocht om de oudste meisjes die bij hen in het internaat verblijven wat naaivaardigheden bij te brengen. Als er later meer naaimachines kunnen worden aangeschaft, willen ze ook meisjes en gehuwde dames uit het dorp naaien leren. Ook deze zusters willen graag een muur rond hun terrein omdat in de nacht de meisjes niet veilig zijn voor insluipende mannen. Maar € 3000 is een te grote post voor ons, wel heel jammer dat we ze niet konden helpen.

Naar onze volgende bestemming konden we via een lange of een korte route. Een Indiër neemt altijd de kortste weg, hoeveel problemen dat ook oplevert. Onze chauffeur nam dus ook de kortste route en daarom kwamen we voor een rivier te staan die we over moesten steken, maar hoe? No problem (stopwoord



van een Indiër), we konden deze rivier oversteken via een noodbrug. Niet te geloven, na de modder waar we eerst doorreden, kwam de brug in zicht. Deze bestond enkel uit zandzakken met wat houten balken er tussen voor de doorstroming van het water. Daar reden we dus met de auto overheen, niet echt veilig. Aan het eind moest er ook nog betaald worden omdat het een privébrug was. We arriveerden toch veilig bij de zusters in HATIGARH, een klein dorp in het noorden van Orissa, tot nu toe verbleven we steeds in de deelstaat West-Bengalen. Deze zusters hebben een school op het terrein waar kinderen van het dorp Engelstalig onderwijs krijgen. Op dit soort scholen moet schoolgeld worden betaald, daarom is het alleen voor families betaalbaar, die het wat beter hebben. Kinderen van de armere bevolking gaan naar de overheid scholen, waar geen schoolgeld wordt betaald, waar dit jaar voor 't eerst ook de schooluniformen gratis zijn en waar ze om 1.00 uur een warme maaltijd krijgen. Alleen het onderwijs is bar slecht. De zusters hebben ook een internaat met 120 meisjes, kinderen uit de verre omtrek en met arme ouders. De meeste van die meisjes gaan naar de scholen in het dorp. Deze zusters hadden graag een aqua apparaat, dit is een apparaat om het water te zuiveren, beter voor de gezondheid van de kinderen als ze water drinken. Ook is er een koelkast aangeschaft om voornamelijk in de zomer wanneer het meer dan 40 oC. is, hun groenten e.d. goed te kunnen bewaren. Kosten zijn inclusief de leidingen en elektriciteit. Twee maal zijn we hier een ochtend wezen fietsen, 's middags is het te warm, met fietsen die je in Nederland niet meer ziet, maar we hebben wel genoten.

Onze volgende bestemming was BALASORE bij, onze altijd vrolijke maar zeer zorgzame zuster Sherly en haar team. Zij zorgen al jaar in jaar uit voor de kinderen van lepra patiënten. Ook hebben ze 2 lepradorpen onder hun beheer waar ze 2x per week heen gaan om medicijnen te verstrekken. Ze zorgen ook voor ouderen die permanent daar verblijven, een soort Heemzicht in het klein. Aangezien de elektriciteit in India veel weg valt en dat voornamelijk 's avonds heel lastig is, was het voor deze zusters niet moeilijk een antwoord te vinden op onze vraag, wat ze heel erg nodig hadden. Dat waren Invertors, grote accu's die als de elektrische spanning wegvalt het overnemen en weer worden opgeladen als er weer spanning is. Nu kunnen de meisjes altijd hun schoolwerk doen. Met de trein zijn we naar onze volgende bestemming gegaan. Deze keer naar JATNI en ook weer bij de zusters. De zusters van deze laatste 3 plaatsen zijn allemaal zusters van dezelfde orde, Daughters of Charity zusters, en hun moederhuis is in Parijs. Sommige zusters zijn korte of langere tijd in Parijs gestationeerd geweest. We zijn bij hen altijd welkom, hebben een simpele maar schone kamer en ons geld is daar goed besteedt. Zomaar aan privé mensen kunnen we niets meer geven, daar krijgen we alleen maar problemen mee omdat het tegenwoordig verboden is. Als we aan privé mensen iets willen geven, laten we het de zusters of de priesters regelen, wij gaan het later wel controleren of het gerealiseerd is. Ook in Jatni is een grote nieuwe school gebouwd waar de kinderen Engelstalig onderwijs krijgen. Daar is een wijk met alleen maar spoorwegpersoneel die goed onderwijs voor hun kinderen verlangen. Er gaan al veel kinderen op de school van de zusters en de kosten van kopieerwerk liepen daarom heel hoog op. Van het geld wat wij voor deze zusters beschikbaar stelde, hebben ze een kopieermachine aangeschaft. Het doet enigszins luxueus aan maar ook het niveau van India gaat omhoog. Kerstextraatje in een ander jongenshostel.



Nogmaals bedankt voor alle giften, in welke vorm dan ook die we van u hebben ontvangen. Wij waren er heel blij mee maar de dankbaarheid van iedereen daar, is meer waard dan onze blijheid. Het is altijd moeilijk iedereen te helpen die om hulp vraagt, het is wikken en wegen, maar we doen het altijd met de grootste zorgvuldigheid. Soms is het heel moeilijk en zijn we verdrietig dat je iemand niet kan helpen, terwijl je weet dat ze het wel heel erg hard nodig hebben. Waarom doen we het dan niet? Soms hebben ook wij een geldprobleem of anderen hebben de hulp, in onze ogen, net iets meer nodig. Onze dank voor u in het vertrouwen dat u in ons stelden en we hopen dat we volgende keer weer op u mogen rekenen.

Als iets niet duidelijk is in dit verslag of meer informatie wilt dan kunt u het ons te allen tijde vragen.

Bas en Margriet Roubos

HERINNERING AAN DE OORLOGSTIJD

Door: Mw. E.D.W Verboon-Mobach

Van de redactie: Mw. Verboon-Mobach is de dochter van dominee Mobach. In de oorlog was ds. Mobach predikant in onze kerk in Numansdorp. Mw. Verboon-Mobach schrijft over de oorlogsherinneringen. Dit verhaal is helaas zonder de foto's.

Op de website van onze kerk staat het complete boekje met haar verhaal incl. de foto's. Ga daarvoor naar: <http://www.gereformeerdnumansdorp.nl/index.php/de-driehoek>

Deel 1

Ik was 4 jaar toen dit begon

Vanuit Numansdorp konden we in 1940 Rotterdam zien branden, dat wil zeggen we zagen een dicht rookgordijn.

Tijdens de oorlog werd ook Numansdorp overlopen met Duitse soldaten. We kregen in ons huis inkwartiering, er werd gewoon beslag geld op enkele slaapkamers. De groep die bij ons verbleef had ook een oppasser die onder andere de laarzen moest poetsen en meer van zulke karweitjes. De Duitse oorlogskeuken stond tegenover ons huis en was in een soort keukenwagen ondergebracht.

Ik weet dat ik van de soldaten in ons huis niet bang was, eerst wel, ze vonden ons als kinderen "Schön" met ons blonde haar en blauwe ogen. Hoe lang ze bij ons waren weet ik niet meer.

Een detail weet ik nog wel:

Plotseling kregen de soldaten te horen dat ze weg moesten met de grote groep mee. Mijn moeder hoorde dat ze om 6.00 voormiddag moesten vertrekken de volgende dag. Ze vroeg de Ortskommandant of hij gewekt moest worden: "Aber nein, ich bin immer pünktlich".

Aan de andere soldaten vroeg mijn moeder hetzelfde, "Gerne!" zeiden ze.

De volgende morgen wekte ze heel stil de soldaten en zei: "Heel stil zijn, de kinderen slapen!".

Om ongeveer 8.00 voormiddag werd de Ortskommandant wakker en riep: "Wie spät ist es?".

"8 uur" zei mijn moeder.



“Wo sind die andere?” vroeg de Ortskommandant.

“Schön lange weg” zei mijn moeder.

Hij was woedend (op zichzelf).

Dit vertelde mijn mama met veel plezier later aan allen die het wilde horen.

Deel 2

In 1943 werd plotseling gemeld dat we ons huis moesten verlaten. Het hele dorp en directe omgeving zou onder water worden gezet. We moesten evacueren, maar waar naartoe? In één dag moest worden beslist, in ons geval naar de gemeente Klaaswaal.

Iedereen had wel iemand die kon helpen met een wagen of iets anders. Voor mijn ouders was er echter niemand die ons kon helpen. Er gebeurde echter toch een wonder. De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk in Barendrecht vatte het plan op om de dominee te helpen; en er stond op die bewuste zondag een wagen voor van Hooimeijer Beschuit!

Het meeste bleef echter achter in ons huis in Numansdorp; het weinig nodige ging mee.

Overall in de Hoekse Waard werden mensen ondergebracht. Bij familie, vrienden, kennissen, maar ook in schuren. Zelfs kippenhokken. Mijn vader, de dominee, mocht twee kleine consistoriekamers bewonen van de kleine Gereformeerde kerk van Klaaswaal.

We woonden in twee kamers: Een woonkamer, bestaande uit fornuis, eettafel en een opklapbed voor mijn ouders. Daarnaast een kleine slaapkamer met een tweepersoonsbed (voor mijn zusje en mij) en twee eenpersoonsbedden (voor mijn twee broers). De kerk en ook ons verblijf in de consistoriekamers bevond zich in de nabijheid van de watertoren.

We kregen in die tijd veel mensen op bezoek die vanuit Rotterdam op hongertocht waren. Wij hadden niet veel eten, maar leden geen honger. Wat wij hadden werd gedeeld of geruild. Zo ruilde mijn vader één geschreven preek voor 1 liter melk.

Bij aankomst bij ons waren de mensen vaak (naast de honger) ook koud. Mijn vindingrijke moeder deed elke dag tegels (gewone stoeptegels) in de oven van het fornuis, om de mensen die aanklopten te verwarmen door daar hun voeten op te zetten. Ze vonden het geweldig! Daar we ze geen slaappleats konden bieden sliepen ze voor de kansel in de kerk op de grond!

Deel 3

In 1944 werd het steeds dreigender vanwege het continue granaatvuur. Bruggen werden met dynamiet opgeblazen, om de Engelsen indien ze zouden komen zoveel mogelijk de doorgang te beletten. De Engelsen richtten hun granaten (voltreffers) op de watertoren vanuit het bevrijde Brabant. Als antwoord op de beschietingen van de Duitsers (Zuid-Holland – Hoekse Waard).

Wij hadden geen schuilplaats, wel konden we soms de schuilkamer bereiken. Dat wil zeggen de kelder van mensen in de buurt via de kerk. Op een avond reageerden de Engelsen weer met granaten die gierend aankwamen en met enorme knallen uiteenspatten. We konden toen niet weg, we zaten als ratten in de val. De consistoriekamers waren voorzien van een plat dak.



We zaten vaak opgepropt in het toilet met een pan op ons hoofd. Mijn moeder (zeer vindingrijk) had van te voren bedacht dat als deze situatie zou ontstaan en we nergens konden schuilen, om het tweepersoonsbed op hoge ziekenhuisklossen te zetten. Ze heeft deze klossen van het groene kruis gekregen.

Ze zei: "Als we niet meer weg kunnen dan gaan we allemaal onder dat bed zitten en trekken de wollen dekens vanaf het bed tot aan de grond naar beneden!". Het bleek dat we daardoor geluk hebben gehad! Mijn ouders en mijn oudste broer zaten 's avonds in het woongedeelte toen de hel weer losbrak. We zijn toen met ons hele gezin onder dat bed gekropen terwijl de granaten ons woongedeelte aan flarden sloegen en de scherven door de deur in ons schuilgedeelte werd doorboord. Het was afschuwelijk en na al die jaren staat dit alles nog op mijn netvlies gebrand. Nadat het stiller werd deden we de deur naar de kamer open; het was één grote puinhoop. Het plafond hing naar beneden, alles was kapot en er hing een grote stofwolk.

In de dekens die ons hadden beschermd hingen de granaatscherven die ons onherroepelijk hadden getroffen. Mijn moeder zei, toen ze de deur opendeed naar het woongedeelte: "Hier kunnen we niet meer wonen!".

We zijn toen door de kerk gerend naar de schuilkelder bij de burens. De banken in de kerk stonden schots en scheef en granaatscherven lagen overal. Want ook de zijkant van de kerk was door het granaatvuur getroffen. Die nacht hebben we bij de familie Vijfvinkel kunnen overnachten (alle zes). De volgende dag gingen de mensen uit het dorp kijken en iedereen dacht dat onze hele familie was omgekomen.

Niet lang daarna zijn we naar Oud-Beijerland vertrokken op een open kar (paard en wagen). We konden wonen boven A.H. in het toen lege magazijn. Als kinderen hadden wij niets meer. Mijn zusje en ik hadden alleen allebei nog een pop. Toen we ook even gingen kijken waar we zouden gaan wonen, vonden we bij terugkomst onze poppen niet meer terug. Gestolen!!, voor ons een groot drama!

Deel 4

Oud-Beijerland werd toen overstroomd met mensen, allen evacués. We moesten naar school, de klassen waren overvol. We zaten met vier soms wel zes kinderen in een schoolbank (deze was bestemd voor twee kinderen)! Sinds de evacuatie hadden we geen les meer gehad, de scholen in Klaaswaal waren door de Duitsers gevorderd!

Na enkele maanden hebben we de bevrijding meegemaakt. We zagen de vliegtuigdroppings. Heel vaak aten we soep uit de gaarkeuken. Bij de dropping had mijn broer een snoepje opgeraapt. We deelden het snoepje in vieren.

De enorme euforie van de Bevrijding vergeet ik nooit meer. Mijn zusje en ik zaten weer in de kelder, bang voor de Bevrijdingsknallen.

We zagen het kaalscheren van de "moffenmeiden".

Terug in Numansdorp vonden we ons huis: "vochtig vol met schimmel".

Deel 5

Daar het tijdens de oorlog onmogelijk was om de Hoekse Waard te verlaten (Bruggen waren opgeblazen of door Duitsers bezet, onder andere de Barendrechtse brug). Konden mijn ouders pas toen mijn oma bezoeken (opa was in de oorlog overleden).



Toen mijn ouders op bezoek gingen bij hun familie na de bevrijding (op de fiets met houten banden), zagen ze bij terugkomst in de kale magazijnkamer op de tafel uitgesteld staan: haring in tomatensaus, boter, brood en biscuits (soort grote crackers). Mijn moeder wist niet wat ze zag, ze was verrukt en in tranen. Na de oorlog was nog steeds alles op de bon. Op brood een pasta (mijn vader maakte deze van melkpoeder en water) geen melk te drinken, maar water. Verder zelden beleg op brood. Ik weet nog dat mijn moeder het had over zandkoekjes. Ik dacht hoe kan dat nu koekjes gemaakt van zand! Kleren werden vermaakt, schoenen waren er niet, evenals eigenlijk alles, veel was op de bon net als in de oorlog. Je kunt je nu niet voorstellen hoe het was, er was in geen enkele winkel ook maar iets te koop!

Dit zijn enkele herinneringen die ik wilde opschrijven. Bijna alles wat ik heb meegemaakt kan ik ondanks mijn jonge leeftijd me nog goed herinneren. Alles staat in mijn geheugen gegrift.

Elly D.W. Verboon-Mobach

DE SAMENLEESBIJBEL

Nieuwe manier om met kinderen de bijbel te lezen

Kinderen die nog voordat het verhaal over Daniël goed en wel begonnen is, al in koor "de leeuwen!" roepen. Ouders die de bloederige, gewelddadige verovering van het beloofde land liever niet met hun kinderen lezen. Bijbel lezen met kinderen is niet altijd gemakkelijk. Veel ouders en opvoeders hebben vragen over hoe ze met hun kinderen de Bijbel kunnen lezen. Een Bijbel die echt toegespitst is op gezinnen is er niet. Terwijl ook daar het geloofsgesprek plaatsvindt.

Het Nederlands Bijbelgenootschap, de Protestantse Kerk in Nederland (JOP) en Uitgeverij Jongbloed hebben daarom samen gewerkt aan een Bijbel die speciaal is bedoeld voor gezinnen: de Samenleesbijbel.

Dit is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met 500 pagina's met extra materiaal voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Met weetjes, illustraties, opdrachten en liedjes komen bekende maar ook minder bekende én 'lastiger' verhalen dicht bij de leefwereld van kinderen.

Dicht bij gezinnen

"We willen kinderen de Bijbel laten ervaren", zegt Roelien Smit, wetenschappelijk medewerker van het NBG. "Dat doen we door hen het Bijbelverhaal te laten lezen, en gespreksvragen aan te reiken. Maar ook door allerlei manieren aan te reiken waardoor de Bijbelverhalen voor hen gaan leven. Hierbij valt te denken aan creatieve werkvormen waarbij kinderen ouders rondom een onderwerp interviewen, kinderen een toneelspel maken of iets knutselen. Waarbij een gezamenlijk gebed wordt uitgesproken of kinderen en ouders samen iets koken. Niet alleen de kinderen, ook de ouders worden



uitgedaagd om aan de slag te gaan met wat zij hebben gelezen. Dit maakt het totale gezin de primaire doelgroep voor de Samenleesbijbel."

Irma Pijpers, destijds als JOP-medewerker betrokken bij de ontwikkeling van de Samenleesbijbel en nu gemeentepredikant in Zutphen, noemt de Samenleesbijbel vooral een 'Doe-Bijbel'. Met de Samenleesbijbel worden kinderen stapsgewijs bekend gemaakt met de wereld van de Bijbel. Telkens worden kinderen gestimuleerd om met de Bijbel aan de slag te gaan, hun relatie met het boek te verdiepen en er vertrouwd mee te raken. Uitgangspunt is de gezamenlijke maaltijd, dus alle verhalen, gespreksvragen en werkvormen zijn geschikt om in de korte tijd tussen eten en naar bed gaan met elkaar te behandelen of uit te voeren.

In de breedte van de kerk

De Samenleesbijbel is primair bedoeld voor het gezin en zeer geschikt om aan de hand ervan als ouders met elkaar in gesprek te gaan. Irma Pijpers: "Ik zie de Samenleesbijbel als een goede mogelijkheid om ouders te stimuleren ervaringen met elkaar te delen. Over het lezen met de kinderen, en ook over wat de Samenleesbijbel

met het eigen geloofsleven doet." En deze bijbel kan ook worden gebruikt in de gemeente. Irma Pijpers: "De Samenleesbijbel is heel geschikt voor de oudste groepen van de kindernevendienst. Zij kunnen aansluiten bij het lees rooster en er met de bijbehorende werkvorm en gespreksvragen in hun eigen ruimte mee aan de slag.

Maar ook voor basiscatechese of de opening van een clubavond is hij goed bruikbaar. En natuurlijk in de zondagse vieringen of in speciale kinderdiensten en vieringen tijdens bijvoorbeeld een kinderkamp kan de Samenleesbijbel een belangrijke rol spelen."

Niet alleen leeuwen

Bij het verhaal over Daniël gaat het niet alleen over leeuwen, maar kunnen kinderen handen knutselen die je voor het raam kunt zetten. Op die handen kunnen ze gebedspunten schrijven. Zo staan ze stil bij het feit dat Daniël, toen het niet mocht, voor het raam bad waar iedereen hem kon zien. Maar ze lezen ook het verhaal uit Daniël 5 over de hand die op de muur schrijft. Daarbij kunnen de kinderen meer lezen over Hebreeuws en Grieks, de talen van de Bijbel. En ze leren hoe je zelf een geheimschrift kunt maken dat niemand begrijpt. Zo reikt de Samenleesbijbel talrijke mogelijkheden aan om de Bijbel op een nieuwe manier met kinderen te lezen.

JANTINE GROENEWOLD

jeugdwerker JOP

Uit Kerkinformatie.

ZUURSTOF

Werken in de kerk kan mooi maar ook weerbarstig zijn. Ergens aan beginnen is één, met voldoening je werk blijven doen weer wat anders. Wat heb je ervoor nodig? Daar zijn mooie woorden voor: inspiratie, inademing, inblazing, bezieling, voeding, enthousiasme, geestdrift, van God vervuld zijn.



In de praktijk van het kerkenwerk 'gebeurt' dat op diverse momenten. Op een bezinningsbijeenkomst van een kerkenraad is het geloofsgesprek wat mij betreft een vast onderdeel: met elkaar spreken over wat geloof voor je betekent, wat je inspireert en op de been houdt. Bijvoorbeeld aan de hand van een bijbelgedeelte als Matteüs 5: 13-16. De beelden van zout en licht laten zich gemakkelijk vertalen naar je eigen situatie. Het onlangs verschenen boekje Leiderschap met lef Tien kansen voor de ambtsdrager* geeft twee handen vol manieren om zo'n gesprek te voeren.

Ook zie ik inspiratie en motivatie ontstaan tijdens een toerustingsbijeenkomst of cursus voor taakdragers. Simpelweg het uitwisselen van verhalen uit de praktijk maakt mensen enthousiast en helpt om de eigen situatie te relativieren. Ideeën over hoe een ander iets aanpakt, kunnen je weer op weg helpen.

Een paar jaar geleden kwam op een bezinningsdag een 'veranderaar' van een gerenommeerd organisatieadviesbureau de praktijk van het gemeentewerk analyseren. Hij liet haarscherp zien hoe het werkt met motivatie.

Het zijn vaak zaken rondom het werk waar je triest van kunt worden, de drie boze B's: bazen, bureaucratie en beleid.

Wat je motiveert en vrolijk maakt is het werk zelf, de drie vrolijke V's: vak, vakgenoten en vak ontwikkeling.

Vertaald naar de geloofsgemeenschap worden dat de drie goede G's: geloof, gemeenschap en groei.

Neem vooral de tijd voor gesprekken over deze drie goede G's, het is zuurstof voor de ziel!

JAAP VAN DER GIESSEN

gemeenteadviseur in de classes Leiden en Den Haag

PROTESTANTSE KERK LIJKT STEEDS MEER KEUZEKERK

In de afgelopen vier jaar steeg het aantal 'voorkeursleden' in de Protestantse Kerk met 10% naar ruim 254.000. Het aantal gastleden - gelovigen die ingeschreven staan bij een ander kerkgenootschap maar meelevens met een gemeente van de Protestantse Kerk - steeg zelfs met 60%. Maar omdat het om een veel kleiner aantal gaat (in totaal 1.555 eind 2014) is het van minder betekenis. De stijging van het aantal voorkeursleden is een aanwijzing dat de Protestantse Kerk voor een groeiend deel van de leden het karakter krijgt van een 'keuzekerk': je kerkt in de (wijk)gemeente waar je je thuis voelt, en niet per se in de gemeente die bij je postcode hoort.

Dit gegeven is overigens niet nieuw, het kwam en komt bijvoorbeeld veel voor bij leden die zich verwant voelen met de Gereformeerde Bond. Toch is de stijging opvallend, juist omdat het totaal aantal leden van de Protestantse Kerk nog altijd afneemt. Het is interessant om te zien of deze ontwikkeling gaat doorzetten, bijvoorbeeld als gevolg van een sterkere profilering van (wijk) gemeenten.

Vergrijzing

Een tweede conclusie uit de Statistische Jaarbrief is dat de vergrijzing van de Protestantse Kerk verder gaat. Zo is inmiddels meer dan 50% van de belijdende



leden de 65 gepasseerd. En in de jongste generatie neemt het aantal dopelingen af. De afname van het aantal doopregistraties is al langere tijd aan de gang.

Werd er

in 2009 nog ruim elfduizend keer gedoopt, in 2014 was dat nog maar 7.600 keer. Deze daling heeft vooral te maken met de leeftijdsopbouw van de kerk: er zijn eenvoudig minder kinderen dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. Een andere denkbare verklaring is dat ouders er vaker voor kiezen om hun kinderen niet te laten dopen, bijvoorbeeld omdat ze een voorkeur hebben voor de doop op getuigenis ('volwassendoop'). Je zou dan mogen verwachten dat het aantal ongedoopte kinderen verhoudingsgewijs toeneemt.

De statistieken maken echter duidelijk dat dit niet het geval is: In de leeftijdscategorie 0 tot 5 jaar is de verhouding gedoopte en ongedoopte kinderen sinds 2006 constant (namelijk 85% om 15%).

Naast de vergrijzing is de geringe aanwas in de jongere generaties een belangrijke oorzaak dat het ledental van de Protestantse Kerk afneemt. Ook in 2014 was dat het geval. In alle drie categorieën geregistreerden was een daling te zien van 2 à 3 procent (zie tabel).

Predikanten

De daling van het aantal leden van de Protestantse Kerk betekent ook dat gemeenten minder inkomsten hebben. Veel gemeenten hebben daar al mee te maken. Het leidt onder andere tot een daling van het aantal gemeentepredikanten. Toch is het niet zo dat er meteen werkeloosheid dreigt voor dominees in de Protestantse Kerk. In de komende tien jaar gaat de helft van het huidige aantal van 1875 gemeentepredikanten namelijk met emeritaat. Een deel van hen zal worden opgevolgd door een nieuwe generatie predikanten.

RONALO BOLWIJN

beleidsmedewerker bij het Expertisecentrum van de Protestantse Kerk en auteur van de Statistische Jaarbrief 2015

Overzicht geregistreerden protestantse kerk (per 1 januari van ieder jaar)

SOORT GEREGISTREERDEN	2015	2014	2013	2012
Belijdende leden	783436	799152	818057	833351
Doopleden	862823	882266	902871	928491
Niet gedoopt,	323496	344588	364915	391151
Totaal	1969755	2026006	2085843	2152993
Gastleden	1555	1378	1233	890
Voorkeursleden	254575	246824	237453	230790

MEER WETEN?

De Statistische Jaarbrief 2015 is een uitgave van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk en is voornamelijk gebaseerd op de gegevens die gemeenten bijhouden in LRP (de ledenregistratie van de Protestantse Kerk). Zie voor de hele jaarbrief: www.protestantsekerk.nl/welkom > Feiten en Cijfers.

Vragen of opmerkingen zijn welkom bij expertisecentrum@protestantsekerk.nl.



ALLEEN GOD DOET GROEIEN

Kort geleden werd mij bij een gespreksgroep in mijn kerk de vraag gesteld: hoe vind je dat nu als dominee, dat niet elke week de kerk vol zit? Een eerlijke vraag, die ik mezelf ook regelmatig stel.

Jantine van Iersel-Veenhof

Natuurlijk zou ik iedereen het liefste elke zondag in de kerk zien, maar uiteindelijk gaat het niet alleen om een volle kerk op zondag en het gaat ook niet om mij. Dit antwoord kun je zien als een 'slap excuus', maar ik zeg het met een diepere reden. Uiteindelijk is mijn diepste motivatie om in Wateringen predikant te zijn, dat het evangelie haar weg vindt in het dagelijks leven van mensen. Dat mensen thuis, op school en op hun werk met God mogen leven; dat ze zingeving en religieuze verdieping mogen vinden samen met God en met elkaar. Daar gaat het om!

Maar wat als je kerk dan niet groeit of zelfs kleiner wordt? Soms kun je het gevoel hebben dat je er zelf niet genoeg aan doet. Dat je meer geloof, meer energie en meer en betere leiders nodig hebt om te kunnen groeien als gemeenschap. Maar voordat je het weet, verlies je God uit het oog.

Paulus' metafoor

Paulus probeert in de gemeenschap van Korinthe de mensen te laten zien dat ze niet verdeeld moeten raken door zich te binden aan Apollos of aan hem. Het gaat niet om hen! Zij zijn niet meer dan dienaren die de mensen over God verteld hebben. Het maakt niet uit wie zij zijn. In 1 Korintiërs 3:6 gebruikt Paulus daarvoor een metafoor. Hij zegt: 'Ik heb geplant, Apollos gaf wat water, maar God doet groeien.' God is zelf het fundament van al onze kerken. Mensen kijken volgens Paulus met een veel te wereldse blik naar hun leidinggevenden. Als je met een kleine of grote groep samenkomt in de kerk, dan zijn voorgangers en gemeenteleden de medewerkers, maar het is God die doet groeien. Al onze kwalitatieve preken, missionaire hoogstandjes en gezellige buurtmaaltijden: ze zijn hard nodig en goed, maar wij zijn niet degenen die doen groeien. Dat is God.

Nieuwe initiatieven

God is het fundament van ons geloof en onze kerk. Ook als die kerk niet meer vol zit op zondag. Maar gelukkig is de kerk als gemeenschap 'meer' dan alleen de kerkdienst. Want de kerkdienst blijkt niet meer voor iedereen altijd de plek te zijn waar het gebeurt. Mensen zoeken naar gesprek in gespreksgroepen, naar interactie in diensten en plekken waar je direct een vraag kunt stellen over het geloof. Mensen zoeken naar gemeenschap.

Er zijn in de afgelopen jaren veel initiatieven ontplooid in de kerken waar het geloof in het dagelijks leven beoefend wordt. De Protestantse kerk in Nederland ontwikkelt nieuwe plekken - de zogeheten pioniersplekken - waar het geloof op een andere manier wordt vormgegeven dan in de wat meer traditionele kerken. Er worden leefgemeenschappen gestart. Allemaal initiatieven waar mensen God kunnen vinden in hun dagelijks leven. Plekken en initiatieven waar Gods Geest de ruimte krijgt om te waaien. Daar gaat het om.



Waar twee of drie

En die volle kerk? Wie weet komt de volle kerk ooit nog terug op een andere manier en in een andere vorm, of worden het juist kleine groepen mensen die op veel verschillende plekken het evangelie beoefenen.

Misschien is dat ook een prima vorm van kerk en gemeenschap zijn. Als het evangelie van Jezus maar handen en voeten krijgt, doorgang vindt in onze maatschappij en in ons persoonlijke leven. Ik leer als gelovige en als dominee van groepen die klein zijn. Van kleine groepjes mensen die op zoek zijn naar God, zoals van de 'Godzoekers in de kroeg'. Als er dan soms maar drie van de vijf deelnemers komen opdagen, denk ik al gauw: 'Maar drie vandaag. Heeft het wel zin?' Elke keer leer ik weer om mezelf open te stellen voor de ander, met zijn of haar eigen verhaal. Elk mens is het waard om mee aan tafel te gaan zitten. Dus ook al zijn er maar drie, de avonden gaan gewoon door. En dat zijn soms ook nog de beste avonden. Ook al zou ik liever tientallen zoekers om de tafel willen zien, steeds meer leer ik die kleine groepjes te waarderen – of het nu op zondag is, of doordeweeks bij een activiteit.

Want in de kleine groep is er veel meer ruimte voor interactie, voor een persoonlijke toespitsing en je word gedwongen om met weinig handen voor elkaar te zorgen. Het bepaalt je bij de kernboodschap van het evangelie en het leert je om op God te vertrouwen.

Binnen én buiten

De kerk heeft op dit moment nog een onmiskenbare functie in de maatschappij en is voor velen nog een plek van ontmoeting, van verdieping, van inspiratie voor een leven met elkaar en met God. Zolang deze kerk er is, wil ik eraan meewerken door overal waar ik ben het evangelie te brengen bij mensen. Of het nu op zondag is in de kerkdienst, of buiten op straat, op de scholen en in buurthuizen, of in gesprek met mijn burens. Het is mijn taak overal dominee te zijn en misschien wel vooral buiten op straat, bij de mensen.

Hoe het allemaal verdergaat? We weten het niet. We kunnen ons suf piekeren, missionaire boeken lezen, afreizen naar het zuidelijke deel van de wereld en naar conferenties gaan om ons te laten bijscholen. Maar het belangrijkste is om te beseffen dat als de kerk omvalt, we ervan overtuigd mogen zijn dat God zijn weg met mensen zal blijven gaan. We hoeven niet bang te zijn. Maar we mogen vertrouwen op Hem, op Christus die voor ons zorgt. Zoals Paulus al tegen de Korintiërs zei: 'Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is belangrijk, want hij doet groeien!' (1 Kor 3:7)

Met deze belofte op zak trekken we verder. Ik hoop dat we in die ontspannenheid en vrijmoedigheid samen een getuigende gemeenschap kunnen zijn - in de kerk, maar vooral ook buiten op straat!"

Uit: Woord en dienst.



KLEURPLAAT





BOEKBESCHRIJVING

'Iedere dag een nieuw begin' onder redactie van Nienke van Andel

Ondertitel: Dagelijks op weg met het Liedboek

Nienke van Andel doet promotieonderzoek naar de totstandkoming van het nieuwe Liedboek. De overige medewerkers zijn als kerkmusicus of predikant werkzaam binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Samenvatting van het boek

Dit mooi uitgegeven dagboek bij het 'nieuwe liedboek' heeft een thematische opbouw. Licht, vriendschap, troost, gerechtigheid, stad... zo zijn er 52 thema's met elk zeven stukjes bij liederen en teksten uit het Liedboek. De bijdragen van de dertien auteurs zijn heel verschillend. Sommige stukjes zijn sterk informatief en vertellen iets over de achtergrond van een lied. Andere zijn meer mediatief van aard. Voor mij is dat de kracht én de zwakte. Regelmatig is er een QR-code bijgeplaatst met een link naar een You Tube-filmpje. Door de twee registers, op liednummer en op thema, is deze uitgave ook geschikt als naslagwerk. Zeer geschikt om het liedboek verder te ontdekken.

Jan van der Wolf

(predikant in Voorburg en redactielid Woord & Dienst met als specialisatie 'beeld')

Het boek is uitgegeven in februari 2015 en heeft 384 pagina's.

Het boek is voor € 22,50 te koop bij uitgeverij Boekencentrum (www.boekencentrum.nl) of te bestellen via de kantoorboekhandel.

KERKELIJK BUREAU

P. Verbaas, Tuindorp 22, 3281 CV Numansdorp, Tel.0186-652539

Mutaties febr. 2015 – mei 2015



ROOSTER KERKDIENTEN

Zondag 24 mei Pinksteren medewerkig accordeon groep
Voorganger : Ds. L.J. Scholten Poortugaal
Ouderling van dienst : Dhr. J. Blom 653195
Diaken van dienst : Mw. L. Blaak
Organist : Paul Rotscheid
Paaskaars aansteken : Ruben de Geus
Lector : Ina Hobbel
Collecten : 1e t.b.v. Kerk 2e t.b.v.zending
Collectanten : Aad Hobbel en Justin van Oeveren
Kindernevendienst : Janina Lodder en Leen Jan v.d. Meer
Kinderoppas : Lenny van Velzen
Welkom heten : Aad Hobbel en Heilke Buitelaar
Kerkauto : Ruud Sieben 653767
Bloemen wegbrengen : fam. van Vliet

Zondag 31 mei
Voorganger : Ds. F.L. van Renes Puttershoek
Ouderling van dienst : Dhr. H. Brand 652246
Diaken van dienst : Mw. A. van Velzen
Organist : Chris Melles
Paaskaars aansteken : Joost Luijendijk
Lector : Hugo Beekman
Collecten : 1e t.b.v kerk 2e t.b.v. eredienst
Collectanten : Liske Sieben en Krista Sieben
Kindernevendienst : Anita Prooi en Justin van Oeveren
Kinderoppas : Desiree Bloem
Welkom heten : Liske Sieben en Coby Kolf
Kerkauto : Pieter v.d. Meer 651642
Bloemen wegbrengen : Nel Groeneweg

Zondag 7 juni
Voorganger : Ds. M. van Doorne Wolfs, 't Harde
Ouderling van dienst : Dhr. F. Mosselman 653610
Diaken van dienst : Dhr. J. Wolfs
Organist : Corné van Doorne
Paaskaars aansteken : Noah Bloem
Lector : Liske Sieben
Collecten : 1e t.b.v. kerk 2ewereldiaconaat
Collectanten : Bert Warner en Annick v.d. Graaf
Kindernevendienst : Desiree Bloem en Yara Mesman
Kinderoppas : Rianne v.d. Hoek
Welkom heten : Bert Warner en Ria Wolfs
Kerkauto : Martin Luijendijk 680757
Bloemen wegbrengen : Lijnie Blaak



Zondag 14 juni	Viering H.A.
voorganger	: Ds. W.G. de Wit, Barendrecht
Ouderling van dienst	: Dhr. L. Mosselman 651483
Diaken van dienst	: Mw. J. Hartenberg
Organist	: Chris Melles
Paaskaars aansteken	: Esmee v.d. Hoek
Lector	: Gert Jan de Regt
Collecten	: 1e t.b.v. Kerk 2e diaconie
Collectanten	: Ronald v.d. Hoek en Eline v.d. Hoek
Kindernevendienst	: Rianne v.d. Hoek en Leen Jan v.d. Meer
Kinderoppas	: Arnoud van Velzen
Welkom heten	: Ronald v.d. Hoek en Nel Berkman
Kerkauto	: Guus Hartenberg 652264
Bloemen wegbrengen	: Anneke v.d. Schee
Zondag 21 juni	
Voorganger	: Ds. E Barendrecht, Dinteloord Steenberg
Ouderling van dienst	: Dhr. P. Bloem 655347
Diaken van dienst	: Mw. L. Blaak
Organist	: Johan den Hoedt
Paaskaars aansteken	: Nathan Timmers
Lector	: Anneke v.d. Schee
Collecten	: 1e t.b.v. Kerk 2e t.b.v. Roosevelthuis
Collectanten	: Gerrit de Bes en Colin van Oeveren
Kindernevendienst	: Marijn Timmers en Jelle v.d. Graaf
Kinderoppas	: Michelle de Regt en Esther v.d. Meer
Welkom heten	: Gerrit de Bes en Frans de Vos
Kerkauto	: Bert Warner 652197
Bloemen wegbrengen	: Tonny Kleibergen
zondag28 juni	
Voorganger	: Ds. L.J. Scholten, Poortugaal
Ouderling van dienst	: Dhr. J. v.d. Bosch 654258
Diaken van dienst	: Mw. J. Hartenberg
Organist	: Chris Melles
Paaskaars aansteken	: Tijmen Luijendijk
Lector	: Roely Warner
Collecten	: 1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. toerusting
Collectanten	: Liske Sieben en Krista Sieben
Kindernevendienst	: Janina Lodder en Govert Beekman
Kinderoppas	: Saskia Luijendijk
Welkom heten	: Liske Sieben en Joost Kolf
Kerkauto	: Ruud Sieben 653767
Bloemen wegbrengen	: Janet Hartenberg
Zondag 5 juli	
Voorganger	: Ds. M.M. Kwant, Bodegraven
Ouderling van dienst	: Mw. P. v.d Haar 652643
Diaken van dienst	: Mw. A. van Velzen
Organist	: Jaap van Gils
Paaskaars aansteken	: Anna van Velzen
Lector	: Christine v.d. Raaf
Collecten	: 1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. jeugdwerk
Collectanten	: Henk van Velzen en Lize van Velzen
Kindernevendienst	: Anita Prooi en Elianne Cazander
Kinderoppas	: Liske Sieben



Welkom heten : Henk van Velzen en Guus Hartenberg
Kerkauto : Pieter v.d. Meer 651642
Bloemen wegbrengen : Arina van Vliet

Zondag 12 juli

Voorganger : Ds. A.J. Smilde, Dordrecht
Ouderling van dienst : Dhr. H. Brand 652246
Diaken van dienst : Dhr. J. Wolfs
Organist : Jaap Dekker
Paaskaars aansteken : Ruben de Geus
Lector : Leen Jan v.d. Meer
Collecten : 1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. diaconie
Collectanten : Ton Hoffers en Huub v.d. Meer
Kindernevendienst : Judith van Oeveren en Paul Sieben
Kinderoppas : Michelle de Regt en Esther v.d. Meer
Welkom heten : Ton Hoffers en Heilke Buitelaar
Kerkauto : Martin Luijendijk 680757
Bloemen wegbrengen : Nel Groeneweg

Zondag 19 juli

Voorganger : Mw. P. Jongekrijg, Strijen
Ouderling van dienst : Dhr. J. Blom 653195
Diaken van dienst : Mw. J. Hartenberg
Pianist : Arnoud Hobbel
Paaskaars aansteken : Lucas Timmers
Lector : Welma v.d. Ree
Collecten : 1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. toerusting
Collectanten : Bert Warner en Sofie Timmers
Kindernevendienst : Marijn Timmers en Jordi Leunisse
Kinderoppas : Marlies de Geus
Welkom heten : Bert Warner en Coby Kolf
Kerkauto : Guus Hartenberg 652264
Bloemen wegbrengen : Anneke v.d. Schee

Zondag 26 juli

Voorganger : Ds. mw. C. Biemond Spek, Steenberg
Ouderling van dienst : Dhr. F. Mosselman
Diaken van dienst : Mw. L. Blaak
Pianist : Arnoud Hobbel
Paaskaars aansteken : Joost Luijendijk
Lector : Ina Hobbel
Collecten : 1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. diaconie
Collectanten : Aad Hobbel en
Kindernevendienst : Janina Hobbel en Wendy Prooi
Kinderoppas : Saskia Luijendijk
Welkom heten : Aad Hobbel en Ria Wolfs
Kerkauto : Bert Warner 652197
Bloemen wegbrengen : Lijnje Blaak

Zondag 2 augustus

Voorganger : prop. Mw. N.J. De Vlaming, Zwijndrecht
Ouderling van dienst : Dhr. L. Mosselman 651483
Diaken van dienst : Mw. A. van Velzen
Organist : Aad de Roon
Paaskaars aansteken : nvt
Lector : Arina van Vliet
Collecten : 1e t.b.v. Kerk 2e t.b.v. toerusting



Collectanten : Bert Warner en
Kindernevendienst : nvt
Kinderoppas : nvt
Welkom heten : Bert Warner en Nel Berkman
Kerkauto : Pieter v.d. Meer 651642
Bloemen wegbrengen : Anneke v.d. Schee

Zondag 9 augustus
Voorganger : Ds. J.A Rootselaar, Poortugaal
Ouderling van dienst : Dhr. P. Bloem 655347
Diaken van dienst : Dhr. J. Wolfs
Pianist : Arnoud Hobbel
Paaskaars aansteken : nvt
Lector : Yanick Leunisse
Collecten : 1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. pit
Collectanten : Ronald v.d. Hoek en Eline v.d. Hoek
Kindernevendienst : nvt
Kinderoppas : nvt
Welkom heten : Ronald v.d. Hoek en Frans de Vos
Kerkauto : Ruud Sieben 653767
Bloemen wegbrengen : Tonny Kleibergen

Zondag 16 augustus
Voorganger : Ds. G.H. Offringa, Rijsoord
Ouderling van dienst : Mw. P. v.d Haar 652643
Diaken van dienst : Mw. J. Hartenberg
Organist : Jaap van Gils
Paaskaars : nvt
Lector : Marion Warner
Collecten : 1e t.b.v. Kerk 2e t.b.v. Zomerzending
collectanten : Gerrit de Bes en Annick v.d. Graaf
Kindernevendienst : nvt
Kinderoppas : nvt
Welkom heten : Gerrit de Bes en Joost Kolf
Kerkauto : Martin Luijendijk 680757
Bloemen wegbrengen : Janet Hartenberg

Zondag 23 augustus
Voorganger : Ds. W.Herwijnen, Zwijndrecht
Ouderling van dienst : Dhr. H. Brand 652246
Diaken van dienst : Mw. L. Blaak
Organist : Jaap Dekker
Paaskaars aansteken : Tijmen Luijendijk
Lector : Liske Sieben
Collecten : 1e t.b.v kerk 2 e t.b.v diaconie
Collectanten : Liske Sieben en Jesper Sieben
Kindernevendienst : Judith en Justin van Oeveren
Kinderoppas : Lenny van Velzen
Welkom heten : Liske Sieben en Guus Hartenberg
Kerkauto : Bert Warner 652197
Bloemen wegbrengen : Arina van Vliet

Zondag 30 augustus
Voorganger : Drs. P. M. van Dam, Houten
Ouderling van dienst : Dhr. J. Blom 653195
Diaken van dienst : Mw. A. van Velzen
Organist : Chris Melles



Paaskaars aansteken	: Noah Bloem
Lector	: Hugo Beekman
Collecten	: 1e t.b.v. Kerk 2e t.b.v. eredienst
Collectanten	: Henk van Velzen en Govert Beekman
Kindernevendienst	: Desiree Bloem en Ben v Velzen
Kinderoppas	: Rianne v.d. Hoek
Welkom heten	: Henk van Velzen en Heilke Buitelaar
Kerkauto	: Guus Hartenberg 652264
Bloemen wegbrengen	: Nel Groeneweg

INFORMATIE OVER DE REDACTIE EN DE KERK

Redactie:

Anneke van der Schee
Jack van den Bosch
Wim Kleibergen
Hans Brand

Inleveren kopij bij voorkeur via e-mail naar: driehoek.gk@kerknumansdorp.nl
Sluitingsdatum kopij volgende Driehoek
8 augustus 2015

Belangrijke adressen van de kerk:

internet: www.kerknumansdorp.nl

Predikant: Vacant

Kerkelijk bureau: Dhr. P. Verbaas kb.gk@kerknumansdorp.nl

Scriba: Dhr. J. van den Bosch kerkenraad.gk@kerknumansdorp.nl

HEEFT U IETS TE MELDEN

De kerk leeft graag met u mee. Maar dat kan alleen als wij op de hoogte zijn. Hebt u iets te melden geef het a.u.b. door.