

De DRIEHOEK

Contactblad

Gereformeerde kerk

Numansdorp





D e D R I E H O E K

Contactblad van de

Gereformeerde kerk Numansdorp

Verschijnt vier keer per jaar voor de leden en andere belangstellenden

Inhoudsopgave:

- 1 Inhoudsopgave
- 2 Van de Redactie
- 3 Van de predikant
- 3 Een gebed zoals alleen Toon Hermans dat kon
- 4 In memoriam Barth Vos
- 5 In memoriam Jaap leeuwenburgh
- 6 In memoriam Anneke Brand
- 7 Nieuw: FOEG
- 7 Even voorstellen
- 8 ZWO
- 12 16+ groep : @CHURCH
- 13 Catechese 12-16 jaar
- 14 Kleurplaat
- 15 Beeld en geluid uit de kerk via internet
- 15 Financiële situatie gereformeerde kerk Numansdorp
- 19 Erfstellingen & Legaten
- 20 Samenvatting Kerkenraadsvergadering 16 spet. 2015
- 22 De meesterdromer
- 24 Geloof je nog?
- 24 Psalm of lied?
- 27 Boekbeschrijving
- 28 Puzzel
- 28 Kerkelijk Bureau / Mutaties
- 29 Rooster kerkdiensten
- 33 Oplossing puzzel
- 34 Informatie over redactie en kerk
- 34 Heeft u nog iets te melden

**Kopij voor de volgende Driehoek kunt u inleveren tot uiterlijk:
23 januari 2016**

Inleveren bij:

Per e-mail of bij de redactieleden

E-mail adres: driehoek.gk@kerknumansdorp.nl



VAN DE REDACTIE

Beste lezers van de Driehoek,

Opnieuw ligt er een Driehoek voor u en zijn we bijna weer een jaar verder. Een jaar waarin opnieuw veel is gebeurd. Drie keer staat er een In Memoriam bericht in deze Driehoek. Als gemeente hebben we mee geleefd met ziekte en overlijden van één van ons.

En dan maakt het niet uit hoe oud iemand is, er blijft een lege stoel achter en dat maakt ieder overlijden triest.

Belangrijk dat we als gemeente mee blijven leven met de familie van Barth Vos, Jaap Leeuwenburgh en Anneke Brand.

Maar er is meer te lezen. Wim Kleibergen stelt zich voor, benieuwd naar wat u nog niet van hem weet? Gauw lezen dan.

Er staat een stukje in over FOEG, wat dat is? De letters staan voor Film, Ontmoeten, Eten en Gezellig. Één middag hebben we gehad, er volgen er meer, het was erg gezellig.

Verder van de ZWO, de catechese en de nieuw opgezette @Church voor 16+.

Ook komt u weer berichten tegen van de landelijke kerk, en van onze eigen kerkenraad. En in deze Driehoek voor de 1^{ste} keer een bijdragen van de nieuwe dominee, Elzo Bijl.

Gedichten mogen in de bijna kersttijd zeker niet worden vergeten.

Kortom voor elk wat wils en zeker de moeite waard om te lezen. We wensen u veel leesplezier en als u iets mist of anders wil hebben laat het ons maar weten.

Ook als u het een fijn blad vindt om te lezen.

Goede dagen gewenst, door de redactie.

De Redactie

HET EEUWIGE LICHT

Het gaat komen, het eeuwige licht
om ons leven weer bij te schijnen,
warme gloed voor het evenwicht.
Vier dus allen de komst van het licht.

Na het duister dat is geweest
komt een eind aan de donkere tijden,
na het duister dat is geweest.
Vier dus allen dit stralende feest.

Het gaat komen, het eeuwige licht
om ons leven weer bij te schijnen,
warme gloed voor het evenwicht.
Vier dus allen de komst van het licht.

't Duurde lang voor de sombere geest.
't Leek of alles zo zwart zou blijven.
Maar die tijden zijn nu geweest.
Vier dus allen dit stralende feest.

Het gaat komen, het eeuwige licht
om ons leven weer bij te schijnen,
warme gloed voor het evenwicht.
Vier dus allen de komst van het licht.

Uit: het Boekje Licht Van: Coot van Doesburgh



VAN DE PREDIKANT

Het is voor mij een bijzonder moment om voor de eerste keer te mogen schrijven in de Driehoek. Toen eenmaal duidelijk was dat de Hoeksteenkerk en ondergetekende met elkaar in zee zouden gaan heb ik ook uitgekeken naar het moment dat ik voor de eerste keer voor de Driehoek zou kunnen schrijven. Het verheugt me dat het nu zover is gekomen.

In de intrededienst was voor mij een onvergetelijke ervaring waar ik alle betrokkenen dankbaar voor ben. Bij de voorbereiding hebben we er nadrukkelijk voor gekozen om mijn verbintenis aan de Hoeksteenkerk interactief te laten zijn. Wonderschoon was het om bij het doopvont en de wijnbeker erbij bepaald te worden dat het bedienen van de sacramenten tot de kern behoort van de verbondenheid van gemeente en predikant. Ook de Bijbel die aan mij werd toevertrouwd, het licht van de Paaskaars en de sleutels naar het hart van de mensen spraken ieder voor zich hun eigen tekentaal en in het verbonden worden met de Hoeksteenkerk. De prachtig versierde stenen die de kinderen ons gaven, als symbool van het bouwen en het cement tussen die stenen was prachtig om mee te mogen maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat we de komende jaren op een heel prettige en warme manier zullen mogen samenwerken en samenleven, om zo met elkaar samen een levende en bruisende kerk te kunnen zijn. De aankomende tijd gaan we de adventstijd en kerstmis tegemoet. Dat het maar een verwachtingsvolle tijd zal mogen zijn.

Een hartelijke groet aan u en jullie allen. Ds. Elzo Bijl

EEN GEBED ZOALS ALLEEN TOON HERMANS DAT KON

*Heer, ik bid u, laat mij u tegenkomen
in de gewone alle daagse menselijke dingen
in een handdruk, een glimlach.
In een liefkozing of een traan.
In de kleine dingen om mij heen
en op elk ogenblik van de dag.*

**IN MEMORIAM****BARTHOLOMEÛS TEUNIS (BARTH) VOS**
Overleden 21 oktober 2015

Op dinsdag 27 oktober namen we afscheid van Barth Vos, sinds 4 mei 1985 weduwnaar van Anny Vos-Ewijk. Bartholomeüs Teunis Vos, werd geboren op 16 augustus 1930 in Zuid-Beijerland en overleed omringd door zijn kinderen en schoonkinderen op woensdag 21 oktober in de Buitensluis te Numansdorp.

'Toegewijd en gedreven' staat er boven de kaart en dat typeert hem treffend als man, vader en opa, in zijn werk en als vrijwilliger. Zijn loopbaan begon in de kapperszaak van zijn vader, maar werd na enkele jaren voortgezet in het bankwezen tot aan zijn pensioen. Op vele terreinen was hij maatschappelijk actief, zeker ook in de kerk, op de achtergrond met hand- en spandiensten en op de voorgrond als organist. Een halve eeuw heeft hij het kerkorgel bespeeld. Voor dit alles is hij benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

Hij was altijd bereid en van goede zin om zich voor iets of iemand in te zetten. Zolang hij de mogelijkheden daartoe had is het zo geweest. De laatste jaren verzwakte hij lichamelijk en geestelijk totdat hij echt op was. Zoals op de rouwkaart verwoord: *Toen God zag dat de weg te lang was, de berg te hoog en het ademen te zwaar werd, legde Hij zijn armen om hem heen en zei: 'Het is goed zo'.*

Met deze gedachte hebben we afscheid genomen in een dienst met woorden, beelden en klanken. We hoorden van zijn levensloop, zagen beelden uit zijn leven en daarbij klonk mooie muziek. Veel heeft hij betekend voor anderen en anderen wederzijds voor hem. Hij was een familie- en gezelschapsmens. Hij was de derde in een gezin van vier broers en met zijn vrouw kreeg hij een dochter en drie zonen. Alle kinderen trouwden en er werden 12 kleinkinderen geboren en 4 achterkleinkinderen. Daar was hij heel rijk mee en genoot hij zichtbaar van.

We hebben psalm 150 gelezen en gezongen. 'Zing voor God en maak muziek en dank God met alle instrumenten.' De psalm is een en al vreugde om het leven en dankbaarheid daarvoor. Zo stond Barth Vos in het leven. Positief gestemd, een levensgenieter met een gulle lach en een gulle hand en vol goede moed. Veel heeft hij meegemaakt, vreugde en verdriet, maar in de boventoon had hij het leven lief.

In de kerk waar hij kind aan huis was hebben we afscheid genomen. Talloze malen heeft hij de woorden gehoord van bemoediging en groet. 'Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die niet loslaat het werk van zijn handen, maar trouw is in eeuwigheid.' In de kerk en traditie waarin hij was opgegroeid voelde hij zich thuis en hij hield zich vast aan zijn Godsvertrouwen van huis uit.

Zo hebben wij Barth Vos uit handen gegeven. We hebben zijn lichaam neergelegd in de aarde op de begraafplaats aan de Hallinxweg in vertrouwen op God, bij wie de bron van ons leven is en de gedachtenis van onze namen. We wensen familie en vrienden sterkte toe en nabijheid van God en mensen.

Ds. Hilde van der Zwaag-Visscher, Gendringen



IN MEMORIAM

JAAP (JACOB) LEEUWENBURGH Overleden 22 oktober 2015

Jaap is geboren op 1 september 1940 en overleden op 22 oktober 2015. Zijn gehele leven heeft hij gewoond in Numansdorp, de eerste 30 jaar bij zijn ouders en broer Pleun.

Hij verdiende zijn boterham als elektricien, eerst bij Roelofs, de gemeente Rotterdam en nog enkele korte baantjes, tot hij bij de Melkfabriek in de Havenstraat begon, tot de brand heeft hij daar gewerkt en na de brand is hij de startmotoren in gegaan bij Terlouw in Klaaswaal.

Zijn beroep zorgde ervoor dat hij ook `s avonds en in het weekend "bij" kon klussen.

Wat hem goed van pas kwam toen hij in 1971 de jonge weduwe Froukje Hagendoorn trouwde en er gelijk 4 kinderen bij kreeg.

Het jonge gezin kwam niks tekort, daar zorgde hij wel voor.

Alleen op dinsdagavond was hij niet thuis, dan zong hij bij Zanglust, de enige hobby die hij in die tijd had.

Toen hij klaar gewerkt was, kwam daar het fietsen bij, vele kilometers heeft hij afgelegd en er was geen natuurgebied in de buurt waar hij de weg niet wist.

In de kerk was hij niet zo'n voorop looper, had je iets voor hem te doen dan deed hij het, maar een stoel op de voorste rij was het laatste waar hij op zat te wachten.

Toch was zijn stoel op de voorlaatste rij, naast zijn broer, bijna altijd bezet. Jaap ging al vanaf zijn jongste jeugd en tot de voorlaatste week trouw naar de kerk.

De laatste week voelde hij zich niet zo lekker en zei hij tegen zijn vrouw: ik sla een weekje over... Dat weekje is 10 dagen geworden want woensdag 28 oktober j.l. was hij voor het laatst in de kerk en stond hij helemaal vooraan.

Velen hebben hem de laatste eer gebracht. Voor hem had dat niet hoeven, maar wij als familie vonden het heel fijn dat er zoveel mensen waren.

Hij hield niet van al die poespas...

Een oom verwoorde het zo: *Hij was een groot man in simpele dingen.*

Maar deze man is niet meer, zijn hemelse vader heeft hem thuisgehaald.

Boven de rouwkaart stond: "Maar ik vertrouw op U, o Here, mijn tijden zijn in uw hand". Een tekst waar hij voor de volle 100% achter stond.

Wij moeten nu verder zonder hem, maar hij heeft een onuitwisbare indruk achter gelaten bij velen.

Welma van der Ree



IN MEMORIAM

ANNEKE BRAND Overleden 31 oktober 2015

Op zaterdagavond 31 oktober is op 66 jarige leeftijd Anneke Brand – Plaisier overleden. Bovenaan de rouwkaart staan woorden uit Psalm 121: Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Anneke heeft deze woorden gekozen en het kenmerkt haar. Anneke wist het: haar hulp kwam van de Heer. Zij wist dat zij niet alleen ging. Zo ook tijdens de vakantiecampen voor de jeugd waarin zij volop genoot en ook in vertrouwen genomen werd door de jongeren wanneer zij bij hen in de tent kwam zitten. Zij wist wij staan er niet alleen voor. Er is een God die met ons en deze jongeren meetrekt. Anneke heeft tijdens de ziekte, die steeds weer terug kwam en meer en meer van haar vroeg, die God en Zijn hulp ervaren. Anneke sprak er open over en getuigde hier van. De ziekte die 17 jaar geleden op haar pad kwam heeft haar niet klein gekregen. Optimistisch, vrolijk met geestkracht ging zij door in de overtuiging dat de wachter niet slaapt. Zij ging de weg met God. In het vertrouwen dat Hij haar zou helpen om staande te blijven. God heeft haar eigenheid bewaard, te midden van verdriet en bedreiging verloor zij zichzelf en haar geloof niet. Zij behield het vertrouwen om op Hem terug te kunnen vallen. Anneke wist dat de hulp van God ook komt van de mensen die haar te hulp komen. De liefdevolle zorg van Hans, Marcel, Wendy en Sandra bezag zij in dit licht. Kracht en inspiratie haalde zij zeker ook uit de bemoedigende kaarten, woorden, bezoeken, bloemen vanuit de gemeente. Tot op het laatst wilde zij die mensen om haar heen. Verbonden met velen was het moeilijk om los te laten. Anneke is vertrouwend op haar hulp van de Heer heengegaan.

Op vrijdag 6 november 2015 hebben wij haar herdacht in de dienst van Woord en gebed. Aansluitend hebben wij haar lichaam te ruste gelegd in het vertrouwen dat Anneke verder mag leven in Zijn Eeuwig Licht. Zij mag verder leven in Zijn geborgenheid. Wij bidden dat Anneke mag voort leven in de harten van Hans, Marcel, Wendy en Sandra. Dat allen die van haar hielden het verhaal van haar leven mogen meedragen en doorvertellen wat zij voor hen heeft betekent.

God geef haar man en kinderen geborgenheid, troost en de nabijheid van mensen en van U.

Marjo den Bakker en Petra Jongekrijg- van Dongen



NIEUW: FOEG

FOEG staat voor Film Ontmoeting Eten en Gezelligheid.

Op zaterdagmiddag 7 november was de eerste FOEG in 'De Hoeksteen'. Na de kennismaking onder het genot van koffie en thee met een bonbon zat de sfeer er al goed in.

Op woensdag 30 december vertonen we de animatiefilm.

FOEG woensdag 30 december in 'De Hoeksteen' om 17.00 uur met inloop vanaf 16.30 uur. Na de film eten we samen met daarbij alle tijd voor ontmoeting en een praatje.

Als u/ jij zin hebt in een gezellige middag weet dan dat je WELKOM bent!

Een vrijwillige bijdrage is vanwege die licentie altijd welkom.

Voor meer informatie of met vragen (ook over vervoer) Petra Jongekrijg 06- 55 77 69 53 of Petra van der Haar 0186-65 36 43.

EVEN VOORSTELLEN

Wim Kleibergen.

Mijn doopnaam is Willem Kleibergen, vernoemd naar een tante die de oudste zus was van mijn vader. In de gewone omgang word ik Wim genoemd. Ik ben getrouwd met Tonny.

Ik ben geboren in Rhoon en opgegroeid in Rotterdam-Charlois. Mijn ouders waren Nederlands Hervormd en ik dus ook. Onze kerk was de Oude Kerk te Charlois. In mijn jeugd ging ik op de jongensvereniging (de CJMV Timotheüs). Na mijn militaire dienst tijd heb ik Tonny leren kennen waarmee ik in 1967 trouwde.

In 1971 verhuisden we naar Numansdorp. Daar zijn onze beide dochters geboren, Jantien en Hilda. Later kwamen ook nog kleinkinderen.

Onze kerk in Numansdorp werd toen de Dorpskerk. Tonny is daar vele jaren aan de zondagsschool verbonden geweest. Ik heb af en toe wat vrijwilligerswerk in deze kerk verricht. Zoals meegeholpen met het bouwen van de Voorhof. Een klus die met heel veel vrijwilligerswerk tot stand kwam. En met heel veel bedoel ik echt heel veel.

Van de Dorpskerk vervreemden we steeds meer. Ergens rond 1995 vond vooral Tonny dat we het geloof niet los moesten laten. Wij besloten om eens te kijken hoe het in de Hoeksteen zou bevallen. Tijdens onze eerste kerkdienst die we bijwoonde wisten we al dat we ons hier thuis zouden voelen. Dus lieten we ons overschrijven en zodoende kerken we al vele jaren in de Hoeksteen.



Voordat we in 1971 verhuisden naar Numansdorp werkte ik al jaren in Rotterdam. Ik werkte bij een bedrijf in Aandrijftechniek. Alles wat beweegt heeft iets nodig om het in beweging te brengen en te houden en dat wordt gedaan met een aandrijving. Wij waren gespecialiseerd om installaties te laten bewegen en dan vooral industriële installaties. Maar ook in pretparken kom je heel veel aandrijvingen tegen. Zo ook bij de bagage afhandeling op vliegvelden. Deze zijn goed voor heel veel aandrijvingen. Bij dit bedrijf ben ik blijven werken tot aan mijn pre-vut. Dat is alweer 13 jaar geleden.

Sinds die 13 jaar heb ik me ingezet als vrijwilliger op vele plaatsen, zoals:

- Op scholen techniekles geven aan de groepen 5 t/m 8. Ze kregen dan een korte theorieles over enkele technische onderwerpen en de rest van de ochtend mochten ze knutselen.
- Bij het Hoeksche Waard Landschap heb ik 10 jaar een natuurles gegeven aan alle groepen van de basisschool. Dit deden we meestal in het Veerbos.
- Actief geweest in de Seifhennersdorf-commissie totdat deze opgeheven werd. Deze commissie onderhield het contact tussen de Numansdorpse kerken en de kerk in Seifhennersdorf welke in de DDR lag, het huidige oosten van Duitsland.
- Ouderling geweest.
- Stadsgids geweest in Willemstad en nu ben ik gids in het Fort Buitensluis.

Hobby's

Diverse hobby's heb ik. Eén daarvan is Geocaching. Dit doe ik samen met Tonny. Geocaching is een moderne versie van schatzoeken. Op internet kan je kijken waar de caches (schatten) verstopt liggen en dan kan je middels een GPS proberen de cache te vinden. Je noteert dan je naam in een logboekje en eventueel ruil je voorwerpen die in de schatkist zitten. Op internet meld je daarna dat je de schat gevonden hebt. Op deze manier kom je op heel veel interessante plaatsen. Wereldwijd zijn er ruim 2,5 miljoen caches verstopt in heel veel landen van de wereld. In de Hoeksche Waard liggen er meer dan 100!

Wat doe ik nu binnen de kerk?

- Samen met Priscilla de Regt maak ik het weekbericht. Zij de ene maand en ik de andere.
- Ik maak deel uit van de redactie van de Driehoek. Of het mooi en leesbaar blad is hoop ik, maar dat kunnen jullie als lezer beter beoordelen.
- Verder druk ik de Driehoek af en bij toerbeurt de weekbrieven.
- Met klusdagen probeer ik mijn steentje bij te dragen.
- Vrijwilliger bij de weeksluitingen in de Buitensluis.

In het lijstje vrijwilligerswerk gaf ik een 5 tal taken aan die ik vervulde. Sinds ik gestopt ben met werken zijn het er wel meer geweest. Sommige taken doe ik niet zo lang en andere veel langer, maar meestal kriebelt het na een aantal jaar. Dan stop ik er mee en komt er vlot genoeg weer iets anders voor in de plaats. Welke taken nog in het verschiet liggen weet ik niet en ik laat me maar verrassen.

In de volgende Driehoek mag in deze rubriek schrijven.

Met vriendelijke groet,
Wim Kleibergen



ZWO

Terugblik

Zoals ieder jaar willen wij nog even terugblikken op de activiteiten van de ZWO in het afgelopen jaar.

Met uw steun en bijdragen hebben wij weer de volgende stichtingen met een gift kunnen ondersteunen:

- Stichting Nieuwe Generatie Brasil (Kansarme kinderen)
- Victory4all (Dagopvang voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking)
- Margriet en Bas Roubos (Weeshuis ,India)
- Stichting "Zie de mens" (Roemenië)
- Stichting Hulp Vervolgde Christenen (Nepal)
- Vele kleine projecten van Kerk in Actie

Ook komend jaar willen wij, met uw hulp, weer vele stichtingen en acties van Kerk in Actie ondersteunen. Ook gaan wij weer door met het verzamelen van postzegels, ansichtkaarten en gebruikte mobieltjes.

Een muntje, een collectebon.....iedere zondag doen wij een duit in het collectezakje. De ene keer bewust een mooi bedrag, de andere keer het laatste muntje dat toevallig nog in de portemonnee zit. Hoe groot of klein ook, iedere bijdrage telt, want met al die giften samen kunnen we projecten van kerken in binnen- en buitenland mogelijk maken. Hieronder vindt u de collecten voor het werk van zending en werelddiaconaat in 2016

- 7 februari: collecte werelddiaconaat -betere voedselvoorziening door duurzame landbouw in Indonesië
- 21 februari: collecte voorjaarszendingsweek- een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen in India
- 20 maart: collecte werelddiaconaat- een beter inkomen voor Ghanese boerinnen
- 15 mei: collecte zending Pinksteren-meer jongeren in Rwandese kerk
- 5 juni: collecte werelddiaconaat-hulp aan slachtoffers seksueel geweld
- 14 augustus: collecte zending-onderwijs voor lekenpredikanten op Indonesisch eiland Nias
- 16 oktober: collecte werelddiaconaat Wereldvoedseldag-verbeteren voedsel productie in afgelegen bergdorpen Nepal
- 30 oktober: collecte werelddiaconaat Hervormingsdag-Christenen en moslims werken samen aan ontwikkeling in Nigeriaanse dorpen
- 6 november: collecte najaarszending- werken aan vrede en verzoening in het door geweld verscheurde Colombia

De Herders

*Ze gingen samen door de nacht,
ontsteld, verwonderd en verward.
De eng'len woorden hun gebracht
brandden als fakkels in hun hart,*

*Ze hadden ook geen kind verwacht,
geen stal, zo armelijk, zo grauw.
Ze hadden aan een vorst gedacht*



die Israël verlossen zou.

*Maar als zij bij de kribbe staan
legt zich de onrust in hen neer.
En voor zij aanstonds verder gaan
buigen zij restloos voor hun Heer.*

*Want hij die door de Geest geleid
de weg mag vinden naar het Kind
vindt onverwacht zichzelf bereid
een weg te gaan die hem niet zint.*

*Die knielt bij kribbe en bij kruis,
bij 't open graf, en voor de troon.
Maar d'eerste stap naar 't Vaderhuis
voert naar de kribbe van Gods Zoon.*

Laat de aarde het u vertellen

De zwijgende maar machtige boodschap van planten in het land van de Bijbel

De wijnstok

Geen plant wordt in de Bijbel zo vaak genoemd als de wijnstok en zijn vrucht, de druif, alsook de producten ervan: de wijn en de rozijn (de gedroogde druif) In de tijd van de Bijbel werden de ranken niet vastgebonden aan leilatten, zoals men tegenwoordig doet. Men liet een grote wortelstok doorgroeien en vanuit deze stam ontwikkelden zich de ranken, die zich verspreidden op de grond. Veel wijnbergen met deze soort wijnstokken bevinden zich nu nog in Hebron, dat in de buurt van het dal Eskol ligt (Num.13:23) De wijnstok heeft veel zorg nodig. Vroeg in het jaar wordt de grond bemest en gewied. Maar een van de belangrijkste dingen is het snoeien. Dit wordt meestal gedaan tegen het eind van de winter, als de wijnstok nog rust. Het snoeien vereist veel vaardigheid. De landman moet weten welke ranken verwijderd moeten worden en welke moeten blijven zitten, zodat de sappen van de wijnstok goed gebruikt worden. Zonder snoeien komt er geen goede oogst. De Bijbel noemt verschillende kenmerken van de wijnstok, en maakt daarop geestelijke toepassingen.

1. De wijnstok is er alleen om de vruchten. We lezen niet in de Bijbel dat de wijnstok voor iets anders gebruikt werd. Ook het hout van de wijnstok heeft geen waarde (Ezech.15:1-8). Hier is het hout van de wijnstok een beeld van Jeruzalem, de onnutte wijnstok, die geen vrucht voor God voortbracht en waarvan het hout waardeloos is.

2. De wijnstok moet gesnoeid worden om vrucht voort te brengen. Het snoeien is een uitdrukking van de voortdurende zorg die de landman voor de wijnstok heeft. In Jesaja 5:6 staat dat Israël, de onnutte wijnstok, niet meer gesnoeid wordt, als oordeel van God.

3. De wijnstok heeft bescherming nodig. Daarom was er om de wijngaard een muur. In Jesaja 5 staat dat de muur van de wijngaard Israël wordt doorbroken (vs.5). Het gevolg is dat de wijngaard vertrapt wordt. Ook volgens Psalm 80:13,14 zijn de muren van de 'wijngaard' Israël doorbroken, wat verschrikkelijke gevolgen heeft.



4. De wijnstok en de vijgenboom worden vaak samen genoemd. In het Vrederijk zullen de mensen 'zitten een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom' (1 Kon.4:25; Micha 4:4). Beide brengen ongeveer tegelijk vrucht voort, in de nazomer.

5. De druivenoogst en de daarbij gebruikte wijnpersbak worden in de Bijbel ook gebruikt als een beeld van het oordeel van God (Joel 3:13; Openb. 14:18-20)

In de volgende Driehoek deel 2 van de wijnstok

Zijn Volk op weg naar Morgen

*Wanneer je als Petrus de golven voelt breken
omdat je geloof door de twijfel verdwijnt,
of evenals Job met de puinhoop blijft zitten;
de duivel je leven tot wanhoop verkleint....*

*Wanneer je uit woede je vuisten wilt heffen
om evenals Ezau je naaste te slaan,
of zoals eens Petrus de haan ook hoort kraaien
omdat je niet langer met Hem om wilt gaan,*

*Wanneer je als Jezus het Kruis niet kunt dragen
of evenals Thomas vol ongeloof bent,
of dat cellen woekr'end je lichaam afbreken,
zodat je in 't leven geen toekomst meer kent;*

*Luister dan naar Hem die riep
en belooft te blijven zorgen
voor zijn Volk op weg naar Morgen
in een wereld die Hij schiep.*

De ZWO dankt u weer hartelijk voor de steun die we ook dit jaar weer van u mochten ontvangen. Wij rekenen ook komend jaar weer op u. Wij wensen u allen gezegende kerstdagen en een gezond 2016

Namens de ZWO-commissie
Ton Hoffers

DE ZIN VAN.....

Er zijn maar twee dagen in het jaar waarop men helemaal niets kan doen
De ene is gisteren en de andere is morgen
Dit betekent..... dat vandaag de juiste dag is
om te geloven, lief te hebben en te leven.

Dalai Lama



16+ GROEP: @CHURCH

Op vrijdagavond 16 oktober hebben wij samen met een aantal jongeren gegeten en gesproken. In totaal zijn er nu 6 jongeren vanuit Numansdorp en Strijen die samen echt met geloof bezig willen zijn. Graag willen zij in een bijeenkomst serieus, ontspannen en vooral gezellig met elkaar aan de slag gaan. De zondagmorgen blijkt voor deze jongeren de meest geschikt tijd om bij elkaar te komen. De één werkt op vrijdagavond en de ander op zaterdag. De zondag heeft daardoor de voorkeur. De groep heeft zichzelf @church genoemd.

De jongeren die wij gesproken hebben willen graag verder met elkaar maar..... zouden het heel leuk, gezellig etc. vinden wanneer er vanuit andere dorpen ook jonge mensen komen aansluiten! Wij doen ons uiterste best om deze 16+ groep onder de aandacht te brengen van andere PKN kerken in Hoekse Waard Oost. En hopen en bidden met de jongeren mee dat anderen bij deze groep aansluiten. 6-8 jongeren bij elkaar is een groep maar nog wel een kwetsbare groep. Ook hier geldt: hoe meer zielen hoe meer vreugd. Toch stemt het ons zeker hoopvol om met deze jongeren aan de slag te gaan en in gesprek te zijn.

Zondag 15 november om 10.00 uur in 'De Voorhof' was de eerste @Church. Wij hadden een inhoudelijke deel voorbereid over het thema discriminatie. Door de gebeurtenissen van vrijdag 13 november in Parijs kwam dit thema in een geheel ander licht te staan. In @church hebben we alle ruimte gegeven om over deze vreselijke daden en de gevolgen in gesprek te gaan. Ook zijn we bij onszelf te rade gegaan hoe snel wij zelf oordelen en hoe we aan onze overtuigingen komen en vasthouden. We hebben aan de hand van een plattegrond van de Hoekse Waard naar onze eigen leefomgeving gekeken. Zijn er groepen mensen die buitengesloten worden op bepaalde gronden en wat kunnen wij daaraan/daartegen doen? We lazen in de bijbel en werden stil om onze gebeden uit te spreken. Voor we het wisten was het twaalf uur. Twee uur @Church is zo om!

Alle jongeren tussen 16+ en begin 20 jaar zijn uitgenodigd en dus welkom om bij de volgende @Church aan te schuiven. Ook dan beginnen we met ontbijt om 10 uur. Voor deze @Church op 13 december is Rianne de Geus (JOP werker) uitgenodigd. Zij zal het Challenge 16+ programma uitleggen en zo mogelijk afspraken met de hele groep maken om een uitdaging voor jezelf, voor de ander maar vooral samen aan te gaan. Nieuwsgierig geworden? Kom zondag 13 december naar @Church om 10 uur. Waar?? Dat weten we nog niet, zodra wij onderdak hebben gevonden dan laten wij dat weten via de groepsapp en het weekbericht. Breng vooral je vriend(inn)en mee! Breng je iemand mee dan graag even een berichtje naar ons ivm met de inkopen voor het ontbijt!

Anneke van der Schee 06- 11 25 63 10 en Petra Jongekrijg 06- 55 77 69 5



CATECHESE 12-16 JAAR

Met een gezellig groepje van 11 jongeren tussen 12 en 16 jaar zijn we in oktober aan het catecheseseizoen begonnen. Wij zijn begonnen met het thema: Bible basics De jongeren hebben elkaar geïnterviewd over hun favoriete boek en vervolgens stonden we met een quiz en een puzzel stil bij de vraag: wat is de Bijbel voor een boek? Ook hebben we nagedacht over de vraag of de Bijbel 'waar' is en wat dat eigenlijk wil zeggen. Dit aan de hand van een nieuwsbericht dat vanuit verschillende perspectieven wordt verteld. De verschillende auteurs hebben een andere achtergrond en een ander doel met het schrijven van de tekst. Zo hebben we ook naar de twee versies van het Bijbelse scheppingsverhaal gekeken. De jongeren konden ontdekken dat de Bijbels waarheid soms dieper ligt dan je op het eerste gezicht zou kunnen denken. De catecheseavonden in november draaide om het thema: Wie inspireert jou? Wie zijn aansprekende inspirerende figuren, uit de hedendaagse cultuur en uit de Bijbel. Bij inspiratie gaat het om twee aspecten: dat je jezelf lief hebt én dat je je naaste lief hebt. Christelijke inspiratie is een combinatie van deze twee aspecten. God houdt van alle mensen, dus heb jezelf lief én de ander! Dat betekent ook dat je iets van je eigen tijd, geld of inzet kunt geven aan een ander die dat nodig heeft. Op die manier word je zelf een inspirerend mens voor anderen. Verrassend was het dat de jongeren ons er op wezen dat dit principe in veel reclames op televisie terug te vinden is. Zo leren wij van elkaar. Tijdens dit schrijven zijn wij in voorbereiding op de catecheseavond van 9 december. De jongeren gaan op deze avond in groepjes op stap. Per groepje schuiven zij aan tafel aan om op het gastvrije adres tijdens het eten in gesprek te komen over inspirerende figuren. Met alle jongeren en alle gastgezinnen sluiten wij de avond gezamenlijk af met het eten van een toetje op Bizetstraat 61. Wij hopen terug te kunnen kijken op een gezellig, leerzame en vooral ook inspirerende avond voor iedereen.

In de komende periode, begin 2016 hebben wij ook weer boeiende thema's op het programma staan. Zo besteden wij in februari en maart aandacht aan de stille week. Hierover in de volgende Driehoek meer. Mocht u/jij het leuk vinden om met ons deze gezellige groep jongeren te begeleiden en zelf ook leerzame avonden te beleven. Neem dan even contact op met één van ons. Wilt u eerst meer informatie aarzel niet en laat het ons weten want wij kunnen wel versterking in ons team gebruiken!

Namens Catecheseteam
Anneke van der Schee en Petra Jongekrijg



KLEURPLAAT





BEELD EN GELUID UIT DE KERK VIA INTERNET

Al jaren kennen we de kerktelefoon, eigenlijk is deze naam niet helemaal correct, een kerkdienst beluisteren gaat al enkele jaren via het internet met een Lucas ontvanger.

Sinds oktober hebben we er een 2e mogelijkheid bij, namelijk beeld en geluid van de kerkdiensten via internet. Dit kan via uw computer, laptop, Tablet (Android of Apple) en via uw smartphone. Ook kunt u met een Apple TV of een chromecast uw beeld en geluid streamen naar uw TV.

Om de uitzendingen te bekijken moet u inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze kunt u zelf aanmaken via Kerkdienstgemist.nl door vervolgens te klikken op Registreren. U krijgt van ons daarna een bevestiging. U kunt dan inloggen en vervolgens live en/of achteraf de uitzendingen bekijken. We hebben sinds kort ook een videomixer, deze mixt de beelden van de beamer met de camera beelden, u kunt dan alles duidelijk meelesen wat de kerkgangers ook te zien krijgen en met de camera wordt alles weergegeven wat er op het podium gebeurt. In het kader van de privacy proberen we te voorkomen dat bijv. de kinderen die naar de kindernevendienst gaan in beeld komen.

Het beamteam heeft hiermee extra werk gekregen. Om te zorgen dat het beamen tijdens de kerkdienst goed blijft lopen, zijn we nu jongeren aan het werven en opleiden om de camera en videomixer te bedienen.

Mocht u vragen hebben neem dan contact op via info.gk@kerknumansdorp.nl of met mij.

Jan Blom.

FINANCIËLE SITUATIE GEREFORMEERDE KERK NUMANSDORP

Baten en lasten: schatting 2015 en begroting 2016

De geschatte inkomsten voor het jaar 2015 worden geraamd op ongeveer hetzelfde niveau als voorheen. We zijn echter verheugd te kunnen melden dat er een legaat van € 25.000 is ontvangen begin 2015. Na uitgebreid overleg in de kerkenraad en in het College van kerkrentmeesters is er besloten dit bedrag voornamelijk te bestemmen voor de gemeenteopbouw mbt jeugd en Jongerenwerk. Een bedrag van € 2000 is aan het herinrichtingsfonds toegevoegd. De andere inkomsten zijn redelijk stabiel. Hierbij moet worden aangetekend dat de collecte inkomsten uit de kerkdiensten aan het verminderen zijn.

De kosten zijn, zoals gemeld, aanzienlijk lager door het ontbreken van het predikantstraktement gedurende de eerste 10 maanden van 2015. Nu ds Elzo Bijl is bevestigd per 1 november 2015 wordt de situatie weer zoals voorheen. De andere kosten in 2015 blijven op ongeveer hetzelfde niveau.



Het exploitatiesaldo van 2015 zal dus zeker positief uitvallen met een overschot van ong € 16.000, een bedrag dat we de komende jaren hard nodig zullen hebben om de geplande tekorten enigszins te kunnen compenseren!

In 2016 verwachten we een stabilisatie van de inkomsten zowel als van de uitgaven, maar wel een volledig jaar met een 50% predikantstraktement. De kosten voor de pastoraal werker worden gefinancierd uit het fonds Gemeenteopbouw.

Voor 2016 betekent dit een exploitatie tekort van ruim € 7300!

Eind 2014 zijn er acties gestart voor de herinrichting van de bijruimten. Een gedeelte van deze herinrichting kan uit de opgebouwde Onderhoudsreserve worden gefinancierd, maar de rest zal uit het Herinrichtingsfonds dienen te worden betaald. Dit fonds zal worden gevuld met de actie opbrengsten.

De zeer grote inzet van de vrijwilligers is essentieel voor ons kerkenwerk. Zeer zeker ook in het klein en groot onderhoud van ons gebouw en de bijbehorende installaties. Zoals ieder jaar ook nu weer: onze hartelijke dank!

Balans situatie per eind van het jaar.

Het kapitaal zal in 2015 toenemen met hetzelfde bedrag als het geschatte jaaroverschot en zal ong € 363.000 bedragen. De reserves zijn toegenomen in 2015 door de toevoeging van het legaat met de bestemming Gemeente opbouw. Echter in 2016 zullen zowel het kapitaal als de reserves terug gaan lopen. Het exploitatie tekort zal het kapitaal doen dalen naar € 355.000, terwijl de reserves worden gebruikt voor de afgesproken zaken zoals onderhoud en jeugdwerk.

Financiële reserves zijn nodig!

Aan de financiële positie van onze kerk wordt ieder jaar na 2015 iets afgeknabbeld, dat is geen ideale situatie. De verwachtingen voor de jaren na 2015 laat zien dat we met tekorten zullen kampen tenzij iedereen in onze kerk er een schepje bovenop doet. Deze jaarlijkse toekomstige tekorten die zich voordoen kunnen alleen worden verminderd door minder uit te geven, hogere vrijwillige bijdragen (VVB), hogere collecte opbrengsten en giften/legaten van alle gemeenteleden!

Ook zullen we meer de aandacht gaan vestigen op de fiscale voordelen van giften en de mogelijkheden van legaten.

Conclusie:

We verwachten voor de toekomst een jaarlijks tekort op de exploitatie. Het huidige vermogen en de interest inkomsten hiervan zijn belangrijk voor de exploitatie. Een strak financieel beleid in combinatie met speciale acties om bepaalde extra activiteiten te financieren zal hard nodig zijn.

College van Kerkrentmeesters.



Balans Gereformeerde Kerk Numansdorp per 31 december					
	2016	2015 12 mnd	2015 8 mnd	2014	2013
Activa	Begroot	schatting	werkelijk	werkelijk	werkelijk
	€	€	€	€	€
<u>Vastgelegde middelen</u>					
Kerkgebouw	5445	5445	5445	5445	5445
Grond kerkgebouw					
Pastorie					
	5445	5445	5445	5445	5445
<u>Vorderingen op korte termijn</u>					
Transitorische activa	4795	4795	4795	4795	3604
	4795	4795	4795	4795	3604
<u>Liquide middelen</u>					
INGbank	↑	↑	↑	326	4686
ABN-AMRO: bestuurrekening				0	0
internetplusspaarekening				0	0
Rabobank: rekening courant				3821	9252
telesparenrekening	↓	↓	↓	32	331
SKG	437390	442740	435855	392925	380058
	437390	442740	435855	397105	394327
Totaal activa	447630	452980	446095	407345	403376
<u>Passiva</u>					
	2016	2015 12 mnd	2015 8 mnd	2014	2013
Passiva	Begroot	schatting	werkelijk	werkelijk	werkelijk
	€	€	€	€	€
<u>Kapitaal</u>					
Saldo v/h jaar	363172	346702	346702	345408	349342
	-7350	16470	10918	1294	-3934
	355822	363172	357620	346702	345408
<u>Voorzieningen</u>					
Onderhoudsreserve	28934	23934	22600	19934	17557
Orgelfonds	59	59	59	59	-8
Herinrichtingsfonds	2527	2527	2527	361	0
Jeugd en jongerenfonds	20000	23000	23000		
Collectebonnen	2282	2282	2282	2282	2648
Werkgroep	1791	1791	1791	1791	1405
Verjaardagsfonds	0	0	0	0	0
	55593	53593	52259	24427	21601
<u>Schulden op korte termijn</u>					
Rek.courant zending/diakonie	28611	28611	28611	28611	28364
Transitorische passiva	7605	7605	7605	7605	8003
	36216	36216	36216	36216	36367
Totaal passiva	447631	452981	446095	407345	403376



ERFSTELLINGEN & LEGATEN

Waarom geld nalaten aan de kerk?

De kerk, waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt, die veel mensen tot steun is.

De kerkelijke gemeente, die zich inzet voor de medemens, zoals door het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze samenleving die extra aandacht nodig hebben.

De kerkenraad, die aandacht geeft aan de jeugd door middel van jeugd- en jongerenwerk.

De kerkgemeenschap, die probeert mensen die aan de rand van de samenleving terecht gekomen zijn, weer een menswaardig bestaan te bieden.

De kerk, die zich inzet voor onze samenleving in haar geheel.

De kerkelijke gemeente, die een al dan niet monumentaal kerkgebouw onderhoudt, dat in ons dorp of onze stad het beeld bepaalt.

Daarom de kerk!

Dit zijn enkele voorbeelden, waaruit blijkt dat het van groot belang is dat er in onze gemeente of stad een kerkgemeenschap is. Een kerkgemeenschap die God dient en zorg heeft voor ons en onze medemens. Een kerk die het waard is om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn.

Testament

Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, denk dan ook eens aan de plaatselijke kerkelijke gemeente. Als u overweegt om deze gemeente in de toekomst te steunen, kunt u dit laten vastleggen in een testament. U bepaalt zelf wie uw erfgenamen zijn en u kunt de kerkelijke gemeente als (mede)erfgenaam benoemen. Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.

U kunt de kerkelijke gemeente op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een legaat of door een erfstelling.

Legaten

U laat de kerkelijke gemeente een legaat na. Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of een schilderij.

Erfstellingen

U benoemt de kerkelijke gemeente als erfgenaam voor een deel van de erfenis. Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt.

Als u de kerkelijke gemeente tot (mede)erfgenaam benoemt, betekent dat de kerkelijke gemeente, samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap. U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.

Notaris

Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos.

Nadere informatie

Het College van kerkrentmeesters kan u informeren over de mogelijkheden van erfstellingen en legaten.



SAMENVATTING KERKENRAADSVERG. 16 SEPT. 2015

We openen met aansteken van de Paaskaars. De voorzitter leest Spreuken 3 vers 1-8 en gaat voor in gebed.

Notulen van de moderamenvergadering van 5 augustus en 9 sept 2015 en de kerkenraadsvergadering van 2 juli 2015 en gemeenteavond van 12 augustus 2015 worden ongewijzigd goedgekeurd.

Naar aanleiding van de ingekomen stukken:

Brief van de gemeente over schuldhulpverlening: Op de diaken uit onze kerk na, waren er geen aanwezigen, dus vergadering ging niet door.

Zaken te regelen na aanvaarden beroep door ds E Bijl.

Er zijn heel wat papieren ingevuld mbt de aanvraag goedkeuring van de classis. Specificatie van de uren ivm de 50% deeltijd; een aanvraag voor akkoord voor deeltijd en een approbatie(goedkeuring) aanvraag als een soort checklist of alles volgens de kerkorde is verlopen. Alles wordt globaal besproken en door de kerkenraad goedgekeurd. De voorzitter en de scriba hebben getekend en alles gaat nu naar de classis.

Bevestiging en intrede

- Bevestiging en intrede: zondag 1 november 2015 om 14.30 uur. Dit tijdstip is gekozen zodat collega predikanten ook aanwezig kunnen zijn. Bevestiging wordt gedaan door ds M van Selm van PG Nieuwland. Er zal een papieren orde van dienst worden gebruikt.
- organist / muziekgroep zullen worden gevraagd de begeleiding te verzorgen. Concept uitnodiging gereed.
- Programma van introductie. We zullen er over nadenken en ook met Elzo bespreken wat hij in gedachten heeft.
- Preekrooster restant 2015 en jaar 2016 : Beide zijn besproken en vastgesteld. Enige reeds gemaakte afspraken met gastpredikanten zijn afgezegd omdat Elzo die zondagen beschikbaar heeft.
- Afvaardiging naar de Groene tuinkerker op afscheidszondag 25 oktober wordt besproken.

Activiteiten jeugd.

- Petra Jongekrijg is bereid ook na bevestiging van Elzo Bijl met aantal door te gaan. Uiteraard eea af te stemmen en te bespreken met Elzo Bijl. Details nader in te vullen; het legaat van afgelopen jaar zijn basis om enige tijd dit te kunnen financieren.
- Catechese 12-16 jaar. Op 23 sept 1^e keer; persoonlijke uitnodiging sturen en in de weekbrief zetten.
- Samen voor één. HW-Oost groep heeft vergaderd: mooie avond met vele belangstellende kerkelijke gemeenten. JOP begeleid project, 8 avonden op basis van eenmalige subsidie. Rianne de Geus – jeugdwerker Openhof regelt eea. Opstarten van project begin oktober.
- Voor 16+ Numansdorp GK en Strijen GK bij elkaar brengen om samen iets te doen en te ontmoeten.
- Cirkelslag – interactief internet spel – met PC team tegen andere teams in NL. Peter Bloem en Judith doen mee en hebben de info.
- Er zijn meer leuke ideeën zoals: walking dinner voor de jeugd etc.

Activiteiten seizoen 2015-2016 : kalender wordt besproken. Er is nu een overzicht waarin alles kan worden afgestemd.

- Geloof en dialoog wordt door eigen team gecoördineerd.
- Bijzondere diensten nog te plannen met predikant bv mbt Goede burenen thema.



Begroting 2016 speciale items doorgeven aan de penningmeester.

Vacaturebank /ambtsdragers.

- rooster aftreden ambtsdragers zal **worden** bijgewerkt.
- Update van de vacature bank maken, nadat de lijst met bezoekmedewerkers is bijgewerkt.
- Volgende keer het totaal plaatje bezien en actie nemen.

Rapportage door het College van Kerkrentmeesters

- Voornamelijk de geldinzamelingsactie, met de BBQ (heeft 400 euro opgebracht), de herfstmarkt op 9 en 10 oktober. Wie wil er nog helpen? Komende maand wordt collecte rooster 2016 gemaakt en de begroting 2016 voor de kerk. Deze zullen in november worden besproken ter goedkeuring.

Rapportage door de Diaconie

- vluchtelingen collecte heeft 304 euro opgebracht. Overgemaakt is er 1500 euro.
- Overleg met de Hervormde Diaconie over de Kerst actie
- Ook tot overleg met Cavent woonvoorziening zien te komen, net als met de Hendrikshoeve.
- 12/10 zorgzame kerk cursus in Schoonhoven
- Contact vergadering met Buitensluis met mw Trix van Os.

Rapportage door het Pastorale Team en de Jeugdouderling

- protocollen: Deze zijn allemaal bijgewerkt. De kerkenraad besluit dat deze set nu de laatste en definitieve versie is.. Met dank aan alle betrokkenen voor het verrichte werk. Digitale versie zal worden rondgestuurd.

Rondvraag

- Er stond geen liturgie op internet, waarom niet. Zijn er problemen of iets eenmalig?
- Het geluid op internet is erg slecht soms niet te verstaan, kortom daar moet wat aan gebeuren.
- Van de visitatie in november is nog niets vernomen. We wachten af. (notitie van de scriba: bericht ontvangen dat door komst van nieuwe predikant dit een jaar is uitgesteld)
- Het inwerkprogramma zullen we in moderamen van oktober bespreken. Laat ieder erover nadenken wat erop moet staan!
- Volgende vergadering het beleidsplan en de acties doornemen. Ook volgend jaar de plaatselijke regelingen aanpassen bv mbt beroepen.

Sluiting

De vergadering wordt afgesloten met een gedicht.



DE MEESTERDROMER

Dromen dat de hele familie voor je buigt? Niet iedereen zal je dat in dank afnemen. Bij Jozef blijkt echter dat God iets met zijn dromen te maken heeft. De verhalen bieden doorkijkjes naar iets dat groter is dan wijzelf.

Zeventien jaar was ik, net als Jozef in Genesis 37. Voor het eerst van mijn leven ging ik op vakantie naar het buitenland. Ik mocht mee met mijn vriendin en haar ouders. We hadden anderhalf jaar verking; blijkbaar vonden ze het serieus genoeg ... Het was voor mij wel wennen. Iedere familie heeft z'n eigen gewoontes en gebruiken. Ik zal niet in details treden, maar één ding vond ik heel opvallend. Dat gebeurde iedere ochtend bij het ontbijt. Een ieder vertelde dan uitgebreid wat hij of zij gedroomd had. Maar niet alleen de droom zelf, ook de verklaring ervan: 'O, maar dat komt natuurlijk daar vandaan, bij wat we toen gedaan hebben of wat diegene toen tegen me zei.' Zelf zat ik er dagelijks een beetje voor spek en bonen bij, want ik had nooit gedroomd. Tenminste, ik onthield mijn dromen nooit.

Frustratie

Jozef vertelt ook z'n dromen, aan z'n broers, misschien ook wel bij het ontbijt. Het zijn aparte dromen. Over schoven die Jozef en z'n broers aan het binden zijn. Jozefs schoof komt overeind en die van de broers komen eromheen staan en buigen voor die schoof van Jozef. De tweede droom lijkt erop, maar speelt zich niet op het land af, maar aan de hemel. Daar buigen de zon, de maan en elf sterren zich voor Jozef neer. De broers zijn not am used. Ze hebben meer dan een hekel aan die ene broer van hen. Ze haten hem en willen hem na die dromen zelfs vermoorden. Freud heeft ons geleerd dat we in onze dromen onze verborgen verlangens uitleven. Daar kun je je bij Jozef ook wel iets bij voorstellen. Niet voor niets staat er dat hij de zonen van Bilha en Zilpa hielp bij het hoeden van het vee (vers 2). Dat waren de zonen van Jakobs slavinnen. Lea, zijn stiefmoeder, en haar zonen, mochten hem blijkbaar bij voorbaat al niet. Ja, door alle haat en nijd van z'n broers moet Jozef eenzaam geworden zijn. Vanuit zulke frustratie kun je wel gaan verlangen, gaan dromen van heerschappij over die broers die je zo minachten. Dat ze je eindelijk wel zien. En hoe! Dat ze wel rekening met je houden. En hoe! Dat ze voor je zullen buigen, letterlijk en figuurlijk.

Goddelijke doorkijkjes

Maar zijn vader Jakob vermoedt meer dan alleen deze Freudiaanse verklaring. Niet voor niets komt de droom in tweeën. Je ziet dat later bij de bekende droom van farao ook (Genesis 41). Jozef zelf duidt dit als een goddelijke oorsprong van die droom. Jakob vermoedt hier ook dat er meer aan de hand is dan de hoogmoed van een gefrustreerde zoon. Daarom staat er in vers 11 ook dat Jakob erover bleef nadenken of zoals de Naardense Bijbel letterlijker vertaalt: 'zijn vader heeft het woord bewaard.' Dat doet sterk denken aan wat je later over Maria leest: 'ze bewaarde alles in haar hart' (Lukas 2:19). Zo vermoedt Jakob blijkbaar ook dat God zelf hiermee te maken heeft. Dat die dromen een soort doorkijkjes zijn naar wat groter is dan wij zelf of zoals iemand het veel mooier zei: 'Zou hier de diepere zin in verborgen zitten van het koninkrijk van God dat zich uitstrekt over de akker van de wereld, ja daarboven uitstijgt en de hemel raakt?'



Zeepbellen

In die zin is er een verband tussen geloven en dromen. Je kunt je blindstaren op de wrede feiten, op de harde realiteit. Maar in de Bijbel heeft dat niet het laatste woord. Dat is aan de droom, aan het visioen van een nieuwe hemel en aarde, waardoor we ons mogen laten inspireren en waarvoor we ons mogen inzetten. Zoals Martin Luther King steeds riep in z'n beroemde toespraak: 'I have a dream.' Hij zei dat in de tegenwoordige tijd. Niet 'I had a dream', maar 'I have a dream.' Hij zei het met z'n ogen open, bewust en vol hartstocht: 'Hier geloof ik in. Hier droom ik van: recht tegen alle ongelijkheid in. De droom dat de rassenscheiding voorbij is, mensen in gelijkheid en vrede met elkaar leven. Elkaar een plaats gunnen.' Aanstekelijk: geloven dat niet de keiharde realiteit van vandaag de dag het in ons leven voor het zeggen heeft en ons verlamt, maar Gods wereld, zijn visioen dat werkelijkheid wordt. Dat is geen roze droom. Nee, Martin Luther King moest die droom uiteindelijk wel bekopen met een kogel. En ook Jozefs dromen komen niet meteen uit. Integendeel. De weg er naartoe is lang en eenzaam, en gaat door een diep en donker dal. Z'n broers willen hem lynchen. En als ze de kans krijgen, hebben ze een ander idee: ze doen hem van de hand door hem als slaaf te verkopen. Hun vader maken ze wijs dat Jozef door een wild dier is verscheurd. Z'n verscheurde en met bloed besmeurde kleed overtuigt Jakob genoeg. Alsof de verteller zeggen wil: als een slaaf wordt Jozef weggevoerd, maar koning zal hij worden. Alsof hier al iets van die droom glanst. Is dit niet veelzeggend? Om ook in onze levensreis vast te blijven houden aan Gods droom, die geen zeepbel is, maar een visioen dat werkelijkheid wordt. Godzijdank ontvangen we daarvan nu al voorproefjes. Dromen is daarom zo gek nog niet.

Kees van den Berg
Uit: Woord & Dienst

André F. Troost verwoordt het zo:

*Dromen in het donker,
dromen in de nacht,
dromen dat de morgen
licht ontsteekt en lacht!
Dromen dat er vrede
zonder eind zal zijn,
al het leed geleden,
weggestreeld de pijn.*

*Dromen dat de zonden
langer niet bestaan,
dromen dat de wonden
gaaf zijn dichtgegaan.
Dromen dat een koning
delen zal, royaal:
brood en melk en honing
voor ons allemaal!
(uit: Zingende Gezegend.
liederen. Lied 104 (deels),
Zoetermeer 1995).*



GELOOF JE NOG?

Onlangs kreeg ik de vraag voorgelegd: 'geloven, wat moeten we er nog mee?' De vraag was zeker goed bedoeld. Een echte trigger voor een debat zou je zeggen. En toch zit er, als je er dieper over nadent, wel een vreemd luchtje aan zo'n vraag. Dat begint al met het woordje 'nog'. Gaan we ook vragen: 'eten, wat moeten we er nog mee?' Of: 'liefhebben, wat moeten we er nog mee?' Achter dat 'nog' zit de idee dat we intussen zo modern, postmodern, verstandig of zo verlicht zijn geworden, dat het de vraag is of geloven 'nog' wel kan. Dat is een pure overschatting van dat moderne of postmoderne of dat verstand en die verlichting. Er zullen nog miljoenen mensen geloven, ook wanneer modern of postmodern al lang bij het oud vuil is neergezet.

Trouwens, ook dat 'wat moeten we er mee' is bij nader inzien problematisch. Moeten wij wat met het geloof, of moet het geloof wat met ons? Christelijk gezien is geloof een antwoord. Geloof betekent dat je geraakt bent, aangesproken. Uiteindelijk door God zelf. Kun je zeggen: 'God, kunnen we er nog wat mee?' Zou je niet eerder moeten vragen: 'kan God nog wat met ons?' 'Iets met geloven kunnen' maakt van geloof bijna een speeltje. Maar wie met God te maken heeft, gaat plat op zijn gezicht. En wordt weer opgericht. Dat is wat anders dan 'er wat mee kunnen'. Geloof is verbonden zijn met wat ons ver overstijgt. Er past eerbied bij, ontzag, verwondering, en soms verbijstering.

Klopt er dan niets van de vraag?

Misschien als je hem wat omdraait. En de vraag stelt: Waarom ben ik nog een christen? Wat betekent het geloof voor me? Hoe raakt het mijn bestaan?

Waarom wil ik christen blijven?

Ik hoef niet eerst te bewijzen of geloven nog wel kan en of er nog wat van te maken valt. Ik hoef me ook niet eerst te verontschuldigen dat ik 'nog' geloof. Een beetje meer onbevangenheid en wat minder tobberigheid is niet verkeerd. We mogen het 'al' geloven. Misschien heeft het wel even geduurd en waren we er nog niet aan toe, maar het is toch in ons leven gekomen. Geloof in God, die me bij name kent. Geloof in Jezus, van wie licht uit gaat dat op mijn leven valt: het is ervan gekomen om me daaraan gewonnen te geven. 'Laat heb ik u lief gekregen', zei Augustinus. Maar toen deze liefde hem eenmaal te pakken kreeg, paste 'nog' niet meer zijn woordenboek. Laten wij het er ook maar uit schrappen.

ARJAN PLAISIER

scriba van de generale synode

Uit: Kerkinfo

Psalm of lied?

Is het nu Psalm 23 of Lied 23 in het liedboek? En als het Psalm 23 is, moet je dan ook Psalm 23d zeggen? Of is het dan wel weer lied 23d?

Voor sommige mensen zal het niet uitmaken: psalm of lied. Voor anderen is er echter de vrees dat het afschaffen van het woord psalmen deel uitmaakt van het korten op de erkenning dat we die liederen delen met het volk Israël. Komt de 'onopgeefbare verbondenheid' met Israël niet nog verder onder druk te staan?



Voordat ik daarop inga, wil ik eerst kijken waar de verwarring tussen psalm en lied vandaan komt en waar nu eigenlijk de schoen wringt.

Verwarring

Het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk zelf lijkt aanleiding te geven tot deze verwarring, omdat er tussen de traditionele berijmde psalmen nu ook andere liederen staan en omdat er na Psalm 150 doorgenummerd wordt. De eerste groep liederen is voor ons gevoel een gemengde groep. Toch geeft het Liedboek zelf duidelijk iets anders aan: op pagina 9 staat de titel 'Psalmen' en onderaan alle pagina's van deze groep staat hetzelfde woord. Het is geen Misschien wel terecht dat 'Psalm' in de subtitel staat en niet in de hoofdtitel gemengde groep, maar een groep psalmen - zowel de berijmde psalmen van 1968 als andere berijmingen van (delen van) dezelfde psalmen uit het Oude Testament. De berijmingen van 1968 hebben daarbij wel een streepje voor: ze dragen allen een ondertitel met het woord 'Psalm' erin. Al deze aanduidingen wijzen erop dat de samenstellers van het nieuwe Liedboek deze hele groep als een psalmengroep zien en dat ze naast 'Psalm 23' ook 'Psalm 23d' zouden kunnen zeggen.

What's in a name?

Traditioneel heten vertalingen en berijmingen van het Bijbelboek Psalmen ook psalmen, zowel in onze Bijbelvertalingen als in onze psalmberijmingen en liturgische geschriften, zoals het Dienstboek. In zoverre is het woord 'psalm' altijd verbonden met de 150 gedichten uit het Hebreeuwse Bijbelboek Psalmen. zelfs bij het artikel 'Psalm' op Wikipedia wordt het zo omschreven. Toch is dat niet het enige wat gezegd kan worden over de aanduiding psalm. Het woord is namelijk niet afkomstig uit de Hebreeuwse Bijbel, maar uit de Griekse vertaling daarvan. In het Hebreeuws heet het Bijbelboek Tehillim, wat zoiets als 'lofzangen' betekent. De Griekse titel van het boek, Psalmoi, is een vertaling van het Hebreeuwse mizmor en verwijst naar liederen die met een snarenspeel worden gezongen

(zie Psalm 3:1). In die zin zit er al een verschil tussen de synagogale en de kerkelijke benaming. Bovendien hebben de psalmen in de Hebreeuwse Bijbel onderling ook weer verschillende benamingen. Heet Psalm 3 mizmor, een 'psalm bij snarenspeel', Psalm 17 heet tefilla, een 'gebed', en Psalm 45 heet - jawel-sjier, een 'lied'. Het woord lied is dus ook Bijbels en niet direct van een andere orde dan een psalm. Alles overziend zou je je kunnen afvragen: wat maakt de naam nog uit?

Christelijke invloeden

Sommige kerkgangers hechten zeer aan de term psalm, omdat die iets weergeeft van de verbondenheid met het volk Israël. Het verdwijnen van die aanduiding op het liederenbord in de kerk of op de beamer, zou dan samenhangen met het verlies van het historische besef dat Israël aan de basis staat van ons bestaan als kerk en dat de Hebreeuwse Bijbel aan de basis staat van ons Nieuwe Testament. Ik vraag me echter af of verminderd gebruik van de term 'psalm' ook daadwerkelijk samenhangt met een mindere waardering voor Israël. De voorzichtigheid van het Liedboek om de berijmingen niet de hoofdtitel 'psalm' mee te geven, kan ook zijn ingegeven door een evenwichtige kijk op de verhouding tussen christendom en jodendom. We hebben de psalmen van Israël in bruikleen gekregen. We hebben ze niet zelf verzonnen of gedicht. En dat



maakt mij nu net iets voorzichtiger om onze berijmingen simpelweg 'psalm' te noemen. Het zijn bewerkingen van de Bijbelsalmen, bewerkingen waarin soms christelijke theologie doorklinkt. Ze zijn lichtjes aangepast aan de christelijke liturgie. Ik noem daarvan een paar voorbeelden uit de nieuwe berijming:

* In Psalm 23:2 staat 'nachtmaal der genade', een verwijzing naar het avondmaal (zoals 23b het heeft over 'brood en wijn') en dat is bepaald geen letterlijke vertaling van de oorspronkelijke maaltijd die God voor de dichter aanricht.

* In Psalm 25:2 staat de combinatie 'Woord en Geest', een typisch protestantse combinatie van woorden.

* In Psalm 53:5 wordt gevraagd om 'een keer in 't aards bestel', terwijl het Bijbelvers vraagt om een keer in Israëls lot. Hier wordt de tekst veralgemeeniseerd, zodat de christelijke gemeente er ook iets mee kan. De afstand tussen de Psalmen uit de Hebreeuwse Bijbel en de berijmingen in het Liedboek komt dus misschien wel heel terecht tot uiting in het feit dat het woord 'psalm' in de subtitel staat, en niet meer in de hoofdtitel.

Verbondenheid

Doen we de verbondenheid met Israël tekort als wij de psalmberijmingen niet meer 'psalmen' noemen? Laten we eerst in alle nuchterheid constateren dat die verbondenheid niet alleen afhangt van het woord 'psalm'. De psalmen staan alle 150 in ons liedboek, ook als we ze geen 'psalm' noemen.

In de liturgie is verbondenheid met Israel reeds op allerlei manieren te zien.

Door de traditie de eredienst te beginnen met een psalmtekst en een berijmde psalm bijvoorbeeld. In veel gemeenten worden de Tien Geboden uit de Thora gelezen, of een samenvatting van de geboden. De verbondenheid wordt ook

vormgegeven door de combinatie van eerst een lezing uit het Oude Testament en daarna pas uit het Nieuwe. En regelmatig worden de termen Oude en Nieuwe

Testament vervangen door neutralere termen, zoals Eerste en Tweede Testament of eenvoudigweg door de namen van de Bijbelboeken waaruit gelezen wordt. Als

het goed is, werkt ook de verkondiging de verbondenheid met Israel in de hand.

Doen we de verbondenheid met Israël tekort? Het antwoord luidt waarschijnlijk: dat hangt ervan af hoeveel de term 'psalm' betekent voor de mensen in de kerk.

Voor degenen die zich terdege bewust zijn van het feit dat de psalmberijmingen bewerkingen zijn en geen vertalingen van de Psalmen uit de Hebreeuwse Bijbel, is het woord 'psalm' misschien al iets te brutaal. Voor degenen die van buiten de

kerk komen, is 'psalm' misschien niet veel meer dan een archaisch woord. Voor veel anderen heeft het woord inderdaad connotaties met Oude Testament, Israël,

jodendom of synagoge. Voor hen is het beter het woord 'psalm' niet te laten

vervallen. En dat kan ook: verwarring tussen Psalm 23 en Lied 23 is niet meer mogelijk, nu het nieuwe Liedboek de nummering na Psalm 150 heeft laten

doorlopen. We kunnen dus over Psalm 23 spreken, ook bij de berijmde versie. We kunnen zelfs van harte van Psalm 23a en Psalm 23b spreken. Het zijn alle

drie berijmingen van de Bijbelse Psalm 23, allemaal met een zekere christelijke gloed: het 'nachtmaal der genade' in 23:2, het afdwalen van het schaap uit de

kudde (overgenomen uit Jezus' gelijkenissen) en 'met brood en met wijn' in 23b:4. Zo bezien is Psalm 23C nog de meest neutrale vertolking van de Bijbelse

Psalm.

Dr. Eveline van Staalduine-Sulman is universitair docent Oude Testament aan de Vrije Universiteit en is lid van de Werkgroep Eredienst en Kerkmuziek (PKN)



BOEKBESCHRIJVING

'Jezus-trilogie' geschreven door Jos Douma:

- Jezus ontdekken
- Jezus aanbidden
- Jezus uitstralen

Drie boeken vol inspiratie voor discipelschap:

Jezus is het begin van alle discipelschap.

En hij is er ook het einde van.

Daarom gaan deze drie boeken voor leerlingen van Jezus over hém!

Een introductie door Jos Douma zelf:

Sinds enige tijd staat in Nederland discipelschap hoog op de agenda van veel kerken en christenen. Er is een breed verlangen om weer bezig te zijn met de opdracht die Jezus heeft gegeven: leerlingen maken (Mattheüs 28:18-20). Dit is een prachtige ontwikkeling want in discipelschap klopt het hart van kerk zijn en christen zijn.

Tussen 2004 en 2008 schreef ik een drieluik van boeken over Jezus. Het woord discipelschap kwam in die boeken niet voor, simpelweg omdat dat woord voor mij geen bijzondere betekenis had. Achteraf zie ik dat wat er in die drie boeken aan de orde komt niets anders is dan: inspiratie om als discipel van Jezus te leven!

De drie boeken beschrijven in wezen drie fases in discipelschap:

- De eerste fase is het ontdekken van Jezus: Wie is hij? Hoe leer ik door Jezus de drie-enige God kennen? Hoe kan ik hem leren vertrouwen?
- De tweede fase is die van het aanbidden van Jezus: Hoe kan het groot maken van Jezus in mijn leven inhoud krijgen? Hoe kan ik groeien in mijn bewondering voor hem?
- En de derde fase van discipelschap is het uitstralen van Jezus: Hoe kan ik in de praktijk zo leven dat mensen iets van Jezus in mij zien? Hoe kunnen door mijn levensstijl andere mensen uitgenodigd worden om Jezus te leren vertrouwen en volgen?

Op 4 september 2015 zijn deze drie boeken opnieuw verschenen! Van harte hoop ik dat deze Jezustrilogie een inspiratiebron mag vormen voor iedereen die meer wil leren leven als discipel van Jezus!

Jos Douma, september 2015

De trilogie is uitgegeven door Uitgeverij Kok als paperback, heeft een formaat van 14 x 22 cm en telt resp. 160, 128 en 128 pagina's per deel.

De trilogie is voor € 12,99 per deel te koop bij uitgeverij Kok (www.kok.nl) of te bestellen via de kantoorboekhandel.



PUZZEL

Geen taalfout zo gemakkelijk als een verhaspeld spreekwoord! Aan U de uitdaging om in onderstaande zegs-wijzen en uitdrukkingen het verkeerde woord te vervangen door het goede.

De kolen voor een ander uit het vuur halen
Dat is een rib uit mijn hand
Iemand iets op de mouw smeren
Snel op zijn vingers getrapt zijn
Verandering van smaak doet eten
Man en muis noemen
Koeien met gouden oren beloven
Van een mug een donderslag maken
Iets voor een zacht prikje overnemen
Mosterd bij de vis
Het lood zinkt hem in de schoenen(2,4)
Je neus voorbij praten
Zo helder als een klontje
Ergens met kop en schotel boven uitsteken
Iets met een korreltje zand nemen
Waar gewerkt wordt vallen spaanders
Iemand geen haarbreed in de weg leggen
Iemand smeris leren
Oude koek uit de sloot halen
Het ei weer uitvinden
Op droog zaad zitten
Dat varkentje zal een staartje hebben
Het puikje van de zalm
Met het schaamrood op de wangen

OPLOSSING zie pagina 33

KERKELIJK BUREAU

P. Verbaas, Tuindorp 22, 3281 CV Numansdorp, Tel.0186-652539

Mutaties aug. – nov. 2015

**ROOSTER KERKDIENTEN****Zondag 29 november****1e advent**

Voorganger	: Mw. A. Klaver Bras, Rotterdam/ Strijen
Ouderling van dienst	: Dhr. J. v.d. Bosch 653195
Diaken van dienst	: Mw. A. van Velzen
Pianist	: Arnoud Hobbel
Paaskaars aansteken	: Joost Luijendijk
Lector	: Liske Sieben
Collecten	: 1e t.b.v. Kerk 2e.t.b.v. Kerkgroei
Collectanten	: Gerrit de Bes en Justin van Oeveren
Kindernevendienst	: Rianne v.d. Hoek en Ben van Velzen
Kinderoppas	: Saskia Luijendijk
Welkom heten	: Gerrit de Bes en Joost Kolf
Kerkauto	: Ruud Sieben 653767
Bloemen wegbrengen	: Lijnie Blaak

Zondag 6 december**2e advent**

Voorganger	: Ds. P. Schelling, Monster
Ouderling van dienst	: Dhr. L. Mosselman 651483
Diaken van dienst	: Dhr. J. Wolfs
Organist	: Jaap van Gils
Paaskaars aansteken	: Noah Bloem
Lector	: Marion Warner
Collecten	: 1e diaconie 2e pastoraat
Collectanten	: Eddy van Holten en Huub v.d. Meer
Kindernevendienst	: Desiree Bloem en Wendy Prooi
Kinderoppas	: Lenny van Velzen
Welkom heten	: Eddy van Holten en Netty van Holten
Kerkauto	: Martin Luijendijk tel.680757
Bloemen wegbrengen	: Tonny Kleibergen

Zondag 13 december**3e advent viering H.A.**

Voorganger	: Ds. E. Schipper, Dordrecht
Ouderling van dienst	: Dhr. P. Bloem 655347
Diaken van dienst	: Mw. J. Hartenberg
Organist	: Chris Melles
Paaskaars aansteken	: Anna van Velzen
Lector	: Hugo Beekman
Collecten	: 1e kerk 2e toerusting
Collectanten	: Liske Sieben en Krista Sieben
Kindernevendienst	: Lenny van Velzen en Justin van Oeveren
Kinderoppas	: Marlies de Geus
Welkom heten	: Liske Sieben en Petra v.d. Graaf
Kerkauto	: Guus Hartenberg 652264
Bloemen wegbrengen	: Anneke v.d. Schee

Zondag 20 december**4e advent**

Voorganger	: Ds. E. Bijl
Ouderling van dienst	: Mw. P. v.d. Haar 652643
Diaken van dienst	: Mw. A. van Velzen
Organist	: Jaap Dekker
Paaskaars aansteken	: Tijmen Luijendijk
Lector	: Andrina Monster
Collecten	: 1e kerk 2e eredienst
Collectanten	: Henk van Velzen en Lise van Velzen
Kindernevendienst	: Janina Lodder en Leen Jan v.d. Meer



Kinderoppas : Desiree Bloem
Welkom heten : Henk van Velzen en Guus Hartenberg
Kerkauto : Bert Warner 652197
Bloemen wegbrengen : Janet Hartenberg

Donderdag 24 december Kerstnachtdienst m.m.v. Couleur Vocale

Voorganger : Ds. E.P. v.d. Veen, Nunspeet
Ouderling van dienst : Dhr. H. Brand 652246
Diaken van dienst : Dhr. J. Wolfs
Organist : Chris Melles
Paaskaars aansteken : n.v.t.
Lector : Gertjan de Regt
Collecten : 1^e kerk 2^e diaconie
Collectanten : Ton Hoffers en Colin van Oeveren
Kindernevendienst : n.v.t.
Kinderoppas : n.v.t.
Welkom heten : Ton Hoffers en Nel Berkman
Kerkauto : Pieter v.d. Meer 651642
Bloemen wegbrengen : n.v.t.

Vrijdag 25 december 1^e kerstdag

Voorganger : Ds. P. Schelling, Monster
Ouderling van dienst : Dhr. J. Blom 653195
Diaken van dienst : Mw. J. Hartenberg
Organist : Jaap van Gils
Paaskaars aansteken : Esmee v.d. Hoek
Lector : Anneke v.d. Schee
Collecten : 1^e kerk 2^e kinderen in de knel
Collectanten : Bert Warner en Sofie Timmers
Kindernevendienst : Allemaal
Kinderoppas : Liske Sieben
Welkom heten : Bert Warner en Coby Kolf
Kerkauto : Ruud Sieben 653767
Bloemen wegbrengen : fam. Van Vliet

Zondag 27 december

Voorganger : proponent Mw. N.C. Vlaming, Zwijndrecht
Ouderling van dienst : Dhr. J. v.d. Bosch 653195
Diaken van dienst : Mw. L. Blaak
Organist : ?
Paaskaars aansteken : Ruben de Geus
Lector : Roely Warner
Collecten : 1^e kerk 2^e toerusting
Collectanten : Aad en Annick v.d. Graaf
Kindernevendienst : Anita Prooi en Jelle v.d. Graaf
Kinderoppas : Arnoud v. Velzen
Welkom heten : Aad Hobbel en Ria Wolfs
Kerkauto : Martin Luijendijk 680757
Bloemen wegbrengen : Nel Groeneweg

Donderdag 31 december Oudejaarsdienst

Voorganger : Ds. A.J. Krol, Gorinchem
Ouderling van dienst : Dhr. L. Mosselman 651483
Diaken van dienst : Mw. A. van Velzen
Organist : ?
Paaskaars aansteken : n.v.t.
Lector : Leen Jan v.d. Meer



Collecten : eindejaar collecte
Collectanten : Gerrit de Bes
Kindernevendienst : n.v.t.
Kinderoppas : n.v.t.
Welkom heten : Gerrit de Bes en Joost Kolf
Kerkauto : Guus Hartenberg 652264
Bloemen wegbrengen : n.v.t.

Zondag 3 januari**Nieuwjaarskoffie-in**

Voorganger : Ds. E. Bijl
Ouderling van dienst : Dhr. P. Bloem 655347
Diaken van dienst : Dhr. J. Wolfs
Organist : Jaap van Gils
Paaskaars aansteken : Joost Luijendijk
Lector : Yanick Leunisse
Collecten : 1^e kerk 2^e eredienst
Collectanten : Ronald v.d. Hoek en Eline v.d. Hoek
Kindernevendienst : Judith van Oeveren en Yara Mesman
Kinderoppas : Rianne v.d. Hoek
Welkom heten : Ronald v.d. Hoek en Frans de Vos
Kerkauto : Bert Warner 652197
Bloemen wegbrengen : Tonny Kleibergen

Zondag 10 januari

Voorganger : Drs. P.M. van Dam, Houten
Ouderling van dienst : Mw. P. v.d. Haar 652643
Diaken van dienst : Mw. J. Hartenberg
Organist : Chris Melles
Paaskaars aansteken : Tijmen Luijendijk
Lector : Arina van Vliet
Collecten : 1^e kerk 2^e toerusting
Collectanten : Eddy van Holten en Govert Beekman
Kindernevendienst : Rianne v.d. Hoek en Govert Beekman
Kinderoppas : Saskia Luijendijk
Welkom heten : Eddy van Holten en Netty van Holten
Kerkauto : Pieter v.d. 651642
Bloemen wegbrengen : Anneke v.d. Schee

Zondag 17 januari

Voorganger : Ds. G.H. Offringa, Rijsoord
Ouderling van dienst : Dhr. H. Brand 652246
Diaken van dienst : Mw. L. Blaak
Organist : Johan den Hoed
Paaskaars : Noah Bloem
Lector : Welma v.d. Ree
Collecten : 1e kerk 2e oecumene
collectanten : Liske Sieben en Jesper Sieben
Kindernevendienst : Desiree Bloem en Paul Sieben
Kinderoppas : Michelle de Regt en Esther v.d. Meer
Welkom heten : Liske Sieben en Petra v.d. Graaf
Kerkauto : Ruud Sieben 653767
Bloemen wegbrengen : Janet Hartenberg

Zondag 17 januari**zangdienst m.m.v. Keruchma**

Voorganger : Dhr. P. Gootjes
Ouderling van dienst : Dhr. J. Blom 653195
Diaken van dienst : Mw. A. van Velzen

**Zondag 24 januari**

Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken van dienst
Organist
Paaskaars aansteken
Lector
Collecten
Collectanten
Kindernevendienst
Kinderoppas
Welkom heten
Kerkauto
Bloemen wegbrengen

Viering H A

: Ds. P. van Die, Papendrecht
: Dhr. J. v.d. Bosch
: Dhr. J. Wolfs
: ??
: Anna van Velzen
: Ina Hobbel
: 1^e kerk 2^e diaconie
: Henk van Velzen en Lise van Velzen
: Lenny van Velzen en Jordi Leunisse
: Marlies de Geus
: Henk van Velzen en Guus Hartenberg
: Martin Luijendijk 680757
: fam. van Vliet

Zondag 31 januari

Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken van dienst
Organist
Paaskaars aansteken
Lector
Collecten
Collectanten
Kindernevendienst
Kinderoppas
Welkom heten
Kerkauto
Bloemen wegbrengen

: Ds. E. Bijl
: Dhr. L. Mosselman 651483
: Mw. J. Hartenberg
: Chris Melles
: Esmee v.d. Hoek
: Liske Sieben
: 1^e kerk 2^e catechese en educatie
: Ton Hoffers en Colin van Oeveren
: Janina Lodder en Jesper Sieben
: Lenny van Velzen
: Ton Hoffers en Nel Berkman
: Guus Hartenberg 652264
: Nel Groeneweg

Zondag 7 februari

Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken van dienst
Organist
Paaskaars aansteken
Lector
Collecten
Collectanten
Kindernevendienst
Kinderoppas
Welkom heten
Kerkauto
Bloemen wegbrengen

wereld diaconaat zondag

: Mw. Ds. A.N. Driebergen, Papendrecht
: Dhr. P. Bloem 655347
: Mw. L. Blaak
: Jaap van Gils
: Ruben de Geus
: Andrina Monster
: Wereld diaconaat
: Bert Warner en Huub v.d. Meer
: Anita Prooi en Rosanne v.d. Hoek
: Desiree Bloem
: Bert Warner en Coby Kolf
: Pieter v.d. Meer 651642
: Lijnie Blaak

Zondag 14 februari

Voorganger
Ouderling van dienst
Diaken van dienst
Organist
Paaskaars aansteken
Lector
Collecten
Collectanten
Kindernevendienst
Kinderoppas

1^e zondag veertigdagentijd

: Ds. G.J. Stougje, Berkel en Rodenrijs
: Mw. P. v.d. 652643
: Mw. A. van Velzen
: Chris Melles
: Joost Luijendijk
: Hugo Beekman
: 1^e kerk 2^e eredienst
: Aad Hobbel en Justin van Oeveren
: Judith van Oeveren en Ben van Velzen
: Rianne v.d. Hoek



Welkom heten : Aad Hobbel en Ria Wolfs
Kerkauto : Bert Warner 652197
Bloemen wegbrengen : Tonny Kleibergen

Zondag 21 februari**2^e zondag veertigdagentijd**

Voorganger : Ds. M.M. Kwant, Bodegraven
Ouderling van dienst : Dhr. H. Brand 652246
Diaken van dienst : Dhr. J. Wolfs
Organist : ?
Paaskaars aansteken : Noah Bloem
Lector : Anneke v.d. Schee
Collecten : 1^e kerk 2^e voorjaars zedingsweek
Collectanten : Ronald v.d. Hoek en Eline v.d. Hoek
Kindernevendienst : Rianne v.d. Hoek en Wendy Prooi
Kinderoppas : Arnoud van Velzen
Welkom heten : Ronald v.d. Hoek en Frans de Vos
Kerkauto : Martin Luijendijk 680757
Bloemen wegbrengen : Anneke v.d. Schee

Zondag 28 februari**3^e zondag veertigdagentijd**

Voorganger : Ds. E. Bijl
Ouderling van dienst : Dhr. J. Blom 653195
Diaken van dienst : Mw. J. Hartenberg
Organist : Corné van Doorne
Paaskaars aansteken : Tijmen Luijendijk
Lector : Roely Warner
Collecten : 1^e kerk 2^e binnenlandse diaconie
Collectanten : Gerrit de Bes en Sofie Timmers
Kindernevendienst : Desiree Bloem en Justin van Oeveren
Kinderoppas : Rianne v.d. Hoek
Welkom heten : Gerrit de Bes en Joost Kolf
Kerkauto : Ruud Sieben 653767
Bloemen wegbrengen : Janet Hartenberg

OPLOSSING PUZZEL

- De kolen voor een ander uit het vuur halen kastanjes
- Dat is een rib uit mijn hand lijf
- Iemand iets op de mouw smeren spelden
- Snel op zijn vingers getrapt zijn teentjes
- Verandering van smaak doet eten spijs
- Man en muis noemen paard
- Koeien met gouden oren beloven horens
- Van een mug een donderslag maken olifant
- Iets voor een zacht prikje overnemen prijsje
- Mosterd bij de vis boter
- Het lood zinkt hem in de schoenen(2,4) de moed
- Je neus voorbij praten mond
- Zo helder als een klontje klaar
- Ergens met kop en schotel boven uitsteken schouders
- Iets met een korreltje zand nemen zout
- Waar gewerkt wordt vallen spaanders gehakt
- Iemand geen haarbreed in de weg leggen strobreed
- Iemand smeris leren mores
- Oude koek uit de sloot halen koeien
- Het ei weer uitvinden wiel
- Op droog zaad zitten zwart
- Dat varkentje zal een staartje hebben muisje
- Het puikje van de zalm neusje
- Met het schaamrood op de wangen kaken



INFORMATIE OVER DE REDACTIE EN DE KERK

Redactie:

Anneke van der Schee
Jack van den Bosch
Wim Kleibergen
Hans Brand

**Inleveren kopij bij voorkeur via e-mail naar: driehoek.gk@kerknumansdorp.nl
Sluitingsdatum kopij volgende Driehoek
23 januari 2016**

Belangrijke adressen van de kerk:

internet: www.kerknumansdorp.nl
Predikant: Ds. E. Bijl predikant.gk@kerknumansdorp.nl
Kerkelijk bureau: Dhr. P. Verbaas kb.gk@kerknumansdorp.nl
Scriba: Dhr. J. van den Bosch kerkenraad.gk@kerknumansdorp.nl

HEEFT U IETS TE MELDEN

De kerk leeft graag met u mee. Maar dat kan alleen als wij op de hoogte zijn. Hebt u iets te melden geef het a.u.b. door.