

# **De DRIEHOEK**

**Contactblad**

**Gereformeerde kerk**

**Numansdorp**





# De DRIEHOEK

Contactblad van de

Gereformeerde kerk Numansdorp

Verschijnt vier keer per jaar voor de leden en andere  
belangstellenden

## Inhoudsopgave:

- 1 Inhoudsopgave
- 2 Van de Redactie
- 2 Hij wel
- 4 Dialoog (geloof) aan tafel
- 5 Geloof en dialoog
- 5 Catechese
- 6 Diaconie
- 7 Even voorstellen
- 8 Even voorstellen.... Petra Jongekrijg)
- 9 ZWO
- 11 Kerstverhaal van de Kindernevendienst
- 13 Kleurplaat Kindernevendienst
- 14 Thema kerkbalans 2015 (Mijn kerk....)
- 14 Kerstconcert zaterdag 13 december
- 15 Notulen kerkenraadsvergadering van 17 sept jl.
- 16 Kerkelijk Bureau / Mutaties
- 17 Gratis KIA Advents-app
- 17 Zeg tegen iemand dat ik hier ben
- 18 10 jaar PKN
- 19 Advent
- 20 Mijnkerk.nl
- 20 Predikantendag 2014
- 21 Calvijn
- 23 Communicatie
- 24 Grenzen stellen in niet egoïstische
- 26 Boekbeschrijving
- 26 Puzzel / Raadsels
- 27 Rooster kerkdiensten
- 32 Informatie over redactie en kerk
- 32 Heeft u nog iets te melden

Kopij voor de volgende Driehoek kunt u inleveren tot uiterlijk:  
24 januari 2015

Inleveren bij:

Per e-mail of bij de redactieleden

E-mail adres: [driehoek.gk@kerknumansdorp.nl](mailto:driehoek.gk@kerknumansdorp.nl)



## VAN DE REDACTIE

Het is iedere keer weer geweldig om te constateren hoeveel kopie en binnen komt bij de redactie van de Driehoek. Zoveel mensen in onze gemeente die mee helpen om er een goed leesbaar blad van te maken.

Een blad dat volstaat met wat er allemaal in de gemeente plaats vindt. Deze uitgave ook weer. We kunnen o.a. lezen over de bevindingen van het diaconale team, de aandachtspunten van de ZWO. Hoe de Geloof en Dialoog avonden verlopen en de catechisatieavonden.

In de rubriek "even voorstellen" nemen we een kijkje in de keuken van een iemand die vertelt over zijn/haar werk binnen de kerk. Leuk om te lezen en wie weet nodigt het uit om mee te doen. Dit keer horen we het een en ander van Priscilla de Regt.

Ook maken we kennis met onze pas bevestigde Kerkelijk werker, Petra Jongekrijg. Fijn Petra dat je onze gemeente komt ondersteunen, vanuit de redactie wensen we je een goede tijd toe.

En wat is er verder te lezen in deze Driehoek: vanuit de Kindernevendienst een verhaal voor de kinderen, met een mooie kleurplaat die nog mooier kan worden als deze is ingekleurd. Diverse verhalen om wat langer bij stil te staan en over na te denken, zoals: "Hij Wel."

Ook het landelijke kerkelijke gebeuren krijgt de ruimte: 10 jaar Protestante Kerk Nederland bijvoorbeeld en de predikantendag zoals deze was in Amsterdam. Een artikel over het stellen van grenzen.

Prettig is dat de roosters weer zijn ingevuld zodat ieder kan weten wanneer hij/zij aan de beurt is voor het welkom, de collecte, koffiedienst, de bloemen wegbrengen enz. enz.

De actie Kerkbalans komt er weer aan en de gemeenteavonden Dialoog aan tafel. Al met al is het prettig om ook vanuit de redactie te beleven dat we een actieve gemeente zijn.

Voor deze Driehoek veel leesplezier en alvast goede, gezegende kerstdagen toegewenst.

## HIJ WEL

Wat zegt u: bent u uw geloof kwijt? U had het vorige week nog? Jongstleden zondag nog in de kerk?

Ja, nu u het zegt: ik zag u vol overtuiging mee zingen. Ik dacht nog bij mezelf: gelukkig mevrouw de Berg heeft nog volop geloof, ondanks alles wat ze heeft meegemaakt. Maar nu bent u het geloof zomaar helemaal kwijt? U ziet de zin van het leven niet meer. U twijfelt eraan of er wel een God is die ons leven leidt. U vergeleek uw leven met dat van anderen en u begreep in een keer niet meer waarom u zoveel ellende moest meemaken, terwijl anderen een leventje als een prins hebben.

Het enige wat ik misschien voor u kan doen, is: met u meezoeken. Ik ben het geloof namelijk zelf ook wel eens kwijt geweest. Maar gelukkig heb ik het na een dag of wat weer terug gevonden.

U kunt nooit raden waar.....



Naast mijn bed in het laatje van mijn nachtkastje! Daar vond ik op een dag een oud kaartje. Blijkbaar had ik het daar zelf ooit opgeborgen. De spreuk op dat kaartje sprak me, na vele jaren, geweldig aan. Ik was op dat moment, net als u, alles kwijt. Het geloof in God, mijn liefde voor Jezus, het verlangen om vol te worden met de heilige Geest: weg was het, volkomen verdwenen. Voor mij hoefde het allemaal niet meer, ik stikte van de vragen. En toen las ik het kaartje. Wat erop het kaartje stond? Geloof je niet in God? Hij gelooft wel in jou!

Eerst dacht ik: wat een flauwekul! Zo lust ik er nog wel een paar....maar later dacht ik: misschien heb ik wel veel te veel mijn best gedaan om iemand te begrijpen die je helemaal niet begrijpen kunt! Ik bedoel: hoe zouden wij mensen God kunnen begrijpen, als hij de schepper is, de grootste, de eerste, de laatste, het ontoegankelijke licht waarin de liefde woont? Hoe zou ik hem kunnen narekenen, zijn doen en laten kunnen naspeuren? Wie ben ik om een oordeel uit te spreken over God die miljarden malen groter is dan ik ben? Andersom kan ik met wel voorstellen dat zo'n grote God mensen kan gebruiken. Mensen zoals u en ik. Adam en Eva werden aangesteld om de aarde te bebouwen en te bewaren. God had fiducia in ons mensen! Hij stelde ons aan om zijn stadhouders te zijn, zijn vertegenwoordigers op aarde. Hij gelooft in ons!

Toen ik dat zag, was het er opeens weer: het geloof! Het was er helemaal, maar wel anders. In één keer ging het niet meer om mijn geloof. Het ging opeens over Gods geloof. Hij heeft ons nodig om deze aarde te laten lijken op de samenleving die hem voor ogen stond toen hij de wereld schiep: een tuin van vrede.

Ach mevrouw de Berg, opeens realiseer ik me dat ik u misschien helemaal niet kan helpen door te vertellen hoe ik zelf ooit het geloof weer terugvond. Misschien was er wat u betreft wel een heel bijzondere reden om van lieverlee uw geloof te verliezen. Neemt u me dan alstublieft niet kwalijk dat ik u mijn verhaal heb verteld. Alhoewel.....ik er geen spijt van heb. Want wie weet hebt u toch iets aan de gedachte die mij indertijd hielp om het geloof terug te vinden:

Geloof je niet in God? Hij gelooft wel in jou!

Tekst: André Troost.  
Houd mij vast,  
laat uw liefde stromen.  
Houd mij vast,  
heel dicht bij uw hart.  
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend;  
dan zweef ik op de wind  
gedragen door uw geest  
en de kracht van uw liefde.



## DIALOOG (GELOOF) AAN TAFEL

Dialogo aan Tafel is bij ons de voortzetting van het bekende Groothuisbezoek. Tijdens het groothuisbezoek of een 'huiskamergesprek' ontmoetten wij elkaar in informele sfeer. Wij gingen met elkaar in gesprek rond een thema en deelden samen iets van ons leven, onze gedachten, onze ervaringen en ons geloof. Dat alles is natuurlijk gebeven maar er is een belangrijk element bij gekomen, de tafel of anders gezegd een maaltijd. Gezamenlijk eten en een goed gesprek werkt verbindend, immers het samenzijn haakt aan bij drie belangrijke elementen van gemeente zijn: ontmoeting, bezinning en pastoraat.

Bij ontmoeting denken we aan de ontmoeting tussen mensen, tussen leden van de gemeente, maar ook aan de ontmoeting tussen God en mensen. In het gesprek met de ander ontdekt u wellicht iets van de Ander. En waar kunnen we elkaar beter ontmoeten dan aan tafel, gezamenlijk eten schept een band.

Bezinning is een belangrijk onderdeel omdat we in Dialoog aan Tafel verder willen komen dan een gesprek over koetjes en kalfjes. Het gaat om het samen nadenken over zinvolle zaken, over vragen die te maken hebben met zingeving.

Ook pastoraat is een element uit Dialoog (Geloof) aan Tafel. U bent bij elkaar als leden van één gemeente en wilt naar elkaar omzien. In het gesprek toont u belangstelling voor elkaar en heeft u de gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over de dingen die er werkelijk toe doen.

Juist het samenspel tussen die drie elementen maakt Dialoog aan Tafel ook tot meer dan een gewoon gesprek.

Voor 2015 is gekozen voor het thema 'Vieren en Verbinden' en rond dit thema gaan we met elkaar in gesprek in De Hoeksteen na een gezamenlijke warme maaltijd of lunch. Dialoog aan Tafel wordt in 2015 gehouden op de data:

- Donderdag 12 februari 18.30 uur (welkom vanaf 18.00 uur) tot ca. 21.00 uur
- Woensdag 18 februari 18.30 uur (welkom vanaf 18.00 uur) tot ca. 21.00 uur
- Dinsdag 3 maart 12.30 uur (welkom vanaf 12.00 uur) tot ca. 15.00 uur
- Dinsdag 10 maart 18.30 uur (welkom vanaf 18.00 uur) tot ca. 21.00 uur
- Speciaal voor de gemeenteleden die moeite hebben om 's-avonds in het donker nog de straat op te gaan, hebben we op dinsdag 3 maart een lunch voorzien.

U bent allen van harte welkom op één van de genoemde data dus noteer deze alvast in uw agenda. Tegelijk met de actie Kerkbalans begin januari ontvangt u de officiële uitnodiging voor Dialoog aan Tafel en dan kunt u zich ook opgeven.

Wij kijken uit naar een ontmoeting met u.

Het pastorale team



## GELOOF EN DIALOOG

Enkele jaren geleden heeft Marjo den Bakker de gespreksgroep geloof en dialoog opgericht. Eerst over 2 avonden verspreid en later samengevoegd tot 1 avond in de maand. Toen Marjo onze gemeente verliet wilden we de waardevolle gesprekken die deze avonden opleverden niet missen en hebben we de koppen bij elkaar gestoken. In overleg met Marjo werd gezocht naar een boekje wat we zouden kunnen gaan bespreken.

Onze keuze is gevallen op Adembenemend van Bernhard Reitsma. Hierin wordt in eenvoudige bewoording enkele gelijkenissen van Jezus besproken. De avonden worden gemiddeld door 12-14 mensen bezocht en zijn bij iemand thuis, elke 1<sup>e</sup> dinsdag van de maand van oktober tot mei.

De leiding is in handen van iemand uit de groep (steeds iemand anders).

De 1<sup>e</sup> avond in oktober hebben we de gelijkenis van de heer van de wijngaard besproken die 5 x naar de markt gaat om arbeidskrachten in te huren en aan het eind van de dag krijgt iedereen hetzelfde betaald.....

Het gaat in deze gelijkenis om de goedheid van de Heer en met dit als basis kwamen we tot een heel goed gesprek over de arbeidskrachten, de Heer van de wijngaard, onszelf en de Heer onze God.

Zo konden we aan het eind van de avond terugkijken op een hele fijne avond.

Hebt u of jij ook behoefte, om op een gezellige en leerzame manier te kijken en te praten over Jezus en wat Hij in ons leven betekent, schuif dan een volgende avond bij ons aan.

In de weekbrief zullen wij aangeven wanneer en waar de volgende avond is.

Een hartelijke groet, Welma van der Ree

## CATECHESE

In oktober zijn we weer met de catechese begonnen. Bij alle jongeren in de leeftijd 12 tot 16 hebben we een uitnodiging in de bus gedaan.

Gelukkig is daar goed op gereageerd.

De eerst avond hebben we over Beelden van God gesproken. In de Bijbel staat veel beelden van God. O.a.: "de weg, de waarheid en het leven, de goede herder". Toevallig hingen in de bijruimte van de kerk schilderijen waarin God werd verbeeld op diverse manieren. In het gesprek hebben we het aan de hand van stukjes uit de Bijbel gehad over het beeld dat ieder persoonlijk van God heeft.

Fijne gesprekken ontstaan er dan.

In de maanden november en december gaan we aan de slag met engelen.

Waar in de Bijbel kom je ze tegen en wat hebben ze ons te zeggen. We gaan creatief een engel van klei maken en bespreken met onze jongeren hoe ieder zelf een 'engel' kan zijn voor een ander. Dit aan de hand van het thema:

"Hulp uit onverwachte hoek."

Het catechese team bestaat uit:

Petra Jongekrijg, Greetje Morsink en Anneke van der Schee.



## DIACONIE

Dit maal een stukje van de Diaconie, met name over ons giftenbeleid.

In onze begroting houden wij rekening met de opbrengst van vier collecten bij de viering van het Heilig Avondmaal. Voor deze collecten zoeken wij naar aansprekende doelen. De opbrengst van deze collecten wordt door de Diaconie aangevuld tot een rond bedrag. Momenteel is dat tot € 750,00.

Wij proberen steeds een nieuw doel te kiezen. Een goed doel moet aansprekend zijn, maar het moet ook een qua giften een erkende organisatie zijn. Voor het regionaal giftenbeleid gebruiken wij hiervoor de folder Goede doelen in Zuid Holland / Giftenadvies van de PKN die jaarlijks geactualiseerd uitkomt. Er zijn ook enkele doelen die met enige regelmaat terugkomen. Hierbij kunt u denken aan het Liliane Fonds en het Leger Des Heils.

Dit jaar hebben wij onze Heilig Avondmaal collectes besteed aan de Stichting Hospice Hoeksche Waard, het reeds genoemde Liliane Fonds en aan de inrichting van het nieuwe Roosevelt huis in Doorn. Op de weekbrief kunt u op de zondag van de viering van het Heilig Avondmaal en de zondag ervoor altijd een korte beschrijving lezen van het doel. Naast deze vier doelen begroten wij € 1.500 per jaar voor overige goede doelen. Wij komen aan deze doelen via diverse invalshoeken. Het kan zijn doordat wij worden aangeschreven door een organisatie, ontvangen informatie uit ons eigen netwerk, of ingegeven door de actualiteit.

Voor dit jaar hebben wij al enkele doelen benoemd en daar geld aan over gemaakt. Wij hebben € 500 besteed aan de gezamenlijke noodhulp Noord-Irak. De leden van het Christelijk Noodhulpcluster (bestaand uit Dorcas, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) komen gezamenlijk in actie voor de ontheemden en vluchtelingen.

Wij hebben € 250 besteed aan de Stichting Cavent Support. Cavent Support ondersteunt de cliënten van Cavent die zelf over onvoldoende financiële armslag beschikken en wil hen steunen met het investeren in een opleiding of training. Ook zamelt men gelden in voor de (her-)inrichting van woonlocaties. Daarbij kunt u denken aan de recentelijk gehouden actie "Groeten van Maarten" voor de herinrichting van de verbouwde woonvoorziening in Numansdorp.

Tenslotte hebben wij € 250 geschonken aan de Stichting Wijkpastoraat Rotterdam West ten behoeve van hun werkzaamheden op buurt/maatschappelijk terrein waaronder het thema armoede.

Dit jaar zullen wij ook weer meedoen aan de kerstpakketten actie. Een gezamenlijke actie van de Diaconie Hervormde Gemeente, Hervormde Gemeente Klaaswaal en Diaconie Gereformeerde Kerk Numansdorp. Dit project wordt ook uit het giftenbeleid bekostigd.

Dat was een kleine uiteenzetting van ons giftenbeleid.

Wilt u meer weten of weet u zelf een aansprekend doel; spreek een van de Diakenen aan !

Namens de Diaconie  
Jan Corstjens



## EVEN VOORSTELLEN

Bedankt Jan Blom voor het doorgeven van de pen van de rubriek "Even Voorstellen".

Ik ben Priscilla de Regt en ben 25 jaar getrouwd met Jan de Regt. Wij hebben 2 kinderen, Michelle en Gertjan. Ik ben geboren in Rozenburg en ben vanaf mijn 4<sup>de</sup> in Klaaswaal komen wonen. Daar heb ik tot mijn 24<sup>ste</sup> gewoond en nadat wij getrouwd zijn ben ik in Numansdorp komen wonen. Vanaf mijn 6<sup>de</sup> bespeel ik de dwarsfluit, dit doe ik bij Chr. Harmonie vereniging Prinses Juliana. Dit is mijn grootste hobby en passie en bij deze vereniging doe ik dan ook heel veel. Daarnaast rij ik al 10 jaar Taxi bij Edad Reizen. Ik breng iedere ochtend de mannen van de Koni naar hun werk en daarna ga ik de kinderen ophalen om hun naar school (speciaal onderwijs) te brengen in Oud-Beijerland en 's middags breng ik iedereen weer naar huis.

Voor de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN schrijf ik al een aantal jaren oorkondes. Verder vind ik fotograferen erg leuk en van die foto's maak ik dan vervolgens weer leuke fotoalbums. Lezen doe ik ook erg graag.

In de kerk heb ik ook zo mijn bezigheden. In de tijd dat Michelle vier werd ben ik begonnen met de kindernevendienst. Dat heb ik met heel veel plezier gedaan, maar ben daarmee gestopt toen Gertjan 12 jaar werd.

De gedenkboeken die voorin in de kerk liggen voorzie ik van namen van de gemeenteleden die ons zijn overleden en van de kinderen die zijn geboren het afgelopen jaar. Ook de gedenkstenen in de gedenkhoek voorzie ik van namen.

Het weekbericht maak ik ook sinds een jaar ongeveer, dit doe ik samen met Wim Kleibergen. Met het komen van de techniek in de kerk ben ik ook lid geworden van het beam team. Samen met Gertjan doen wij dit regelmatig. Verder ben ik nu druk bezig met de website van de kerk. Wat de website betreft hebben we afgelopen jaar een heel druk jaar gehad, want we hebben een nieuwe website gemaakt. Deze heb ik, samen met Jan Blom, zelf ingericht. De website is sinds 1 september in de lucht en we hopen dat u hier veel gebruik van zult maken. Er zijn een aantal nieuwe rubrieken bijgekomen zoals: de Gedichten, dagteksten, collectebonnen bestellen, archief voor het weekbericht en de kindernevendienst heeft ook een eigen plek. Natuurlijk kunt u ook nog steeds de beam presentatie volgen als u naar uitzending gemist luistert. Als er problemen/vragen/opmerkingen zijn geef ze dan aan mij door.

Daarnaast maak ik ook nog eens in de zoveel maanden de kerk schoon. En als er een bijzondere dienst is speel ik mee met de muziekgroep o.l.v. Nico van Vliet. Soms speel ik ook wel eens een lied mee als deze wat moeilijker is om de gemeente toch lekker mee te kunnen laten zingen.

Dit was in een notendop mijn verhaal. Voor de volgende editie van de Driehoek wil ik Arina van Vliet uitnodigen om zich voor te stellen.

Groetjes van Priscilla de Regt

Ik heb de pen doorgegeven aan Arina van Vliet voor de volgende Driehoek.





## EVEN VOORSTELLEN.....(Petra Jongekrijg)

Als kersverse pastoraal werker is mij gevraagd om mezelf voor te stellen. Dat doe ik natuurlijk graag. Ik ben Petra Jongekrijg, samen met mijn man Jan en onze kinderen (Corina 15 en Bas 13 jaar) woon ik met veel plezier in Strijen. Ik ben in Rotterdam geboren(1970) en opgegroeid in Oud-Beijerland.

Mijn middelbare schooltijd heb ik doorgebracht in Oud-Beijerland en Rotterdam. Na de studie HBO verpleegkunde ben ik bewust voor uitzendbureaus gaan werken waardoor ik op vele werkplekken met verschillende werkwijzen in aanraking kwam. Dit was een boeiende en leerzame tijd. Ook mocht ik aan de slag in Harpenden (Engeland) en met het ziekenhuisschip 'Anastasis' naar Togo in West-Afrika varen om daar aan boord en in de veldklinieken te werken via de organisatie Youth with a Mission. In eigen land heb ik o.a. gewerkt in de particuliere terminale thuiszorg, in het Erasmus MC en Albert Schweizer ziekenhuis op de afdelingen KNO en interne geneeskunde/oncologie, het consultatiebureau in Oud-Beijerland en op het AZC in 's Gravendeel. Binnen mijn werk mocht ik mensen jong en oud, aan het begin en eind van het leven, op de kruispunten van dat leven ontmoeten en een klein stukje samen op lopen.

In mij groeide het verlangen het verhaal van de unieke mens te verbinden met het verhaal van God. Zo ben ik uit interesse begonnen met de studie Godsdienst Pastoraal werk aan Hogeschool Windesheim. In 2010 mocht ik hier in Numansdorp mijn oriëntatiestage doen. Vanaf dat moment heb ik mij welkom gevoeld in deze gemeente.

Door de stages die volgde binnen het Oude wijken Pastoraat in de Rotterdamse wijken Crooswijk, Oude Westen en Bloemhof heb ik geleerd wat het betekent om te vertragen. Iets dat ik mij echt eigen heb moeten maken omdat mijn verpleegkundige blik (gericht op oplossingen) mij danig parten spelende. Tijd nemen om te kijken en luisteren naar wat er speelt in en tussen mensen. Zoeken naar verbindingen en naar mogelijkheden om contacten te leggen. Waarin kunnen mensen van elkaar leren en elkaar tot dienst zijn, een naaste zijn? Nu aan het einde van mijn studie rest mij nog een aantal vakken waarvoor ik colleges volg in Amsterdam en mag ik mij buigen over een afsluitend onderzoek. Hier denk ik dan over na tijdens het wandelen dat ik graag doe. Heerlijk een rondje door de polder. Vaak hetzelfde rondje, toch is het nooit hetzelfde de natuur, de geluiden zijn altijd anders. Prachtig, hier kan ik echt van genieten. Ook zing ik graag mij partij mee binnen het koor Keruchma. Verder ben ik binnen de gereformeerde kerk in Strijen actief in catechese 12-16 jaar, het organiseren van tweedehands kledingbeurzen en een jaarlijkse boekenmarkt.

Tijdens de vacante periode zal mijn werk bestaan uit ondersteuning geven aan de in het pastoraat, bij de catechese (voor de verschillende groepen), high tea/barbecue, commissie stille week en geloof aan tafel. Op zondag 26 oktober ben ik tijdens een prachtige dienst, die geleid werd door ds. Persfors als pastoraal werker in de bediening gesteld. Na de dienst hebben wij elkaar de hand geschud en werden er warme woorden gesproken waardoor ik mij wederom zeer welkom voel binnen de gemeente. In mijn bevestigingsdienst is gebeden om een zegen van God, zodat wij elkaar tot zegen mogen zijn. Ik zie er naar uit u allen te ontmoeten de komende tijd.

Een hartelijke groet vanuit Strijen. Petra Jongekrijg 06-55776953 Werkdagen voornamelijk maandag, dinsdag of woensdag.

Pastoraal.werker.gk@kerknumansdorp.nl of pwpetrajongekrijg@gmail.com



## ZWO

Terugblik

Zoals ieder jaar willen wij nog even terugblikken op de activiteiten van de ZWO in het afgelopen jaar.

Met uw steun en bijdragen hebben wij de volgende stichtingen met een gift kunnen ondersteunen.

Stichting "De Zaaier"(Congo) ons beddenproject

Stichting "Zie de mens" (Roemenië) transport kleding, kindertehuis

Victory4All Rainbow Day-Care Centre (Dagopvang voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking)

Vele kleine projecten van Kerk in Actie

Ook komend jaar willen wij, met uw hulp, weer vele stichtingen en acties van Kerk in Actie ondersteunen.

Ook gaan wij weer door met het verzamelen van postzegels, ansichtkaarten en gebruikte mobieltjes.

De ZWO dankt u weer hartelijk voor de steun die we ook dit jaar weer van u mochten ontvangen. Wij rekenen ook komend jaar weer op u.

Zoals beloofd nog wat meer informatie over de Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Na vele jaren Stichting "De Zaaier" ondersteund te hebben willen wij komend jaar bovengenoemde stichting gaan ondersteunen. In de vorige Driehoek hebben wij al het een en ander verteld over deze stichting.

Nu nog wat meer informatie

Stichting Nieuwe Generatie Brasil is geboren vanuit de wens om kansarme kinderen in Brazilië een betere toekomst te bieden. De stichting gelooft in gelijke kansen voor ieder kind. Ze heeft als doelstelling om niet te stoppen bij "overleven" maar kinderen/jongeren te helpen zich te ontwikkelen naar een zelfstandige en duurzame toekomst door ze (praktisch) onderwijs te geven, waarmee ze later in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

De oprichters van de stichting zijn Samuel en Laura van de Raa.

Al op jonge leeftijd had Samuel, geboren en getogen in Brazilië, het verlangen om iets te doen aan der omstandigheden van Braziliaanse kinderen. Naast Samuel en Laura doet het bestuur er alles aan om de doelstelling te realiseren. De oprichters garanderen ons dat alles wat wij aan de stichting geven, direct naar de plek van bestemming gaat. De stichting is voor donateurs transparant en ze voorkomen hiermee dat de middelen van de stichting ergens anders blijven steken.

Laat de aarde het u vertellen

De zwijgende maar machtige boodschap van planten in het land van de Bijbel

## TARWE

Tarwe is een van de gewassen van het beloofde land, genoemd in Deuteronomium 8:8. God wilde zijn volk voeden met 'het vette van de tarwe' (Deut.32:14; Ps.81:17; 147:14), d.w.z. met tarwe van hoge kwaliteit.

Net zoals veel andere granen heeft tarwe de mogelijkheid verschillende stengels van uit zijn wortels te laten groeien, zodat een plant in verschillende stengels veel vrucht kan dragen. Daarop doelt de Heiland als Hij Zichzelf



vergelijkt met een graankorrel die veel vrucht voortbrengt. Dat dit rijke voedsel het doelwit is van aanvallen van de vijand, behoeft ons niet te verwonderen. In de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe (Matth.13) gebruikt De Here Jezus dat beeld om zijn discipelen te waarschuwen voor de activiteiten van de satan in het koninkrijk der hemelen. Het daar bedoelde onkruid is waarschijnlijk dolik (*Lolium temulentum*), dat met het blote oog, zeker voor niet-deskundigen, nauwelijks van tarwe te onderscheiden is. Het echte voedsel wordt bedreigd door wat erop lijkt. Helaas gooien sommigen zelfs de waardevolle dingen overboord, zoals de scheepslieden tijdens de reis van Paulus de tarwe overboord gooiden (Hand.27: 38).

Het dorsen gebeurt door slaan met een stok of met een dorsslede (Jes.28: 27). Daarna volgt het wannen, dat erop is gericht het kaf van het koren te scheiden (Matth.3: 12). Dat gebeurt door het in de lucht te gooien, zodat het kaf met de wind wegwaait en het koren op de grond valt. Christus gebruikt dat beeld om aan Simon Petrus duidelijk te maken dat de satan precies het omgekeerde zou willen bereiken: het koren laten verdwijnen en het kaf doen overblijven (Luk.22: 31)- maar de voorbede van de Heiland stond ervoor garant dat dit niet zou gelukken.

In de volgende Driehoek GERST

#### KERSTFEEST

Van alle kanten klinkt het "Stille Nacht",  
Maar niemand hoort daarin nog engelen zingen:  
Wij zijn te zeer vervuld van aardse dingen,  
God komt te laat-Hij wordt niet meer verwacht.

Of toch? Zijn er nog ogen voor zijn licht?  
Nog oren die Zijn woorden willen horen?  
Heeft God om ons niet alle hoop verloren?  
Of gooien wij de deuren voor Hem dicht?

Kom tot ons, Heer, en neem ons bij de hand;  
Uw krib lijkt verder weg dan ooit tevoren,  
Wij zijn de weg naar Bethlehem verloren,  
Steek zelf Uw ster aan in dit donker land.

De ZWO wenst u allen gezegende kerstdagen en een gezond 2015

Namens de ZWO-commissie  
Ton Hoffers



## KERSTVERHAAL VAN KINDERNEVENDIENST

### DE RINKELPUT

Er was eens een keizer. Zijn paleis stond hier ver vandaan, maar het eiland waarop jullie wonen was van hem. De Hoeksche Waard was van de keizer. Zijn rijk was zo groot als bijna heel Europa. Hij was de baas over alles, maar hij had overal mensen die namens hem gebieden bestuurden. En dat deden ze goed.

In de Hoeksche Waard was er een secretaris die voor de keizer werkte. Hij deed zijn werk zo goed dat de keizer hem een deel van het eiland cadeau gaf, als waardering. Hij gaf hem er zelfs de ambachtsheerlijkheden bij. Dat hield in dat hij mensen op het land mocht laten werken. Dat hij er groenten mocht verbouwen en koren kon laten groeien. Koeien en schapen konden er grazen. Het betekende dat de mensen dat stukje land konden bewerken, dat ze hun eigen eten konden verbouwen en ook nog eens spullen konden verkopen. Alle opbrengsten waren voor hen.

"Zorg goed voor jullie grond ... maak er meer van ", zei de keizer.

De mensen noemden hun stuk grond de "ambachtsheerlijkheid". Ze genoten van het werk op hun eigen land, ze genoten ervan om voor zichzelf te kunnen zorgen. Dat was waardevol.

Het was niet altijd makkelijk, want het land lag aan het water en dat water stond in verbinding met de zee. Er waren geen dijken, dus het land was niet beschermd tegen water, weer en wind. Soms overstroomde het land en als het water zich terugtrok nam het land met zich mee en soms, heel soms... nam het een mens mee die verdronk. Dat waren tegenslagen, maar altijd opnieuw verzamelden de mensen moed om opnieuw te beginnen.

De mensen vroegen de keizer om oplossingen. "Mogen we dijken maken, die ons land en onze kostbaarheden beschermen?"

"Dat hoefje niette vragen" zei de keizer. "Het is jullie land, doe wat jullie denken datje moet doen. Ik heb het jullie gegeven, omdat ik er van overtuigd ben dat jullie er zelf de verantwoordelijkheid voor kunnen dragen." Zo veel vertrouwen had de keizer in de mensen.

Niet alleen verbouwden de mensen er nu eten en zorgden ze er voor elkaar en hun kinderen en dieren. Maar met de aanleg van de dijken beschermden ze hun land en hun bezit tegen het water.

Alhoewel...

Door de jaren heen was er naast het water iets anders geweest waar ze bang voor waren. En dat was niet verdwenen nu ze dijken hadden.

Soms was er een geluid. Als de wind vanaf zee kwam hoorden ze het geluid van belletjes, van gerinkel. Niemand wist wat het geluid veroorzaakte en omdat de mensen nog bijgelovig waren durfde niemand te gaan zoeken. Pas vele jaren later toen de kinderen van de kinderen van de kinderen van de mensen die ooit het land kregen er ook nog woonden, gingen zij op zoek, naar waar het gerinkel vandaan kwam.

Ze kwamen uit bij een put, een bron, die afgedekt was met een rooster. Diep in de put lag iets wat rinkelde. Nadat ze het rooster hadden verwijderd, lieten ze met touwen emmertjes in de put zakken, om zo te vissen naar wat er in de bron lag. Eerst haalden ze alleen maar water en modder naar boven. Maar ze hielden vol en na een paar keer kwam een echte schat naar boven.



Alle monden vielen open : In de emmertjes lagen edelstenen, ruwe edelstenen, diamantjes en een oneindige hoeveelheid parels En een fles, met een brief er in....

"Voor de vinder van deze bron,  
Deze put was er lang voor jullie. Een Lager gelegen stukje land waarin kostbaarheden aanspoelde en bleven liggen, uit schepen die schipbreuk hadden geleden, kostbaarheden die uit jaszakken overboord gleden van zeemannen die zich vasthielden aan relingen als het stormde. Parels uit oesters die kapot sloegen op de stenen aan de oever.... Al die kostbaarheden bleven achter in de put....  
De put werd een bron, van edelstenen, van parels, van waardevolle dingen en hield het moeiteloos vast, bewaarde het en stelde het veilig.  
Nu is het voor jullie, verspil het niet  
Het zal niet meer waard worden door het te verstoppen, uit angst dat het gestolen zal worden. Deze schat wordt meer waard als je jezelf er mooi mee maakt en een ander....."

De Rinkelput bestaat echt. Hij ligt in de Ambachtsheerlijkheid die ook echt bestaat. Het gebied ligt tussen Numansdorp en het Hollands Diep. Als je een wandeling maakt over de dijk met uitzicht over het water kom je een bordje tegen met het verhaal van de Rinkelput. De put ligt er naast. De keizer bestond ook echt.  
Misschien ben je teleurgesteld, omdat je zeker weet dat die schat er inmiddels niet meer ligt. Maar het verhaal lijkt erg op het verhaal van de schat die je zelf met je meedraagt en die jou van waarde maakt, voor jou, voor je omgeving, voor ons.... Dat wat je van God gekregen hebt en jou tot jou maakt en waarmee je belangrijk bent en verschil kunt maken. De schat waar mee je mooi bent en ook een ander mooier kunt maken.  
Tegelijkertijd lijkt het op het verhaal van God die jou bewaart en iedereen die je lief is, God die jou veilig stelt, voor wie je een parel bent.... in Zijn hand.



KLEURPLAAT KINDERNEVENDIENST





## THEMA KERKBALANS 2015 : 'MIJN KERK .....

Deze maand vieren we weer de geboorte van Jezus Christus. We hopen u te mogen ontmoeten in de vieringen rond Kerstmis, vaak nog met veel meer familie, vrienden en bekenden dan in de reguliere eredienst. Velen vinden in deze dagen licht, troost en saamhorigheid in de verschillende vieringen. Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis.

In januari gaat de actie Kerkbalans van start. Daarin staan die verschillende betekenissen van de kerk voor mensen centraal. Het thema van de actie Kerkbalans is 'Mijn kerk.....'. Vult u zelf maar in: Mijn kerk inspireert, helpt, bidt, deelt, rouwt of juist in deze maand: 'Mijn kerk viert!'

Welk woord zou u willen invullen?

Tussen 18 en 31 januari 2015 ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. De inkomsten uit de actie Kerkbalans zijn voor onze Gereformeerde kerk van essentieel belang: het is bijna 70% van de hele begroting! Zoals bijvoorbeeld ook voor een gezin, is het voor de kerk belangrijk een gezonde financiële situatie te hebben. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage.

Kerkbalans is niet verplicht, het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! We hopen dus dat we weer op u mogen rekenen als de vrijwilligers weer bij u aan de deur komen tussen 18 en 31 januari! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen.

## KERSTCONCERT ZATERDAG 13 DECEMBER

Interkerkelijk Koor en Band Keruchma en de leden van de muziekgroep Krooswijk geven een kerstconcert op zaterdag 13 December aanstaande met als thema:

Op weg naar Bethlehem.

Zij nodigen u uit te komen luisteren in de Hervormde Kerk aan de Torenstraat.

De avond begint om 20:00 uur en de kerk is om 19:30 uur open. De toegang is gratis, er zal wel een collecte zijn ter bestrijding van de onkosten.

Reserveert u wel tijdig een plaats middels de gratis toegangskaartjes welke vanaf 17 november te reserveren zijn bij één van onze leden of af te halen bij de Plus supermarkt in Numansdorp.



## NOTULEN KERKENRAADSVERGADERING 17 SEPT. 2014 SAMENVATTING

Wvd voorzitter opent de vergadering met een deel uit Woord en Dienst over Discipelschap en gaat voor in gebed.

Wegens drukke werkzaamheden is onze consulent Ds. H J Scholten niet aanwezig. Maar hij is altijd bereid, telefonisch of per email of in een apart gesprek onze problemen mbt beroepingswerk te bespreken en te adviseren. Eea staat ook in de kerkorde benoemd wat zijn rol en taak is. Hij zal altijd worden uitgenodigd en hij zal hetzelfde materiaal als de kerkenraad ontvangen.

Notulen van de kerkenraadsvergadering van 14 mei 2014 worden ongewijzigd goedgekeurd en ondertekend. De notulen van het moderamen van 8 juli, 13 aug en 10 sept 2014 roepen geen vragen of opmerkingen op.

Besprekingen en besluiten:

\* Activiteitenlijst van pastoraal team zoals toegezonden wordt besproken. Deze lijst is gebaseerd op het document "Overdracht van activiteiten" zoals aangeleverd door ds. Marjo den Bakker eind augustus. In de lijst staat alles genoemd wat er nodig is om eea op goede wijze doorgang te laten vinden. De kerkenraad keurt dit stuk goed voor verdere uitvoering.

\* Benodigde assistentie tijdens de vacante periode. Zoals aangegeven willen we iemand zoeken die pastoraal werk voor onze kerk kan verrichten. Er is met mevr. Petra Jongekrijg-Van Dongen uit Strijen gesproken. Petra hoopt haar studie dit seizoen als kerkelijk werker afronden. Petra kent onze gemeente uit een stage periode die zij bij Marjo heeft gelopen en heeft het toen erg naar de zin gehad. De kerkenraad zal op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. Ook de gemeente zal bij een bepaald besluit zsm worden geïnformeerd.

\* Beroepingsactiviteiten: er is een stappenplan zoals toegezonden op basis van de richtlijnen van de Protestantse Kerk. De kerkenraad komt tot de volgende besluiten:

- Vormen van een voorbereidingscommissie die oa een beschrijving van onze kerkelijke gemeente maakt als ook van de gemeente Numansdorp.
- Profiel van de predikant zal worden gemaakt.
- Ook van buiten de kerkenraad zullen mensen voor deze commissie worden gevraagd.

- Kerkrentmeesters gaan aan de slag voor de financiële situatie met de benodigde analyses die tot een aanvraag van de solvabiliteitsverklaring kan leiden bij de RCBB.

- Hopelijk kunnen de eerst resultaten van bovenstaande acties in de kerkenraadsvergadering van november worden besproken.

\* Preekrooster van 4<sup>e</sup> kwartaal 2014 en 2015. De beurten van Marjo zijn nu ingevuld. Ook 2015 is compleet al worden er telkens openingen gemaakt door gastpredikanten die beroepen worden en naar andere gemeente gaan. Speciale aandacht is er nodig voor de avond gebeden in de Stille Week op maan/dins/woensdag omdat er dan geen predikant is.

\* Ambtsdragers en andere functies op de vacaturebank. De aangegeven vacatures op de lijst zijn akkoord. De lijst met namen werd besproken, gewijzigd en aangevuld, ook werd de functie die bij hen zou passen besproken. Er wordt door verschillende mensen contact opgenomen met de





kandidaten

\* Prioriteitenlijst Beleidsplan. De prioriteiten van het goedgekeurde beleidsplan van begin dit jaar zijn in de mei vergadering op een rijtje gezet. De kerkenraad is het eens met de lijst van prioriteiten en zal ernaar gaan werken. De lijst zal op onze website worden geplaatst.

\* Gezamenlijk moderamen . Staat nog steeds in de planning. Een aantal data voor vergaderen is nu van onze kant voorgesteld: zal waarschijnlijk oktober worden.

\* Rapportage door het College van Kerkrentmeesters. Komende maanden wordt de begroting 2015 opgesteld. Ook collecterooster 2015 zal weer worden ontwikkeld langs dezelfde lijnen als voorgaande jaren. In november vergadering deze goedkeuren

\* Rapportage door de Diaconie. In de komende maanden zijn er enkele diakonie collecten verschoven ivm het verschuiven van het HA. De laatste update staat op de website.

\* Rapportage door het Pastorale Team w.o. de Jeugdouderling. De beleidsprioriteiten passen goed bij de uit te voeren zaken zoals de High Tea en de BBQ. Deze laatste was weer erg leuk gezellig en met goed gesprekken.

\* Rondvraag.

- Voor de filmvertoning zullen de juiste filmrechten worden afgedragen
- De diakonie vraagt om een stukje in de weekbrief mbt de collectebonnen.
- De afscheidsdienst van Marjo den Bakker van 14 sept staat niet geheel op onze eigen website, maar wel op de kerkdienstgemist website.
- De nieuwe website is in de lucht, dus graag aanvullingen en opmerkingen naar de beheerders.
- Het info boekje wordt komende tijd weer bijgewerkt.

\* Sluiting met een gedicht: Wees Blij!

## KERKELIJK BUREAU

P. Verbaas, Tuindorp 22, 3281 CV Numansdorp, Tel.0186-652539

Mutaties aug. – nov. 2014

---



## GRATIS KERK IN ACTIE ADVENTS-APP

Kerk in Actie brengt deze kerst een gratis advents-app uit. De app is bedoeld voor mensen die op een leuke en zinvolle manier willen toelevens naar kerst. Veel mensen verheugen zich op het kerstfeest. De commercie speelt daar op een handige manier op in, maar wil ons vooral verleiden tot een koopgedrag dat maar weinig met Kerst te maken heeft. Je kunt je ook op een andere manier op Kerst verheugen, door je te realiseren wat je allemaal hebt ontvangen en je af te vragen hoe je dat kunt delen met anderen.

De advents-app van Kerk in Actie helpt je daarbij. De app is een mooi vormgegeven en inspirerende digitale adventskalender met een christelijke focus. In de adventsperiode biedt deze iedere dag een nieuw 'cadeautje'. Kerk in Actie is ervan overtuigd dat de app interessant is voor zowel kerkleden als mensen die geen lid meer van een kerk zijn of die (bijna) nooit een kerk bezoeken .

>De app is vanaf eind november gratis te downloaden via Google Play en de iTunes App Store. Wie een seintje wil ontvangen wanneer de app te downloaden is, kan haar of zijn e-mailadres achterlaten op [www.kerkinactie.nl/adventsapp](http://www.kerkinactie.nl/adventsapp)

Dit en meer nieuws is te vinden op [www.pkn.nl/actueel/nieuws](http://www.pkn.nl/actueel/nieuws).

## ZEG TEGEN IEMAND DAT IK HIER BEN

Ernesto is verpleger op een kinderafdeling in een klein ziekenhuisje in Mexico. Het is kerstavond. Zijn dienst zit er bijna op. De klokken luiden voor de nachtmis van twaalf uur. Hij verheugt zich om samen met zijn familie kerst te vieren. Hij maakt nog een keer de ronde langs de zalen met kinderen. Als hij om half twaalf naar de uitgang loopt, hoort hij voetstappen achter zich, voetstappen als watten. Hij draait zich om en ziet Claudio, een jongentje, acht jaar jong, zonder ouders. Hij is ernstig ziek. De dood al in zijn ogen. Het jongetje kijkt hem aan, grijpt zijn hand en zegt met gebroken stem: 'Zeg tegen iemand dat ik hier ben.'

'Zeg tegen iemand dat ik hier ben,'

Hier stopt het verhaal en tegelijk begint het hier, want voor zo'n jongen ga je toch door de knieën.....

Toen ik dit verhaal opschreef ging er zoveel door me heen....en uiteindelijk dacht ik: Voor dit jongetje is God mens geworden. Opdat hij niet alleen is. En ik dacht aan zoveel andere mensen die niemand hebben. 'Zeg tegen iemand dat ik hier ben.'

Het gaat je door de ziel omdat je ook merkt dat je handen te kort schieten. Juist op een dag als vandaag. Ik weet niet wat Ernesto uiteindelijk gedaan heeft. Misschien heeft hij Claudio in zijn armen genomen en is hij gebleven. Misschien heeft hij andere ingeschakeld, misschien heeft hij midden in de nacht een kaars aangestoken en gebeden met stamelende woorden: 'God wees er als er niemand is. Want dat is toch uw naam.'

'Ik ben er.' Misschien gaat het daar wel om als we op kerstmorgen lezen:

"Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. "

Johannes 1: 14

Ieder mens wil gezien, gekend en bemind worden!



## 10 JAAR PKN

Er is zo iets als nieuw Elan

Op 1 mei 2004 was ik bij vrienden in Birmingham en ik weet nog hoe ik die morgen wakker werd. Vroeger dan anders. Mijn eerste gedachte was: nu begint de PKN. En: hoe zou zondag 2 mei verlopen? Zou er hier of daar nog gevochten worden? Alles was mogelijk.

Piet de Jong

Als lid van de Commissie van Bijzondere Zorg - een club van 18 die vanwege de synode een eventuele scheuring moest gaan afhechten - maakte ik me al geen illusies meer. Het was een hele vreemde tijd, bizar gewoon. In april vierde men nog overal het Heilig Avondmaal, terwijl men al zeker wist wie zich op zondag 2 mei zouden afsplitsen en eigen wegen gaan. Acht weken later werden ongeveer 50 dominees via een brief uit hun ambt gezet. Ook die week herinner ik me scherp.

Geen halleluja

Het was bij de start dus niet allemaal halleluja met de nieuwe kerk. Ondanks grote opluchting na ruim 40 jaar zoeken en steggelen. En ondanks een nieuw inspirerend logo en nog mooiere vlaggen voor 'alle vestigingen' die open zouden blijven. In 2004 was er in de zomer ook nog zo iets als een landelijke Kerkdag. Daar zou de PKN zich stralend presenteren. Maar het werd een grote sof. Er kwamen zo weinig mensen naar Utrecht dat vele programma's gecancelld werden. In plaats van geïnspireerd te worden, dreigde het laatste beetje geloof ter plekke in je weg te zakken.

Binnen de PKN kon je op het grondvlak weinig mensen op PKN-enthousiasme betrappen. De Gereformeerde Bond bloedde aan alle kanten; geen woord nog over eigen falen in beleid, stuurlaas, wachtend op nog meer mislukking. Confessionelen in de Nederlandse Hervormde Kerk waren positief, maar zonder veel elan. In het midden van de kerk was men wel blij. Zeker waar men al vele jaren samen gemeente was. Het fuseren op het grondvlak kon van start gaan. De lutheranen bleven echter gewoon hun eigen weg gaan. Ook onder gereformeerden, altijd overlopend van energie om uit te voeren wat de synode ook maar besluit, zag je er - zeker in het begin - een aantal ontheemd rondkijken op classicale vergaderingen en andere bijeenkomsten. 'Wij zijn onze kerk kwijtgeraakt', zo hoorde ik nogal eens iemand zeggen, soms oprecht geëmotioneerd, met het gezicht van een Feyenoord-supporter op maandag na een verloren wedstrijd in Amsterdam. Veel gereformeerden voelden zich dakloos, veel hervormden aan de rechterkant voelden zich in de steek gelaten: zij moesten voor hun gevoel het fusiegelag betalen. En de rest van de kerk was al zover dat men eigenlijk weinig geloof meer had in 'grote fusies' en logge bestuurscentra. 'Achterhaald', zei men.

Een kleine kerk

Als ik terugdenk aan die morgen in Birmingham en wat er zo door me heen flitste, stel ik vast dat de PKN zich in deze tien jaar beter heeft ontwikkeld dan de dwaaste dromers toen droomden. In de afgelopen tien jaar verdwenen tal van instituten die heel lang tegen de kerken aanleunden. Theologische faculteiten werden gesloten, de NCRV is samen met het CDA bezig te vergaan, IKON - het IKON-pastoraat is al weg - en ZVK verblijven inmiddels



op een zolder bij de EO. De vredesbeweging is ver- Ondanks alles wist de PKN zich te profileren en zichtbaar te blijven damp, Pax Christi ging door als PAX, en Kerk en Wereld: wie weet nog wat dat was? Hydepark wordt gesloopt, de Raad van Kerken bestaat nog net, Trouw is misschien mensen de aanwezigheid van God opsnuiven; de Bijbel als speciaal Woord van God; rituelen waar humanistische service bij verbleekt, en ook nog gratis; en ambten die regelrecht naar Jezus verwijzen en veel structuur geven.

#### Pluraliteit

De komende tien jaar zal het er vooral om gaan of we als kerk in staat zijn verantwoord om te gaan met individualiteit, diversiteit en pluraliteit. De angst daarvoor was in 2004 de belangrijkste reden waarom Herstelden afhaakten. En hier had men ook een punt. Kerkgangers in de PKN lijken er nauwelijks erg in te hebben dat nogal wat preken wel erg veel psychologie, prinses Irene-geloof, algemene religieuze sus-momenten bevatten, in plaats van stevige uitleg en verkondiging vanuit het hart van de Schriften waarin een ziel vast kan ankeren. 'Laat duizend bloemen bloeien', hoor je mensen elkaar nazeggen. In het spoor van de Heilige Geest kun je wel alles spiritualiteit noemen, maar zo loop je een spiritueel moeras in waar je helemaal geen kerk of geloof bij nodig hebt.

Als we ons eigen care business - het Evangelie van Jezus christus - in de uitverkoop doen, houdt het snel op met je als kerk. Daarvoor trekt niemand zijn schoenen aan. In de PKN moet de Heer zelf weer opstaan. Het komt erop aan dat het ons lukt op een dorp of in een stadswijk zo te preken, en als gemeente zo te functioneren, dat iedereen merkt dat het echt ergens over gaat - over God! heel exclusief, en over het Evangelie - en men getriggerd wordt mee te gaan doen. Wat dat betreft was de uitkomst van een recente enquête onder predikanten verrassend. De meesten predikanten blijken het liefst bezig te zijn met kerkdiensten, pastoraat en toerusting.

Dus precies dát waarvoor ze zijn opgeleid. Dat ze juist daar zo'n zin aan hebben, moet inspirerend zijn voor heel hun gemeentewerk. Durven we de uitdaging aan het Evangelie uit te leggen en te verkondigen in herkenbare mensentaal, en open en inclusief naar iedereen die zich op het erf van de kerk laat zien of - eventueel in de verte - te zien is?

Ds. Piet de Jong is emeritus predikant te Rotterdam. Uit: W&D.

## ADVENT

Heer, Gij kent ons hart,  
Gij weet hoezeer wij verlangen  
naar vreugde en geluk.  
Als het donker is zoeken wij naar licht:  
Als het koud is, naar warmte:  
Zijn we in nood, dan zien we uit  
naar iemand die kan helpen.  
Kom dan in ons bestaan,  
neem ons bij de hand,  
verwarm ons hart  
en verlicht ons pad.  
Spreek tot ons uw woord van vrede  
en laat ons geborgen zijn  
in uw liefde die alle begrip te boven gaat.



## MijnKerk.nl KRIJGT TWEEDE INTERNETPREDIKANT

Internetkerk MijnKerk.nl is een dominee rijker: ds. Janneke Nijboer. Janneke is als predikant werkzaam in Noordwijk en verbonden aan de pioniersplek Windkracht 3pt0.

Een klein jaar geleden werd MijnKerk.nl gelanceerd met marinepredikant Fred Omvlee aan het roer als dominee: 'Al sinds het begin had ik de wens dat er naast mij een vrouwelijke collega kwam. In de redactie en bloggers achter MijnKerk.nl zitten al meerdere vrouwen, maar een vrouwelijke predikant is er nu echt.'

Janneke Nijboer werkt al jaren in de voorhoede van kerk en sociale media.

Binnenkort zal zij zichzelf op MijnKerk.nl presenteren in woord en beeld.

MijnKerk.nl maakt een groei door als het gaat om medewerkers, bloggers en spannende plannen voor de komende seizoenen. Gemiddeld zijn er meer dan 3.700 bezoekers per maand actief in en rond de internetkerk. Dominees Janneke Nijboer en Fred Omvlee hopen samen met het team redacteuren en bloggers bezoekers van MijnKerk.nl te inspireren en te verbinden!

> Lees meer op [www.pkn.nl/actueel](http://www.pkn.nl/actueel), bericht d.d. 24 september 2014

## PREDIKANTENDAG 2014

Ruim 500 predikanten en kerkelijk werkers bezochten op 22 september de landelijke predikantendag, die gehouden werd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Protestantse Kerk. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam luisterden de weleerwaarden naar onder meer naar de Engelse theoloog Alister McGrath over de toekomst van de kerk en de rol van de predikant daarin. Prof. dr. Mecheld Jansen, vanaf 8 december rector van de Protestantse Theologisch Universiteit sprak de aanwezigen toe, over 'Protestants pionieren in de polder'. Medewerking verleende onder meer het Vocaal Theologen Ensemble onder leiding van Hanna Rijken.

### TOGASHOOT

De 'toqashoot' op de Dam kreeg veel media-aandacht. Ds. Robert-Jan van Amstel schreef in zijn blog *ibelieve* dat hij een enerverende en mooie dag had beleefd. "Zelf draag ik geen toga meer sinds 2012, ik heb de mijne thuisgelaten. Het was leuk om tussen al die zwarte, witte, beige, gebroken-witte en grijze toga's te staan."

Teksten van toespraken en/of samenvattingen van lezingen die gehouden zijn tijdens de predikantendag zijn te lezen via [www.protestantsekerk.nl/predikantendag](http://www.protestantsekerk.nl/predikantendag)

Uit: Kerkinformatie.



## CALVIJN

Bijbels theoloog en crisismanager

Johannes Calvijn werd geboren in 1509, in het noorden van Frankrijk. Door zijn vader werd de intelligente jongen bestemd voor een kerkelijke loopbaan. In Parijs studeerde hij theologie en rechten, en hij werd er geraakt door de nog prille hervormingsbeweging. Vooral het adagium 'terug naar de Bijbel' sprak de taalgevoelige Calvijn aan. Nog maar zesentwintig jaar oud publiceerde hij een boek waarin hij de beginselen van de hervormde geloofsleer voor studenten in de theologie uiteenzette: de *Institutio Christianae Religionis* (Onderwijzing in de christelijke godsdienst). Dit boek, dat hij in de loop der tijd verschillende malen zou herschrijven en uitbreiden, bezorgde hem in korte tijd een zekere reputatie in Europa. Toen Guillaume Farel, een van de leiders van de hervorming in Genève, in 1536 hoorde dat Calvijn op doorreis in de stad was, aarzelde hij dan ook geen moment. Hij zocht Calvijn op en maakte hem duidelijk dat Genève een man als Calvijn nodig had om de nieuwe kerk op te bouwen. Met een onderbreking van twee jaar zou Calvijn de rest van zijn leven in het roerige Genève blijven wonen en werken.

Een stad in verwarring

Toen Calvijn er aankwam, verkeerde Genève in staat van verwarring. De stad had zich net losgemaakt van de hertog van Savoie en men had de bisschop de stad uitgebonjourd. Genève verlangde naar onafhankelijkheid, maar vooral wilde men af van de zware belastingen die de hertog en de bisschop oplegden. Aan de Reformatie van de zestiende eeuw lagen zeker niet alleen geestelijke motieven ten grondslag. Op 21 mei 1536 hadden de stemgerechtigde burgers unaniem besloten dat Genève een onafhankelijke, evangelische stad zou worden. Dat betekende dat er niet alleen een nieuwe kerk, maar ook een nieuwe politieke, militaire en economische organisatie neergezet moest worden. Toen Farel vroeg of Calvijn hieraan mee wilde werken, moet deze iets gedacht hebben in de trant van: vooruit, maar dan wel op mijn manier. Calvijns juridische achtergrond kwam hem nu goed van pas. Hij ontwierp een heldere en tamelijk democratische kerkorganisatie. Hij introduceerde een eenvoudige liturgie, waarin naast de lezing en de uitleg van de gehele Bijbel (Oude én Nieuwe Testament) ook het gemeenschappelijk zingen van de psalmen een centrale plaats kreeg. Over het openbare leven was Calvijn helder en duidelijk: de bevolking kon natuurlijk niet het besluit nemen om van Genève een evangelische stad te maken, zonder daar de nodige consequenties aan te verbinden. Dus werden burgers verplicht om regelmatig naar de kerk te gaan en hun kinderen Bijbelse namen te geven, en kwam er een verbod op zaken als dansen en openbare dronkenschap.

Crisismanager en geleerde

Het is niet verwonderlijk dat steeds meer Genèveers zich aan de Franse bemoeial gingen storen na verloop van tijd. Maar zijn tegenstanders ontdekten ook dat ze niet opgewassen waren tegen de intelligentie en daadkracht van Calvijn, die zich ontpopte als een buitengewoon krachtige crisismanager. Zo verzamelde hij al snel een hecht team van kundige, overwegend Franse predikanten om zich heen. Hij reorganiseerde de armenzorg en voerde gratis onderwijs in voor alle jongens van de stad. Nadat een pestepidemie de economie van Genève had verwoest, gaf Calvijn de



aanzet voor werkgelegenheidsprojecten- want ledigheid was des duivels oorkussen. Ook richtte hij een universiteit op waaraan uit heel Europa - ook uit de Lage Landen – jonge theologen kwamen studeren. Naast dit alles zag hij kans om wekelijks te preken, college te geven en een indrukwekkend aantal theologische werken, met name bijbelcommentaren, te schrijven. In een immer glasheldere stijl. En ondanks een zeer kwetsbare gezondheid.

Verliefd op de genade

Vriend en vijand zijn het erover eens dat Calvijn bewonderenswaardig veel heeft gepresteerd in de 54 jaar dat zijn levende duurde. Dat hij daarnaast geen lieve, zachtmoedige man was, is ook duidelijk. Was hij dat wel geweest, lief en zachtmoedig, dan was hij nooit de crisismanager geworden die de complete reorganisatie van Genève wist te voltooien. Misschien was hij dan wel wat genuanceerder geweest in de uitwerking van zijn roemruchte leer van de dubbele uitverkiezing, de praedestinatio duplex. Deze leer behelst dat God al aan het begin der tijd heeft besloten welke mensen hij tot de zaligheid heeft uitverkoren en welke tot de eeuwige verlorenheid. Alles draait in deze leer om het begrip genade. Bepalend voor ons mensen is niet wat wij zelf van ons leven maken, bepalend is alleen de genade van God; sola gratia. Het lijkt erop dat Calvijn zo verliefd geworden is op de goddelijke genade, dat hij nogal doorgeschoten is in zijn poging om deze genade in een consistent theologisch systeem te persen. Dat is jammer. Maar streng systematisch denken en leven was nu eenmaal de kracht én de zwakte van Johannes Calvijn.

Ds. Frans Willem Verbaas is predikant te Heusden en schrijver van een historische roman over Johannes Calvijn.

Johannes Calvijn : 1509 – 1564.

Typering:

Theoloog, jurist, kerkhervormer. Door zijn talrijke brieven en boeken, en door de theologische universiteit die hij stichtte, reikt zijn invloed tot ver buiten de grenzen van Europa.

Belangrijke aandachtsvelden:

Dogmatiek, Bijbelse theologie, kerkorde, polemieken met roomse en protestantse tegenstanders.

Belangrijkste geschriften:

Onderwijzing in de christelijke godsdienst (institutio Christianae Religionis) in diverse edities en vertalingen. Dit werk staat bekend als de Institutie .

Doorwerking in de theologie:

Calvijn heeft immense invloed gehad op de geschiedenis van de Hervorming.

Uiteenlopende theologen als Abraham Kuyper, Karl Barth en Tim Keiler denken verder in het spoor van Calvijn.

Doorwerking in de kerk:

Calvijn leerde de gemeente bijbellezen en zingen. Hij ontwikkelde het presbyteriaanse kerkmodel (de kerk wordt bestuurd door het presbyterium, de kerkenraad), waarop o.a. de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is gebaseerd.

Toegankelijkheid voor niet-theologen:

De Institutie en de bijbelcommentaren doen de moderne lezer na vijfhonderd jaar nogal breedspakig aan, maar voor wie geïnteresseerd is en een beetje geduldig, zijn ze nog altijd goed leesbaar.

Verder lezen: Rinse Reeling Brouwer, De handzame Calvijn (bloemlezing met toelichting), Amsterdam 2004.

Herman Selderhuis, Calvijn, een mens, Kampen 2008.

Frans Willem Verbaas, Heilig uur (historische roman), Zoetermeer 2009.



## COMMUNICATIE

't Zal om onszelve gaan

Met een paar mensen zijn we bezig om een communicatiestrategie op te stellen voor onze kerk. Een boeiende klus! De belangrijkste vraag: hoe maken we aan de 'buitenwereld' duidelijk welke mooie en waardevolle dingen binnen onze geloofsgemeenschap te beleven zijn?

We zijn dus ook op zoek naar onze kern boodschap. Kunnen we kort omschrijven

waar wij voorstaan? En wat ons onderscheidt dan van andere organisaties?

We kwamen uit bij: omdat we zelf geraakt zijn door de boodschap van Jezus Christus,

zijn we bewogen met mensen.

Inhoudelijke verlegenheid

Uiteraard denken we na over het effectief inzetten van websites. Ook over slim gebruik van sociale media, zeker als we jongeren willen bereiken. En graag zijn we met een opblaaskerk aanwezig op het cultureel festival. Maar daar gaat het in wezen niet om! We zullen alleen wervend zijn als wij als afzonderlijke leden van de kerk drager zijn - in woord en daad - van de goede boodschap. Maar op dit punt hebben we een groot probleem. Velen van ons hebben moeite om woorden te vinden voor hun geloof. En daarmee stopt de geloofscommunicatie! Aan onze kinderen, aan onze burens en collega's kunnen we niet meer uitleggen wat we geloven. Daarnaast is er nog een diepere kwestie. Veel mensen zeggen: 'Ik hoor bij de kerk. Op zondagmorgen ga ik er graag naar toe. Maar ik vraag me vaak af of ik wel geloof.' Er is een grote communicatieve én inhoudelijke verlegenheid. Daarom zijn we niet wervend en staat de vitaliteit van onze kerk op het spel!

Geloofsgesprek

Jongeren en nieuwkomers trekken, is een grote uitdaging. En het geloofsgesprek zal daarbij centraal moeten staan. Laten we met elkaar oefenen om wat ons ten diepste beweegt onder woorden te brengen. Laten we ons samen bezinnen op de vraag: wat geloof ik? Ik ben ervan overtuigd dat we hierin kunnen groeien. Het zal ons goed doen. We zullen beter in staat zijn om vandaag de dag gemeente van Jezus Christus te zijn.

Mooie websites, aantrekkelijke folders, passende persberichten in kranten en slim gebruik van sociale media, ik hoop dat het er allemaal zal zijn. Maar, om met een variant op Lied 971 (Gez. 320) te spreken:

Maar niet met site

en krant alleen

is 't grote werk gedaan.

't Zal om onszelve gaan.

Kort gezegd: dé communicatiestrategie is geloofsverdieping.

Jan van der Wolf





## GRENZEN STELLEN IS NIET EGOÏSTISCH

Een christen is geroepen om licht te verspreiden. Dat is: om zijn naasten lief te hebben. Liefhebben kun je beter niet op de manier van een kaars doen, maar op de manier van een olielamp. Die blijft branden, als de olie op tijd wordt aangevuld tenminste. Je zou kunnen zeggen dat de Barmhartige Samaritaan licht geeft als een olielamp. Hij heeft zijn naaste lief, maar denkt ook aan zichzelf. Hij delegeert de zorg en kijkt ook in zijn eigen agenda. Dan houd je het helpen vol. Martha heeft lief als een kaars. Ze geeft geen grens aan, en moppert bij de verkeerde persoon op haar zus. Na een halve middag is ze het dienen al zat. Beide verhalen staan na elkaar in Lucas 10.

### Wat God vraagt

God vraagt dat wij het goede doen voor anderen. En ook dat wij trouw zijn en een weldaad zijn voor anderen. Micha 6:8 wil dat wij anderen tot hun recht laten komen. Dat kan een mens alleen als hij ootmoedig wandelt met God. Paulus zegt in Romeinen 12:21 - en daarmee sluit hij aan bij de Evangelieboodschap - dat wij geroepen zijn om kwaad met goed te overwinnen. En goed doen is: liefhebben. Een christen moet vechten - anders kan hij niet overwinnen - maar hij slaat alleen om zich heen met goed doen. Hij mept met het wapen van de liefde!

Eros is een Griekse uitdrukking voor liefde. Geen kwaad woord daarover. Toch is dit eenzijdige liefde: je wordt er namelijk zelf beter van. En daar is de wereld vol van; van liefde waarvan je vooral zelf geniet. Het is ook niet voor niets een woord voor seksualiteit geworden. God vraagt daarnaast ook agapè: liefde die zichzelf verloochent. liefde die goed doet, terwijl de ander kwaad doet. Liefde die je olie kost. Dat is liefde voor de ander als ánder. Het gaat nog verder. Christenen verspreiden zelfs licht naar hun vijanden toe. Dat is nog eens naastenliefde. Je vijandige buurman negeer je niet, je roddelt niet over hem, je doet je beklag niet. Je nodigt hem op de maaltijd, je verwent hem culinair en hebt een goed gesprek (Rom. 12:20).

'Een christen is iemand die licht verspreidt door als een kaars op te branden', hoorde ik eens iemand zeggen. Maar klopt dat? Zo'n uitspraak jaagt mensen richting burn-out. En als je opgebrand bent, verspreid je toch geen licht meer? Daar heeft niemand wat aan.

### Evenwicht

God is de bron van deze bijzonder liefde. Omdat Gods oog genadig en liefdevol op ons gericht is, kunnen wij liefhebben. Zijn Geest inspireert ons. Maar juist ook degenen die zich warmen aan Gods liefde, kunnen psychisch hun balans kwijtraken. Voor ze het weten belanden ze in een Martha-rol. Er is ook een psychische bron nodig: evenwichtig omgaan met jezelf. Een mens met liefde voor God én een negatief zelfbeeld kan niet evenwichtig liefhebben. Die geeft liefde weg om waardering terug te krijgen en zo het zelfbeeld op te krikken. Denk aan kerkmensen die hard lopen in het vrijwilligerswerk en daarbij als hun motief opgeven dat het toch zulk dankbaar werk is. En als het óndankbaar werk wordt, lopen ze vast. Als Maria blijft zitten, houdt Martha het niet vol. Martha heeft een probleem met haar zus, denkt ze. Ik zou zeggen: ze heeft een probleem met zichzelf. Volgens mij spreekt Jezus haar daar ook op aan: 'Welke keuzes maak jij, Martha?'



### Zelfzorg

Zonder goede zelfzorg kun je niet zorgen voor een ander. Naastenliefde is onmogelijk zonder evenwichtige aandacht voor jezelf. Anders wordt een liefhebbend mens leeggezogen. Denk aan de brandende kaars. Zelfzorg is nodig in geestelijk, psychisch en lichamelijk opzicht. Een mens heeft rust nodig om geestelijk bij te tanken; 'de olie aan te vullen'. Psychisch mag een mens bij alles wat op hem afkomt ruimte vragen voor zijn eigen gevoelens, zijn eigen gedachten, zijn eigen plannen. Die drukt hij niet door, daar sluit hij bij aan. Dat wil zeggen: er is altijd ruimte om eerlijk te communiceren. Je mag in je agenda kijken of het uitkomt om een ander nu te helpen. Als de nood hoog is, leg je agenda aan de kant. Als de nood minder hoog is, overleg je of er een beter moment is om te hulp te schieten. Je mag ook delegeren. Je mag ook voor jezelf hulp en ondersteuning vragen. Je kunt pas jezelf verloochenen als je eerlijk gepraat hebt over wat je zelf wilt. Automatisch toegeven aan de nood of wensen van anderen, gaat aan je knagen. Dat wordt liefde uit plicht. Daarvan word je moe en daarmee is een ander niet geholpen. Een belangrijk onderdeel van goede zelfzorg is: grenzen aangeven. 'Dit kan ik voor je doen. Ik zal overleggen wie de zorg van mij overneemt'. 'Volgende week ben ik op vakantie. Mijn buurvrouw zal dan bij u komen.' 'Nee, dat doe ik niet. Ik doe dat met tegenzin, terwijl een ander er plezier in beleeft. Laat mij een andere taak in de kerk doen!'

### Drama-driehoek

Liefhebben is geweldig, mits het geen lot is maar een keuze. Als liefde een lot is, dreigt de 'drama-driehoek'. Iemand probeert zijn naaste lief te hebben, hij voelt zich de redder van een ander, maar hij voelt zich ook misbruikt worden en daarmee slachtoffer van diezelfde naaste. Vervolgens zucht hij en wordt de aanklager van de ander. Als de Barmhartige Samaritaan geopereerd had als Martha, had hij zes weken bij de gewonde gezeten en elke dag was hij een beetje dieper gaan zuchten. 'Dit doe ik nooit weer. Waarom moet ik altijd helpen?' Je ontkomt alleen aan deze spanning als je heldere keuzes maakt en grenzen aangeeft. Dan houd je het ook vol, net zoals de olielamp.

### Het mag

Is grenzen aangeven niet egoïstisch? Dat is het niet, want daardoor kun je blijven liefhebben. Jezus veronderstelt in het grote gebod dat mensen van zichzelf houden. Zó moeten we van de naasten houden. Paulus sluit bij die gedachte aan (Ef. 5:28,29, phil. 2:4). Titus wordt uitgedaagd om niet vanuit een negatief zelfbeeld de gemeente te dienen; hij hoeft niemand op zich te laten neerkijken (Titus 2:15). En Paulus houdt Timothéus voor dat hij niet zo vreesachtig hoeft te zijn, maar liefde én kracht evenwichtig mag combineren in het leidinggeven aan de gemeente. Wie liefheeft, mag tegelijk duidelijk zijn, eerlijk communiceren, grenzen aangeven, knopen doorhakken, opwekken en vermanen.

N.C. van der Voet (1958) is theoloog en onder andere docent ethiek aan de opleiding Pastoraal Werk van de Christelijke Hogeschool Ede. Hij publiceert regelmatig over thema's op het snijvlak van geloof en psychologie.

Van de hand van Nico van der Voet verscheen onder andere: *Waarom moet ik altijd helpen? Over zelfhandhaving en zelfverloochening* (11e druk).

Boekencentrum: Zoetermeer 2007, 144p. € 13,50



## BOEKBESCHRIJVING

Deze keer een boek met twintig kerstverhalen voor jong en oud:

'Op Weg' van M.H. Karels-Meeuse.

Mevrouw M.H. Karels-Meeuse werd geboren op 8 juni 1949 in Rilland-Bath (Zeeland). Zij groeide op in Rijssen en trouwde in 1971. Het echtpaar Karels kreeg tien kinderen. Als kind had mevrouw Karels-Meeuse penvriendinnen en ze vond opstellen maken erg leuk. In 1978 begon ze over de ontwikkeling van haar baby te schrijven, en dat groeide uit tot kleuterverhaaltjes en andere verhalen. Het schrijven is voor mevrouw Karels-Meeuse enerzijds ontspanning en anderzijds een roeping om de lezers iets mee te geven.

Samenvatting van het boek

Twintig kerstverhalen. In de weken rondom het Kerstfeest wordt er door jong en oud veel gelezen en voorgelezen. Het kerstverhaal, dat direct of indirect verwijst naar het Kerstevangelie, heeft daarbij een grote plaats. Ook in bezinnende samenkomsten van scholen en kerken is er na de meditatie veel aandacht voor het kerstverhaal. De kern van de verhalen uit deze bundel is uit het leven gegrepen. Daaromheen is de vertelling zodanig veranderd, dat herkenning van personen niet mogelijk is.

De verhalen zijn bestemd voor allerlei leeftijden: acht verhalen voor de leeftijd van 4-12 jaar en twaalf verhalen voor de leeftijd daarboven.

Het boek is uitgegeven in september 2014 en heeft 144 bladzijden.

Het boek is voor € 13,90 te koop bij uitgeverij Den Hertog ([www.hertog.nl](http://www.hertog.nl)) of te bestellen via de kantoorboekhandel.

## PUZZEL / RAADSELS

Wat wordt omschreven?

- 1 Deze hulp bij het kijken, zal spoedig blijken. Kijk er eens doorheen. Twee paar zien meer dan een.
- 2 IJzeren dak, glazen wanden, branden, branden, branden. En nooit vallen.
- 3 Wat leeft er 's winters. En niet zomers. En groeit met zijn wortels naar boven.
- 4 Hoe groter het is dat gebied, hoe minder je er van ziet.
- 5 Ik heb geen handen wel tanden. Dat ik er niet mee kan bijten, kun je me niet verwijten.
- 6 Kom op laten we gaan. Ga naar beneden dan blijf ik staan.
- 7 Rood is de kleur. Scherp de geur. 't Zou niet zo horen. Maar ik sta vaak tussen het koren.
- 8 Vier poten en een rug. Van lopen heeft hij niet terug.
- 9 Hij vlamt sissend op. Als je strijkt met zijn kop. Dan gaat hij uit en wordt hij koud. Wat er overblijft, is een stukje hout.
- 10 Tandem zitten er genoeg aan. Toch zal eten beslist niet gaan.
- 11 Wie van jullie kan zeggen. Welke naam men geeft. Aan een dag die, niemand ooit heb beleefd.

(De oplossing staat op pagina 31)



## ROOSTER KERKDIENSTEN

Zondag 23 november 2014 In Memoriamdienst

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Voorganger           | : Mw. E. Roetman-Sijnstra.            |
| Ouderling van dienst | : Dhr. J. v.d. Bosch 654258           |
| Diaken van dienst    | : Mw. A. van Velzen                   |
| Organist             | : Jaap van Gils                       |
| Paaskaars aansteken  | : Noah Bloem                          |
| Lector               | : Arina van Vliet                     |
| Collecten            | : 1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. toerusting |
| Collectanten         | : Ton Hoffers en Govert Beekman       |
| Kindernevendienst    | : Desiree Bloem en Elianne Cazander   |
| Kinderoppas          | : Saskia Luijendijk                   |
| Welkom heten         | : Ton Hoffers en Heilke Buitelaar     |
| Kerkauto             | : Guus Hartenberg 652264              |
| Bloemen wegbrengen   | : Tonny Kleibergen                    |

Zondag 30 november 2014 1e adventszondag

|                      |  |
|----------------------|--|
| Voorganger           | : Drs. J. H. de Waal Den Haag                  |
| Ouderling van dienst | : Dhr. H. Brand                                |
| Diaken van dienst    | : Dhr. J. Corstjens                            |
| Organist             | : Chris Melles                                 |
| Paaskaars aansteken  | : Thijmen Luijendijk                           |
| Lector               | : Marion Warner                                |
| Collecten            | : 1e t.b.v. diaconie 2e t.b.v. Missionair werk |
| Collectanten         | : Liske Sieben en Jesper Sieben                |
| Kindernevendienst    | : Marijn Timmers en Paul Sieben                |
| Kinderoppas          | : Lenny van Velzen                             |
| Welkom heten         | : Liske Sieben en Coby Kolf                    |
| Kerkauto             | : Ruud Sieben 653767                           |
| Bloemen wegbrengen   | : Arina van Vliet                              |

Zondag 7 december 2014 2e adventszondag

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Voorganger           | : Ds. H.J van Laren, Den Haag   |
| Ouderling van dienst | : Dhr. F. Mosselman 653610      |
| Diaken van dienst    | : Dhr. J. Wolfs                 |
| Organist             | : Jaap van Gils                 |
| Paaskaars aansteken  | : Anna v Velzen                 |
| Lector               | : Welma v.d. Ree                |
| Collecten            | : 1e t.b.v. kerk 2e pastoraat   |
| Collectanten         | : Bert Warner en Sofie Timmers  |
| Kindernevendienst    | : Janina Lodder en Ben v Velzen |
| Kinderoppas          | : Arnoud v Velzen               |
| Welkom heten         | : Bert Warner en Nel Berkman    |
| Kerkauto             | : Martin Luijendijk 680757      |
| Bloemen wegbrengen   | : Nel Groeneweg                 |

Zondag 14 december 2014 3e adventszondag viering Heilig avondmaal

|                      |  |
|----------------------|--|
| Voorganger           | : Ds. R. Maas, Rhooen                    |
| Ouderling van dienst | : Dhr. L. Mosselman 651483               |
| Diaken van dienst    | : Mw. J Hartenberg                       |
| Organist             | : Jaap Dekker                            |
| Paaskaars aansteken  | : Esmee v.d. Hoek                        |
| Lector               | : Marion Warner                          |
| Collecten            | : 1e t.b.v. Kerk                         |
| Collectanten         | : Kees Jan Vogelaar en Huub van der Meer |



Kindernevendienst : Anita en Wendy Prooi  
Kinderoppas : Michelle de Regt en Esther v.d. Meer  
Welkom heten : Kees Jan Vogelaar en Rianne v.d. Hoek  
Kerkauto : Bert Warner 652197  
Bloemen wegbrengen : Anneke v.d. Schee

Zondag 21 december 2014 4e adventszondag

Voorganger : Dhr. W. van Herwijnen , Zwijndrecht  
Ouderling van dienst : Dhr. P. Bloem 655347  
Diaken van dienst : Mw. A. van Velzen  
Organist : Chris Melles  
Paaskaars aansteken : Ruben de Geus  
Lector : Liske Sieben  
Collecten : 1e t.b.v. Kerk 2e t.b.v. diaconie  
Collectanten : Janet Hartenberg en Jesper Sieben  
Kindernevendienst : Judith en Justin van Oeveren  
Kinderoppas : Liske Sieben  
Welkom heten : Janet Hartenberg en Frans de Vos  
Kerkauto : Ruud Sieben 653767  
Bloemen wegbrengen : Tonny Kleibergen

Woensdag 24 december 2014 Kerstnachtdienst m.m.v. Suzanne Bruning

Voorganger : Mw. Vlaming, Zwijndrecht  
Ouderling van dienst : Mw. P. v.d. Haar 652643  
Diaken van dienst : Dhr. J. Corstjens  
Organist : Jaap van Gils  
Paaskaars aansteken : n.v.t.  
Lector : Gert Jan de Regt  
Collecten : 1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. diaconie  
Collectanten : Gerrit de Bes en Justin van Oeveren  
Kindernevendienst : n.v.t.  
Kinderoppas : n.v.t.  
Welkom heten : Gerrit de Bes en Ria Wolfs  
Kerkauto : Pieter v.d. Meer 651642  
Bloemen wegbrengen : n.v.t

Donderdag 25 december 2014 1e Kerstdag

Voorganger : Ds. A.S.J. Smilde, Dordrecht  
Ouderling van dienst : Dhr. J. Blom 653195  
Diaken van dienst : Dhr. J. Wolfs  
Organist : Jaap van Gils  
Paaskaars aansteken : Joost Luijendijk  
Lector : Anneke v.d. Schee  
Collecten : 1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. Kinderen in de knel  
Collectanten : Henk van Velzen en Lize van Velzen  
Kindernevendienst : Allen  
Kinderoppas : Saskia Luijendijk en Elianne Cazander  
Welkom heten : Henk van Velzen en Guus Hartenberg  
Kerkauto : Martin Luijendijk 680757  
Bloemen wegbrengen : Janet Hartenberg

Zondag 28 december 2014

Voorganger : Mw. Ds. S. A. v.d. Graaf -Leentfaar, Rhooen  
Ouderling van dienst : Dhr. J. v.d. Bosch 654258  
Diaken van dienst : Mw. J. Hartenberg  
Organist : Jaap Dekker  
Paaskaars aansteken : Noah Bloem



Lector : Andrina Monster  
Collecten : 1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. toerusting  
Collectanten : Ton Hoffers en Eline v.d. Hoek  
Kindernevendienst : Rianne v.d. Hoek en LeenJan v.d. Meer  
Kinderoppas : Lenny v Velzen  
Welkom heten : Ton Hoffers en Frans de Vos  
Kerkauto : Guus Hartenberg 652264  
Bloemen wegbrengen : Arina van Vliet

woensdag 31 december 2014 Oudejaarsdienst 19.30

Voorganger : Ds. A.J. Krol, Gorinchem  
Ouderling van dienst : Dhr. H. Brand 652246  
Diaken van dienst : Mw. A. van Velzen  
Organist : ??  
Paaskaars aansteken : n.v.t.  
Lector : Hugo Beekman  
Collecten : 1e oudejaarscollecte  
Collectanten : Janet en Guus Hartenberg  
Kindernevendienst : n.v.t.  
Kinderoppas : n.v.t.  
Welkom heten : Janet Hartenberg en Coby Kolf  
Kerkauto : Guus Hartenberg 652264  
Bloemen wegbrengen : n.v.t.

Zondag 4 januari 2015 Nieuwjaarskoffie-in

Voorganger : Mw. Ds. M van Doorne-Wolfs. Hazerswoude-dorp  
Ouderling van dienst : Dhr. F. Mosselman 653610  
Diaken van dienst : Dhr. J. Corstjens  
Organist : Corné van Doorne  
Paaskaars aansteken : Tijmen Luijendijk  
Lector : Roely Warner  
Collecten : 1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. eredienst  
Collectanten : Bert Warner en Annick v.d. Graaf  
Kindernevendienst : Desiree Bloem en Yara Mesman  
Kinderoppas : Rianne v.d. Hoek  
Welkom heten : Bert Warner en Nel Berkman  
Kerkauto : Martin Luijendijk 680757  
Bloemen wegbrengen : Nel Groeneweg

Zondag 11 januari 2015

Voorganger : Ds. E. Schipper, Dordrecht  
Ouderling van dienst : Dhr. L. Mosselman 651483  
Diaken van dienst : Dhr. J. Wolfs  
Organist : Chris Melles  
Paaskaars aansteken : Nathan Timmers  
Lector : Christien v.d. Raaf  
Collecten : 1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. diaconie  
Collectanten : Kees Jan Vogelaar Colin van Oeveren  
Kindernevendienst : Marijn Timmers en Jordi Leunisse  
Kinderoppas : Arnoud van Velzen  
Welkom heten : Kees Jan Vogelaar en Rianne v.d. Hoek  
Kerkauto : Bert Warner 652197  
Bloemen wegbrengen : Anneke v.d. Schee

Zondag 18 januari 2015

Voorganger : Ds. A.S.J. Smilde, Dordrecht  
Ouderling van dienst : Dhr. P. Bloem 655347



Diaken van dienst : Mw. J. Hartenberg  
Organist : ??  
Paaskaars aansteken : Esmee v.d. Hoek  
Lector : Leen Jan v.d. Meer  
Collecten : 1e tbv kerk 2 tbv oecumene  
Collectanten : Gerrit de Bes en Govert Beekman  
Kindernevendienst : Janina Lodder en Govert Beekman  
Kinderoppas : Michelle de Regt en Esther v/d Meer  
Welkom heten : Gerrit de Bes en Heilke Buitelaar  
Kerkauto : Ruud Sieben 653767  
Bloemen wegbrengen : Janet Hartenberg

Zondag 18 januari 2015 15.00 uur aangepaste gezinsdienst  
Voorganger : Dhr. P. Gootjes  
Ouderling van dienst : Mw. P. v.d. Haar 652643  
Diaken van dienst : Mw. A. van Velzen  
Kerkauto : Pieter v.d. Meer 651642

Zondag 25 januari 2015  
Voorganger : Mw. Ds A. Klavers-Bras, Rotterdam/Strijen  
Ouderling van dienst : Dhr. J. Blom 653195  
Diaken van dienst : Dhr. J. Corstjens  
Organist : ??  
Paaskaars aansteken : Lucas Timmers  
Lector : Yannick Leunisse  
Collecten : 1e t.b.v. kerk 2e t.b.v. Catechese en educatie  
Collectanten : Janet Hartenberg en Sofie Timmers  
Kindernevendienst : Anita Prooi en Elianne Cazander  
Kinderoppas : Liske Sieben  
Welkom heten : Janet Hartenberg en Ria Wolfs  
Kerkauto : Guus Hartenberg 652264  
Bloemen wegbrengen : Tonny Kleibergen

Zondag 1 februari 2015  
Voorganger : Mw. E. Roetman-Sijstra, Rotterdam  
Ouderling van dienst : Dhr. J. v.d. Bosch 654258  
Diaken van dienst : Dhr. J. Wolfs  
Organist : Jaap van Gils  
Paaskaars aansteken : Anna van Velzen  
Lector : Arina van Vliet  
Collecten : 1e wereldiaconaat  
Collectanten : Henk van Velzen en Lize van Velzen  
Kindernevendienst : Judith van Oeveren en Paul Sieben  
Kinderoppas : Saskia Luijendijk  
Welkom heten : Henk van Velzen en Guus Hartenberg  
Kerkauto : Martin Luijendijk 680757  
Bloemen wegbrengen : Arina van Vliet

Zondag 8 februari 2015  
Voorganger : Ds. J.A. Rootselaar, Poortugaal  
Ouderling van dienst : Dhr. H. Brand 65224  
Diaken van dienst : Mw. J. Hartenberg  
Organist : Chris Melles  
Paaskaars aansteken : Ruben de Geus  
Lector : Ina Hobbel  
Collecten : 1e tbv kerk 2 tbv kerkgroei  
Collectanten : Ton Hoffers en Huub v.d. Meer



Kindernevendienst : Rianne v.d. Hoek en Ben van Velzen  
Kinderoppas : Lenny v Velzen  
Welkom heten : Ton Hoffers en Heilke Buitenlaar  
Kerkauto : Bert Warner 652197  
Bloemen wegbrengen : Nel Groeneweg

Zondag 15 februari 2015 viering Heilig Avondmaal  
Voorganger : Mw. ds. S.A.v.d.Graaf-Leentvaar, Rhoon  
Ouderling van dienst : Dhr F. Mosselman 653610  
Diaken van dienst : Mw. A. van Velzen  
Organist : ??  
Paaskaars aansteken : Noah Bloem  
Lector : Welma v.d. Ree  
Collecten : 1 tbv. Kerk 2 tbv diakonie  
Collectanten : Liske Sieben en Krista Sieben  
Kindernevendienst : Desiree Bloem en Wendy Prooi  
Kinderoppas : Rianne v.d. Hoek  
Welkom heten : Liske Sieben en Coby Kolf  
Kerkauto : Ruud Sieben 653767  
Bloemen wegbrengen : Anneke v.d. Schee

Zondag 22 februari 2015  
Voorganger : Ds. E. Barendrecht, Steenberg Dinteloord  
Ouderling van dienst : Dhr. L. Mosselman 651483  
Diaken van dienst : Dhr. J. Corstjens  
Organist : Chris Melles  
Paaskaars aansteken : Joost Luijendijk  
Lector : Marion Warner  
Collecten : 1e tbv kerk 2 tbv eredienst/ 40 dagen tijd collecte  
Collectanten : Bert Warner en Eline v.d. Hoek  
Kindernevendienst : Marijn Timmers en Justin van Oeveren  
Kinderoppas : Desiree Bloem  
Welkom heten : Bert Warner en Nel Berkman  
Kerkauto : Pieter v.d. Meer 651642  
Bloemen wegbrengen : Janet Hartenberg

#### OPLOSSING PUZZEL/RAADSEL

- 1 Bril
- 2 Lantaarn
- 3 IJspiegel
- 4 Duisternis
- 5 Kam
- 6 Anker
- 7 Stoel
- 8 Stoel
- 9 Lucifer
- 10 Hark
- 11 De dag van morgen





## INFORMATIE OVER DE REDACTIE EN DE KERK

Redactie

Anneke van der Schee

Jack van den Bosch

Wim Kleibergen

Hans Brand

Inleveren kopij bij voorkeur via e-mail naar  
driehoek.gk@kerknumansdorp.nl

Sluitingsdatum kopij volgende Driehoek  
24 januari 2015

Belangrijke adressen van de kerk:

internet: [www.kerknumansdorp.nl](http://www.kerknumansdorp.nl)

Predikant: Vacant

Kerkelijk bureau: Dhr. P. Verbaas [kb.gk@kerknumansdorp.nl](mailto:kb.gk@kerknumansdorp.nl)

Scriba: Dhr. J. van den Bosch [kerkenraad.gk@kerknumansdorp.nl](mailto:kerkenraad.gk@kerknumansdorp.nl)

## HEEFT U IETS TE MELDEN

De kerk leeft graag met u mee. Maar dat kan alleen als wij op de hoogte zijn.  
Hebt u iets te melden geef het a.u.b. door.